

## Digitale kerkdienst 6 februari 2022

**Thema: 'Na regen komt zonneshijn én wijn'**

**Voorgangers: dr. Koen Holtzapffel en dr. Tjaard Barnard**

**Bijbellezing:** Genesis 9: 12 - 23

**Overdenking** (Koen Holtzapffel):



Gemeenteleden, kijkers, Na de zondvloed wordt de wereld opnieuw vaderland, na regen komt zonneshijn en wijn. Bijbels gezegd, God zal de aarde nooit opnieuw met een watervloed verdelgen. Die belofte staat in het verhaal als een huis, en nieuwe geslachten krijgen volop de kans om van de wereld weer een plek te maken waar het goed toeven is. Het gezin van Noach mag daarmee een begin maken, het gezin dat eerst in dienst stond van de redding van wat er op aarde leefde. Het nieuwe begin is als een herhaling van dat allereerste begin.

Gods geestkracht in verbinding nu met menskracht scheidt een wereld die leefbaar is. Voor alles en iedereen, want dat had God nadrukkelijk gesteld: mijn belofte omvat alle levende wezens. De Partij voor de dieren kan tevreden zijn.

Is het dan alleen maar eind goed al goed? Noach is gered, zeker, maar hoe blij kun je zijn met je eigen redding als je anderen hebt zien vergaan? En, hoe zal het nu verder gaan? Hebben mensen iets van de ramp geleerd of vervallen ze straks weer in hun oude fouten en blijken ze hardleers? In ieder geval herinnert in het vervolg een regenboog aan Gods belofte en aan de opdracht aan mensen gegeven. Een regenboog, samenspel van zon en wolken, licht en water. Na de ramp laat God zich weer kennen als 's mensen bondgenoot, een stem spreekt van verbond, van belofte en dus van toekomst. Wat een opluchting moet dat voor Noach zijn geweest.



Overigens had hij zijn dankbaarheid voor de redding al getoond door een altaar te bouwen voor God en offers te brengen. U ziet een prachtige afbeelding van Joseph Koch, een landschap met regenboog en Noachs dankoffer. Niet als een storm, als een vloed, niet als een bijl aan de wortel is God ten diepste, maar als een pijn die geneest, een glimp van de zon, een regenboog, een woord van belofte. Voortaan zal er steeds opnieuw een tijd van zaaien en van maaien zijn.

En nooit houdt dat meer op, zolang de aarde bestaat. Met die belofte op zak durft Noach het aan om opnieuw aan de slag te gaan. En wat is het eerste dat hij doet? Een wijngaard aanleggen, als kleine wijnboer. Een wijngaard zult u wellicht denken? Kan Noach nou niks beters verzinnen dan geestrijk vocht om het leven te vieren en het hoofd op hol te brengen? U hebt helemaal gelijk, ware het niet dat die wijngaard in de bijbel een belangrijk beeld is van licht en voorspoed. In Bijbelse taal is een wijngaard meer dan een mogelijkheid tot economisch gewin. De wijngaard verwijst naar het volk dat God toebehoort en naar het land waar een mens in vrede leven mag voor Gods

aangezicht, op de wijze zoals God dat had bedoeld. En God zag dat het goed was.

De zonen van Noach zien ook dat het goed is, maar helemaal volmaakt zal het op aarde niet worden, ook na de zondvloed niet. Dat Noach naakt in zijn tent gaat liggen na iets te diep in het glaasje gekeken te hebben, het strekt hem niet tot voordeel en voor zijn zonen is het natuurlijk geen goed voorbeeld. Maar ach, het wordt Noach niet al te zwaar aangerekend. Ook met een glaasje op leeft hij volgens Bijbelse berekening welgeteld 950 jaar. En zijn naam blijft toch vooral verbonden met de ark. En ook met wat later wel het Noachitisch verbond is genoemd.

Het verbond dat God met Noach én met ons sluit. Een zevental geboden of wetten omvat dat Noachitische verbond. De eerste daarvan is gelijk de belangrijkste, de opdracht tot rechtvaardigheid, tot recht spreken en eerlijk delen. Zondvloed of niet, gerechtigheid zal er zijn. En brood en wijn, maar dan niet voor de happy few, maar voor iedereen. Zo markeert het eind van het zondvloedverhaal dat de geschiedenis van God en mensen, dat spannende experiment, doorgaat. Inclusief belofte, verbond en opdracht. Toen was het een opdracht aan de kinderen van Noach, nu aan ons. Om de aarde niet alleen leefbaar te maken maar ook te houden. En niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze naasten, ja voor heel Gods schepping.

Amen

