

## **Woorden bij de dood**

Te allen tijd en overal komt waar het leven kwam, de dood. Hij breekt het kostbare, broze leven af. Hij komt verwacht of onverwacht; als vijand of als vriend; ondanks ons mensen of door mensenschuld. Maar hoe hij komt, hij is of wordt mee opgenomen in het plan van God. Hierdoor is hij geen einde, doch overgang; brengt geen scheiding slechts, doch ook hereniging; en voert niet tot vernietiging, doch tot vernieuwing in het licht.

Nu wij staan voor de Dood erkennen wij, dat wij voor het onbekende huiveren, maar voor God buigen en op Hem vertrouwen in geloof. Wij huiveren voor de onontkoombare macht van de dood; maar wij vertrouwen op de macht van God, in wiens hand dood en leven zijn.

Wij buigen voor Gods oordeel, waarvoor alle mensenoordeel zwijgt, maar wij vertrouwen op zijn liefde die verzoent en onze schuld vergeven wil. Wij buigen voor de onbegrepen hoogheid van zijn wegen, maar wij vertrouwen op de overwinning die de strijd te niet doet; en wij geloven in de vrede Gods die alle verstand te boven gaat.

In dit vertrouwen zeggen wij: stof keert weder tot stof; maar horen ook het woord van Christus die heeft gezegd: Ik ben de Opstanding en het Leven. Uw hart worde niet ontroerd; geloof in God, geloof in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen. Ik zal u de Trooster zenden, de Geest der waarheid, die uit de Vader is. Dit is de Geest die zegt: Niets kan ons scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer; en die ons leidt tot wat geen oog gezien heeft en geen oor gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen; wat God bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben.

Amen