



kerkBLAD

VOOR ALLE
DIENSTEN EN
ACTIVITEITEN WORDT U
VERZOCHT ZICH AAN TE
MELDEN BIJ HET
KERKKANTOOR!

REMONSTRANTEN ROTTERDAM GELOOF BEGINT BIJ JOU jaargang 105 NUMMER 13 september 2020

DE EGEL & de vos

i

In de marge van mijn studieverlof over parabellen las ik het essay van de Britse filosoof Isaiah

Berlin (1909-1997) over *De egel en de vos*. Het essay is gebaseerd op een eenregelige spreuk van de Griekse dichter Archilochus: 'De vos weet van alles, maar de egel weet één groot iets.' Een fascinerende regel waar Berlin een verhandeling aan vastknoopt over twee typen mensen. Er zijn mensen (egels) die alles willen beschouwen vanuit één centrale visie, doel, systeem, één alomvattend beginsel. Alleen daarbinnen krijgt alles zin en betekenis. Er zijn ook mensen (vossen) die, zonder een duidelijk alomvattend en samenhangend principe, verschillende doelen in het leven nastreven. Hun denken is meerlagig, raakt de kern van een grote verscheidenheid aan ervaringen, maar kan die ervaringen niet inpassen in een eenvormige en onveranderlijke visie. Zowel de egels als de vossen hebben hun grootsheid. Egels nemen geen genoegen met de verbrokkeling van het leven en blijven zoeken naar een kern die alles in samenhang omvat en verklaart. Vossen accepteren dat we wellicht onderdeel zijn van een groter geheel, maar dat toch nooit helemaal kunnen doorgronden. We komen nooit verder dan relatieve zekerheden en waarheden. Daarmee moeten we het



*Zou er in de
onzekere tijden van
corona meer geluisterd
worden naar egels
of naar vossen?*



doen. Zou er in de onzekere tijden van corona meer geluisterd worden naar egels of naar vossen? Zoe-ken we, ook in het geloof,

houvast in het ene omvattende beginsel of moeten we weer leren aanvaardden dat het geleefde leven slechts relatieve zekerheid kent? Bij de Remonstranten kom je denk ik meer dan in andere kerkgenootschappen vossen tegen. Ze accepteren dat er inzake het geloof geen eenvormig, onveranderlijk systeem bestaat. Ze waarderen dat zelfs positief. Toch weten ze zich deel van een groter geheel en kennen een redelijk absoluut beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid. Bijzondere groepering, die remonstranten! De Remonstranten in Rotterdam beginnen aan een nieuw seizoen. Veel is onzeker, maar samen maken we er het beste van. Gelukkig is er als vanouds een openingszondag, op 13 september (zie voor de inhoud elders in dit blad). U begrijpt het al: zowel vossen als egels zijn van harte welkom! ■

Koen Holtzapffel

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad aanleveren uiterlijk maandag 28 september 2020 via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl
Verschijningsdatum vrijdag 9 oktober 2020

Redactie Tjaard Barnard, Titus van Hille, Martine van Liempt-van Houten.

Correctie Dolf van Wingerden.

Vormgeving Marjorie Specht, ontwerpkantoor.nl

Drukwerk Drukkerij G.B. 't Hooft bv.

Abonnement € 30 per jaar

Belangstellenden kunnen zich abonneren op Kerkblad Remonstranten Rotterdam. Opgave bij het kerkkantoor.

Kerkkantoor Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam.

Voorlopig alleen bereikbaar via e-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

Betalingen en giften Kerkelijke bijdragen kunt u overmaken op NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam, o.v.v. 'bijdrage + jaartal'. Bij bijzondere giften graag het doel vermelden.

Diaconale giften kunt u overmaken op NL55 INGB 0000 2251 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel.

Adreswijzigingen Wij verzoeken u bij verhuizing een adreswijziging naar het kerkkantoor te zenden. Vriendelijk dank voor uw medewerking.

Ziekenhuisopname Wanneer u bij opname in het ziekenhuis bezoek van de predikant wenst, vragen wij u de wijkpredikant daarvan in kennis te stellen.

Begrafenis en crematie Wanneer u dat wenst, spreken de predikanten bij een uitvaart of leiden zij een afscheidsdienst. Wilt u er aan denken pas de definitieve afspraken met de begrafenisondernemer te maken als u weet of uw predikant op dat moment ook kan?

Predikanten

Tjaard Barnard • Glasblazerij 42 • 2993 CM Barendrecht • 06 5882 0686

Koen Holtzapffel • Willem Nagellaan 23 • 3054 BV Rotterdam • 010 418 6913

Contactpersonen Breda

Lex van Beek
vanbeek.alexander@gmail.com • 06 2727 6636
 Jennie van Dorp
jennievandorp@hetnet.nl • 06 2181 3858

Contactpersonen Rotterdam

Tjaard Barnard
barnard@remonstrantenrotterdam.nl • 06 5882 0686
 Koen Holtzapffel
holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl • 010 418 6913
 Sity Gerrits
sityg18@hetnet.nl • 010 456 4762

h

Het seizoen begint weer. Maar hoe? Dat is de grote vraag. Op 13 september is er de Openingszondag. Maar een uitgebreid programma is niet gemaakt. De gesprekskringen zullen nog niet zonder problemen beginnen. Binnenkort vergadert de Kerkenraad over de vraag hoe een en ander op een verstandige manier gedaan kan worden. We zullen u op de hoogte houden! Inmiddels zijn er wel de anderhalvemeterkerkdiensten. Niet zingen en koffie op grote afstand van elkaar. Maar toch de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Voor wie niet kan of wil komen, worden de diensten opgenomen en zijn ze via de website te beluisteren. De kerk gaat ook op zondagmiddag weer open. Elders leest u daar meer over. Op de website staan nu 120 liederen en stukken muziek. Als u het nog niet gedaan hebt, beluister ze eens. Ze zijn de moeite waard. Het *kerkBLAD* zal de komende tijd eens per vier weken verschijnen. Laat u eens weten wat u ervan vindt. Mocht u ook uw verhaal kwijt willen, meld u dan bij de redactie: kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl. ■

Tjaard Barnard, Titus van Hille en Martine van Liempt-van Houten
(uw redactie werkt nog steeds thuis!)



n

Normaal zou ik geschreven hebben: studieverlof voorbij, terug naar normaal. Maar wat is normaal in deze tijden?

Toch hopen we ook in Breda weer te kunnen beginnen met de kerkdiensten en de gesprekskring. Na de helden van vorig jaar (helaas een beetje abrupt gestopt) staan nu de gelijkenissen centraal. Tijdens onze vakantie fietsten we door zuidelijk Nederland. Op de terugweg kwamen we langs Breda, Hoge en Lage Zwaluwe, vervolgens met de fiets de Moerdijkbrug over. Normaal zit ik dan in de *Intercity Direct* Rotterdam - Breda, nu was het doortrappen geblazen, gelukkig met een zuidelijk windje in de rug, en vervolgens het mooie Eiland van Dordrecht. Denkend aan Holland zie ik heel veel fietspaden. Zelfs in de hitte is fietsen aangenaam, wie fietst creëert z'n eigen briesje. Enfin, ik hoop u spoedig weer persoonlijk te ontmoeten, juist nu komt het erop aan onze gemeenschap op diverse wijze vorm te blijven geven. ■

Koen Holtzapffel

PERSONALIA

Overleden:

- Mevrouw J.C. Beun
- Mevrouw D.E. Majoros
- Mevrouw M. Paarlberg-Tops

Wij dragen hen op aan Gods eeuwige liefde.

V

Voor alle kerkdiensten in de kerk blijft het noodzakelijk te reserveren via het kerkkantoor. Ook onderstaande maatregelen blijven van toepassing!

De kerkdiensten zijn vanaf de zondagavond terug te luisteren via SoundCloud <https://soundcloud.com/tjaard-barnard>

U bent van harte welkom, maar wij vragen u met het volgende rekening te houden:

- Blijf thuis als u klachten heeft!
- Aanmelden kan tot zaterdagmiddag 15.00 uur. Bij voorkeur per mail administratie@remonstrantenrotterdam.nl of anders per telefoon (010 436 0543). Spreekt u gerust het antwoordapparaat in!
- Als u komt, zullen u vragen worden gesteld over uw gezondheid.
- In de kerk zullen de zitplaatsen zijn gemarkeerd en de looprichtingen aangegeven. Gelieve ook de aanwijzingen van vrijwilligers te volgen.
- Er wordt niet tijdens de dienst gecollecteerd, maar er zal bij de uitgang een schaal gereedstaan. De opbrengst wordt gelijkmatig verdeeld over de Remonstrantse Gemeente en het aangekondigde diaconale doel.
- Gelieve op alle momenten, in het bijzonder bij het koffiedrinken, tenminste 1,5 meter afstand te houden.
- Na afloop kunt u de kerk via de aangegeven uitgang verlaten. Gelieve niet voor de uitgang te blijven staan, maar ook daar tenminste 1,5 meter afstand te houden. ■

*Blijf thuis
als u klachten
heeft!*

KEUZEMENU

t

Toen ik voor de vakantie opeens verkouden was en een coronatest onderging (gelukkig negatief) werd me duidelijk, hoe onhandig en onzeker deze situatie is voor een groot deel van mijn werk: de huisbezoeken. U weet dat ik graag bij u allen langskom. Alleen... wat is nu verstandig? Veiligheid moet voorop staan en ik zou het heel verdrietig vinden als ik via mijn werk het virus zou verspreiden. Binnenkort zal **Sity Gerrits** (die mijn afspraken maakt) een aantal van u bellen met een keuzemenu. Ik kan bij u langskomen, maar dan moet wel even bedacht worden wat het handigste is. Woont u zo ruim dat de anderhalve meter geen enkel probleem is? Kunnen we in de tuin zitten, wat altijd veiliger is? Of is het handiger om een stukje met elkaar te wandelen en dan te spreken? We kunnen ook afspreken in de kerk, waar we alle ruimte hebben, of bij een openbare gelegenheid. Belt Sity nu niet en vindt u het toch tijd worden om mij weer eens te spreken: schroom niet, bel zelf en een afspraak is snel gemaakt! ■

Tjaard Barnard



*Schroom niet,
bel zelf, een afspraak
is snel gemaakt.*



25 JAAR *predikant*

Dit jaar zijn Koen Holtzapffel (1 juli) en Tjaard Barnard (1 november) 25 jaar predikant. Ter gelegenheid daarvan verzorgen zij na afloop van de dienst op Openingszondag iets lekkers bij de koffie en de thee. ■



Aanmelding voor alle onderstaande kerkdiensten graag bij het kerkkantoor:
 telefoon 010 436 0543 of e-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

zondag 13 september

OPENINGSzondag

Zoals elk jaar is de Openingszondag een bijzonder moment. Ook dit jaar zal dat zo zijn. De dienst wordt gezamenlijk geleid door de twee predikanten. Er worden mensen aangenomen als lid, Julia Shamojan wordt bevestigd als kerkenraadslid en er wordt een boekje gepresenteerd over de glasmazaïeken. Organist is Jos van der Kooy, terwijl alt Nicky Bouwers zal zingen.



Nicky Bouwers

Thema van de dienst is 'Mijn held en ik'. Aan de hand van de held David die de reus Goliath doodt, wordt het jaarthema uitgewerkt. Kortom: het wordt een feestelijke dienst. Schroom niet om te komen. We hebben de afgelopen maand goed geoefend met de anderhalve meter. Er is alle ruimte. ■



zondag 20 september

VREDESZondag

De terugkeer van een onreine geest. **Koen Holtzapffel** overdenkt een op het eerste gezicht merkwaardige gelijkenis over de terugkeer van een onreine geest: 'Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: 'Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.' En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen.' Wat heeft die onreine geest met de Vredesweek van doen? ■

zondag 27 september

ROZE viering

Op 27 september is iedereen van harte welkom bij de Rotterdam Pride Viering in de Arminiuskerk. De viering start om 15.00 uur en voorganger is **Koen Holtzapffel**. Het thema is dit jaar 'Dare to ...' (durf te ...). Op de puntjes kun je van alles invullen. In de viering zullen we hierbij stilstaan. Na afloop kunnen we buiten op het vernieuwde plein voor de kerk, de anderhalve meter in acht nemend, iets met elkaar drinken. ■



advertentie

Uytendogaert

UYTENBOGAERT STICHTING
 Stichting tot beheer van de kunstwerken van de
 Remonstrantse Gemeente Rotterdam
 Postadres: Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam
www.uytenbogaertstichting.nl
 Restaureer mee!

IBAN: NL82 ABNA 0535 5592 67
 t.n.v. Uytendogaert Stichting te Rotterdam.

advertentie

"Bij een uitvaart
 gaat het niet over
 een dag uit het
 leven maar over
 een heel leven
 in één dag"

VAN DER SPEK
 UITVAART
 Uitent-Persoonlijk.
 ☎ 010 447 99 00

EN WAT *doen jullie?*



*Het zag er
beslist niet oranje
uit om mij heen.*

e

‘En wat doen jullie?’ was de verontruste vraag via de vele whatsappjes, toen wij net drie dagen in Kroatië waren.

Het RIVM meldde dat Kroatië van geel naar oranje was gekleurd. Het zag er beslist niet oranje uit om mij heen. Ik zag alleen de blauwe lucht, de glooiende heuvels, de wijngaarden en ons heerlijke eigen gehuurde huis. Ik keek mijn man aan en wij hadden beiden niet de geringste intentie om te vertrekken. Deze vakantie was verdiend. Beiden hebben we de hele coronaperiode heel hard doorgewerkt. Jan-Maarten op de raffinaderij en ik op school. Alle lessen heb ik gegeven volgens curriculum. Doordat de lessen online gingen, was het lastig om de leerlingen in het gareel te houden. Je kunt zoveel gekkigheid uithalen bij een online les. Nee, we waren hier erg aan toe geweest. We zouden eigenlijk naar de Verenigde Staten gaan om familie te bezoeken en rond te reizen door New England en

naar Canada. Toen in mei wel duidelijk werd dat de VS een ‘no-go-area’ waren geworden, zagen we kans om de Europese bucketlist af te werken. Lekker met de eigen auto, zodat we niet hoefden te vliegen, en een eigen huisje huren. Geen grote steden bezoeken en gewoon een beetje de massa ontwijken. We waren na die drie dagen al gewend aan de mondkapjes in de supermarkt, maar ook aan de aardige mensen, de kleine mediterrane stadjes, aan de prachtige baaitjes aan de Dalmatische kust.

Na de week Kroatië gingen we door naar Zuid-Tirol in Italië. Voor Italië was er geen code oranje voor Kroatië. Hoe inconsequent eigenlijk. We zijn ook hier een week buiten geweest. Veel

gewandeld en gefietst en braaf steeds de mondkapjes op in de winkel. Buiten en op de terrassen hoefde je geen mondkapje op. Gelukkig maar, want het was bloedheet.

Afgelopen maandag kwamen we thuis. We ‘moesten’ dus nog maar één week quarantaine. Ik heb braaf mijn boodschappen besteld bij de bezorgservice van de supermarkt. Jan-Maarten werkte deze week thuis op advies van de bedrijfsarts, hoewel dat met zijn baan eigenlijk niet te doen is. Thuis werken werd dus ook veel aan het huis werken 😊. Aan het eind van onze quarantaine had ik ineens hoofdpijn, verhoging en een hoest. Toch maar even laten testen. Gelukkig bleek dat het inderdaad alleen maar een klein zomergriepje was. Maar zelfs als het corona was geweest, dan was die heerlijke vakantie toch maar binnen! ■

**Emilie Kingma-Bloembergen,
Rotterdam**

Aanmelding voor alle onderstaande activiteiten graag bij het kerkkantoor:
 telefoon 010 436 0543 of e-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

zondag 13 september

ZONDAGMIDDAGopenstelling

O Op 13 september, Open Monumentendag, beginnen we weer met de middagopenstellingen van dit seizoen en laten we onze prachtige kerk ook aan anderen zien. Er zijn natuurlijk een orgelconcert van **Jos van der Kooy** en een vesper. Ook de openstelling vindt plaats binnen de anderhalvemetersamenleving met alle voorzorgen van dien. U hoeft zich niet van tevoren op te geven, maar de openstelling zal minder vrij zijn dan anders. Er komt een verplichte

looproute vanaf de toegang aan het voorplein met een ronde door de kerkzaal en de Kerkenraadskamer en er zal gelegenheid zijn, elkaar te ontmoeten in de tearoom in de kerkzaal. In de tearoom zullen wel uw naam en telefoonnummer worden genoteerd. Er zijn natuurlijk vrijwilligers om u over de kerk te vertellen. Zij zullen ook hun best doen om de middag veilig te laten verlopen met oog voor ieders gezondheid. Komt u dus vooral weer langs! ■



vanaf 15 september 10.00 uur

OECUMENISCHE leerkring

Nadat in het voorjaar deze kring abrupt is gestopt door de coronacrisis, proberen we in augustus weer opnieuw te beginnen. We komen samen in de bovenzaal van de kerk, waar voldoende ruimte is om op anderhalve meter afstand te zitten. Dit jaar zal het thema zijn 'Mijn held en ik' aan de hand van het gelijknamige boek. De kring begint op 15 september. ■



vrijdag 9 oktober 10.00 uur

TUSSEN koffie & lunch

Z Zoals u hiernaast kunt lezen, is er een boekje gemaakt van de serie 'Glasmoozaïeken in de

kerk'. **Titus van Hille**, die het heeft samengesteld, zal ons vertellen hoe de serie en het boekje tot stand zijn gekomen en gunt ons een blik achter de schermen. Daarbij kunt u ongewone verhalen verwachten!



Natuurlijk is er ook weer koffie en thee met wat lekkers erbij. De inloop met koffie is vanaf 10.00 uur, aanvang van de inleiding is om 10.30 uur. ■

vanaf 6 oktober vijf avonden van 20.00 tot 22.00 uur

ORIËNTATIEcursus

d De Remonstranten Rotterdam organiseren ook dit jaar een Oriëntatiecursus. U komt hier meer te weten over een vrij en verdraagzaam christendom en in het bijzonder over de remonstrantse variant. Op de vijf cursusavonden gaan we uit van het geheel van het christelijk geloof



om daarbinnen tot een duidelijke plaatsbepaling van de remonstranten te kunnen komen.

Op 6 oktober staat het thema 'De Bijbel, wat is dat voor een boek?' centraal: verkenning van begrippen en Bijbelverhalen, vele manieren om de Bijbel uit te leggen en de Bijbel en kunst. Inleiding door **dr. Tjaard Barnard**. ■

dinsdag 13 oktober 19.00 uur

FILMcafé

The Buena Vista Social Club: Adios. "I will play my last note in the grave" pianist Rubén González in The Buena Vista Social Club: Adios (2017). In deze tijd van 'coronamatheid' gaan we van start met bovengenoemde film waarin de kwaliteit vitaliteit, die onder de deugd moed valt, centraal staat. Uit onderzoek is gebleken dat deze kwaliteit (zeer) sterk samenhangt met welbevinden en dus zeker de moeite waard is om na te streven! De Buena Vista Social Club werd



in 1996 opgericht onder leiding van de Amerikaans gitarist en producer Ry Cooder en de Cubaan Juan de Marcos González. Inmiddels zijn de leden allen op (zeer) hoge leeftijd, maar de energie spat nog steeds van hen af! De film wordt voorafgegaan door een korte inleiding en na afloop bestaat de mogelijkheid om met elkaar uit te wisselen over hoe u vitaal blijft om niet alleen zo goed mogelijk uw levenstaken uit te voeren, maar zeker ook te blijven genieten van het leven, vooral in deze coronatijd! De avond zal worden begeleid door **Koen Holtzapffel** (predikant) en **Amber de Rooij** (psycholoog). ■

woensdag 14 oktober 10.00 uur

MUZIEKLEZING MET *Jos van der Kooy*

d Deze muzieklezing met **Jos van der Kooy** heeft als thema Felix Mendelssohn Bartholdy. Mendelssohn werd slechts achtendertig jaar oud. In zijn korte leven was hij componist en uitvoerend musicus, niet alleen op de piano, maar ook op het orgel. Jos speelt die muziek als illustratie van het levensverhaal van Felix. Inloop met koffie: vanaf 10.00 uur, concert met lezing: 10.30 tot 12.15 uur, onderbroken door een pauze. ■



Foto: Anton Doornheijn

zondag 13 september presentatie publicatie

DE MOZAÏEKEN van de Arminiuskerk

Van de serie 'Glasmozaïeken in de kerk', die in het voorjaar in het *kerkBLAD* verscheen, is een boekje gemaakt, waarin ook aandacht wordt besteed aan de mozaïeken op de gevel, de techniek en de restauraties. Het boekje zal op Openingszondag 13 september worden gepresenteerd en voor een zacht prijsje te koop zijn, maar daarvoor krijgt u dus wel een aantal extra's! Op 9 oktober vertelt Titus van Hille erover in Tussen koffie en lunch. ■



Foto: Anton Doornheijn

kraagstenen & kapitelen (1)

De kruisgewelven

a

Als je de wachtrijen hebt getrotseerd en de Sixtijnse kapel hebt bereikt, kun je met je spiegeltje het prachtige plafond

van Michelangelo bekijken. Veel tijd heb je niet, want de volgende groep staat al weer te wachten. Maar hebt u het plafond van onze kerk wel eens bekeken? Daar is elke zondagochtend gelegenheid voor. De mooie houten kruisgewelven van pitch pine (Amerikaans grenen) zelf zijn al de moeite waard en men ziet opeens beter hoe de kerkzaal in elkaar zit: het vierkante middenvak



met de vier hoekpijlers die door rondbogen met elkaar zijn verbonden, aan drie kanten de galerijen en aan

één kant de kansel met daarboven het orgel. Het ontwerp van de kerkzaal is zodanig dat er allerlei plekken zijn waar je 'op natuurlijke wijze', dus zonder dat die plekken daarvoor zijn gecreëerd, versieringen aan kunt brengen en dat is ook heel mooi gedaan.

De architecten Henri Evers en J.P. Stok hebben de remonstrantse beeldhouwer Simon Miedema, die ook de kanselpanelen heeft gemaakt, aangezocht om versieringen te ontwerpen voor de kraagstenen en kapitelen. De symboliek is minder aanwezig, en ook minder duidelijk, dan in het centrale raam van L. de Contini, in de mozaïeken van Facchina en in de kanselpanelen van Miedema zelf. Toch is het de moeite waard om er in de komende kerkbladen aandacht aan te besteden, hierbij geholpen door de beschrijving van het kerkgebouw van Joke de Bijll Nachenius in 'Arminianen in de Maasstad'. ■

Titus van Hille



kerkDIENSTEN

ROTTERDAM ARMIUSKERK

Museumpark 3 • 3015 CB Rotterdam

010 43 60 543 • rotterdam.remonstranten.nl

AANVANG 10.30 UUR TENZIJ ANDERS VERMELD

13 september

Openingszondag

dr. Tjaard Barnard & dr. Koen Holtzapffel

13.00 uur Kerk & Museum

15.00 uur Orgelconcert met Jos van der Kooy

16.00 uur Vesper met Tjaard Barnard



20 september

Vredeszondag

dr. Koen Holtzapffel



27 september

10.30 uur Ochtenddienst

dr. Tjaard Barnard

15.00 uur Roze Viering

dr. Koen Holtzapffel



4 oktober

dr. Eric Cossee



11 oktober

Bloemenzondag

dr. Tjaard Barnard



BREDA LUTHERSE KERK

Veemarktstraat 11 (voor) • 3015 CB Breda

Stads erf 3 (achter) • rotterdam.remonstranten.nl/breda

AANVANG 10.30 UUR TENZIJ ANDERS VERMELD

27 september

Startzondag: dr. Koen Holtzapffel



ORGELSPEL & ZANG

Tijdens deze coronaperiode is er voorafgaand aan de dienst geen orgelspel. Iedereen moet elkaar kunnen ontmoeten, waar ontmoeting toch al lastig is. Bij orgelspel is het sowieso moeilijk om op anderhalve meter verstaanbaar te zijn. Nadat het kerkenraadslid de dienst heeft geopend is er orgelspel van ten hoogste vier minuten voordat de predikant de dienst begint. Aan het einde van de dienst, na de zegen, gaat iedereen weer zitten voor het uitleidend orgelspel. Tijdens de diensten zal er voorlopig geen gemeentezang zijn. Na de coronaperiode kan er voorafgaand aan de dienst in de Kerkenraadskamer worden geconverseerd. In de kerk is dan orgelspel vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst. Het uitleidend orgelspel wordt dan ook weer langer, zij die willen luisteren kunnen weer gaan zitten, zij die gelijk koffie willen drinken kunnen – bij voorkeur in stilte – naar de kerkenraadskamer gaan en daar gesprekken voeren.

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN

Dr. Tjaard Barnard

E-mail: barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 9.30 uur. Mobiel: 06 58 820 686.

Website: tjaardbarnard.nl. Stuurt u gerust een mail of een app, dan belt hij u zo spoedig mogelijk terug.

Wijken Rotterdam (met uitzondering van Kralingen, Oosterflank en Prinsenland), Heerjansdam, Barendrecht, Ridderkerk, Albrandswaard, Nissewaard en Hoekse Waard.

Wijksecretaris is Sity Gerrits. Zij maakt de afspraken voor de huisbezoeken. Telefoon: 010 456 4762. E-mail: sityg18@hetnet.nl

Dr. Koen Holtzapffel

E-mail: holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl

Bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur. Telefoon: 010 418 6913.

Wijken Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Breda, Capelle-, Nieuwerkerk- en Krimpen a/d IJssel, Kralingen, Oosterflank en Prinsenland, Termaathuis, Schiedam en Zevenhuizen.

Preken van de predikanten vindt u terug op rotterdam.remonstranten.nl/overdenkingen.