



kerkBLAD

REMONSTRANTEN ROTTERDAM GELOOF BEGINT BIJ JOU jaargang 105 NUMMER 10 juli 2020



U BENT
WEER WELKOM,
WEL GRAAG
AANMELDEN PER
E-MAIL OF
TELEFOON!

WELK EEN VRIEND IS *onze Jezus...*

i

Ik houd van liederen die niet bij onze traditie passen. Leef ik me uit in de kerkdiensten met klassieke liederen, bij de muziekfilmpjes is het nog veel erger. Daar laat ik liederen spelen en zingen die nooit in onze diensten zullen klinken. (Hoewel... ik krijg de smaak een beetje te pakken...) Opvallend is dat deze liederen het qua 'kijkcijfers' juist heel goed doen. Lieder als 'Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw', 'Welk een vriend is onze Jezus' en 'Ik ga slapen, ik ben moe' trekken veel belangstellenden. Veel meer dan de verantwoorde, moderne van Huub Oosterhuis. Laat ik het maar toegeven: ik doe het expres. Ik zoek welbewust mensen die vroeger kerkelijk opgevoed zijn, liefst streng, die de weg naar de kerk zijn kwijtgeraakt. Vroeger vonden ze te weinig vrijheid. Ze werden kritisch, gingen over dingen nadenken. In hun eigen kerk vonden ze te weinig relativering. Wij konden voor deze groep, misschien wel al 400 jaar, maar in elk geval sinds 1870, een geweldig thuis vormen. Remonstranten – zoals ik het zie – vormen een klassiek kerkgenootschap, dat enerzijds oude vormen bewaard heeft: waar vind je dat nog, twee dominees in zwarte

*Op mijn verzoek
heeft hij het heel 'vet'
en 'jazzy' gespeeld.
Bijna reli-porn...*



toga, een liturgie die erg doet denken aan de Gereformeerde Bond, maar nog soberder is, geheel gericht op het Woord? En anderzijds helemaal meedoet met de moderne tijd. In woorden en gedachten, in aansluiten bij cultuur en samenleving. Geen kritische gedachte is kritisch genoeg! Voor wie dat zoeken, bieden we herkenning met soms een ouderwets lied, maar altijd wel met een uitleg en een relativering die bij deze tijd past. Die relativering biedt Jos van der Kooy ook in zijn spel. U zou het lied waarvan de titel hierboven staat nog eens moeten beluisteren op YouTube. Op mijn verzoek heeft hij het heel 'vet' en 'jazzy' gespeeld. 'Bijna reli-porn', zei hij na afloop. Heel bevredigend, constateerde ik.

Onze alt, Nicky Bouwers, deelde de opname van 'Eens als de bazuinen klinken' op *social media*. Ze waarschuwde haar wat orthodoxe volgers voor de wel heel vrijzinnige uitleg. Verstandiger was het om op 5:23 te beginnen, na de uitleg van de dominee. Kijk, dat is pas een gevoel voor communicatie. Nu ging iedereen kijken!

Tjaard Barnard

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad aanleveren uiterlijk maandag 20 juli 2020 via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl
Verschijningsdatum vrijdag 31 juli 2020

Redactie Tjaard Barnard, Titus van Hille, Martine van Liempt-van Houten.

Correctie Dolf van Wingerden.

Vormgeving Marjorie Specht, ontwerpkantoor.nl

Drukwerk Drukkerij G.B. 't Hooft bv.

Abonnement € 30 per jaar

Belangstellenden kunnen zich abonneren op Kerkblad Remonstranten Rotterdam. Opgave bij het kerkkantoor.

Kerkkantoor Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam.

Voorlopig alleen bereikbaar via e-mail:

administratie@remonstrantenrotterdam.nl

Betalingen en giften Kerkelijke bijdragen kunt u overmaken op NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam, o.v.v. 'bijdrage + jaartal'. Bij bijzondere giften graag het doel vermelden.

Diaconale giften kunt u overmaken op NL55 INGB 0000 2251 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel.

Adreswijzigingen Wij verzoeken u bij verhuizing een adreswijziging naar het kerkkantoor te zenden. Vriendelijk dank voor uw medewerking.

Ziekenhuisopname Wanneer u bij opname in het ziekenhuis bezoek van de predikant wenst, vragen wij u de wijkpredikant daarvan in kennis te stellen.

Begrafenis en crematie Wanneer u dat wenst, spreken de predikanten bij een uitvaart of leiden zij een afscheidsdienst. Wilt u er aan denken pas de definitieve afspraken met de begrafenisondernemer te maken als u weet of uw predikant op dat moment ook kan?

Predikanten

Tjaard Barnard • Glasblazerij 42 •
2993 CM Barendrecht • 06 5882 0686

Koen Holtzapffel • Willem Nagellaan 23 •
3054 BV Rotterdam • 010 418 6913

Tijdens het studieverlof van Koen Holtzapffel neemt, indien nodig, Tjaard Barnard waar.

Contactpersonen Breda

Lex van Beek
vanbeek.alexander@gmail.com • 06 2727 6636
Jennie van Dorp
jennievandorp@hetnet.nl • 06 2181 3858

Contactpersonen Rotterdam

Tjaard Barnard
barnard@remonstrantenrotterdam.nl • 06 5882 0686
Koen Holtzapffel
holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl • 010 418 6913
Sity Gerrits
sityg18@hetnet.nl • 010 456 4762

i

De komende weken vinden de volgende diensten plaats in ons kerkgebouw. In de maand juli kunt u op vrijdagavond onze

kerkdienst, die wordt opgenomen voor uitzending op de zondagmorgen, bijwonen. U moet hiervoor wel reserveren!

De kerkdienst start om

19.00 uur en u wordt daarom verzocht, uiterlijk 18.30 uur aanwezig te zijn.

Op zondagmorgen is de kerkdienst te zien via ons YouTube-kanaal. U bent van harte welkom, maar wij vragen u met het volgende rekening te houden:

- Aanmelden kan tot vrijdag 15.00 uur. Bij voorkeur per mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl of anders per telefoon: 010 436 0543. Spreek u gerust het antwoordapparaat in!
- Als u komt, zullen u vragen worden gesteld over uw gezondheid.
- In de kerk zullen de zitplaatsen zijn gemarkeerd en de looprichtingen aangegeven. Gelieve ook de aanwijzingen van vrijwilligers te volgen.
- Er wordt niet tijdens de dienst gecollecteerd, maar er zal bij de uitgang een schaal gereedstaan. De opbrengst wordt gelijkmatig verdeeld over de Remonstrantse Gemeente en het aangekondigde diaconale doel.
- Na afloop kunt u de kerk via de aangegeven uitgang verlaten. Gelieve niet voor de uitgang te blijven staan, maar ook daar tenminste 1,5 meter afstand te houden.

De komende weken vinden de volgende diensten plaats:

- Opname vrijdag 17 juli: dr. Koen Holtzapffel, uitzending 19 juli
- Opname vrijdag 24 juli: dr. Tjaard Barnard, uitzending 26 juli
- Zondag 2 augustus: ds. Henriette van Dunné

Vanaf 2 augustus zijn alle kerkdiensten – ook in de zomervakantie – op de zondagmorgen in ons kerkgebouw

Marileen Driesprong aan het werk



*Blijf thuis
als u klachten
heeft!*

O

Op 3 juli werd weer de eerste kerkdienst in ons kerkgebouw gehouden. Vanaf 5 juli kon u die bekijken op ons YouTube-

kanaal. Al snel kreeg ik een appje van een zeer betrokken gemeentelid. Zij had de kerkdienst bijgewoond. We waren betrap! We hadden een mooie dienst gehouden. De dienst was netjes opgenomen. Alleen... na afloop bleek dat het geluid niet sterk genoeg was opgenomen. Misschien wel lekker rustig, dat die predikanten wat minder te verstaan waren. Toen hebben we de gesproken teksten nog maar eens opgenomen... Tjaard Barnard preekte opeens beneden...

Als u dit leest, is er alweer een nieuwe dienst geweest, die ongetwijfeld veel beter is gegaan. Een mooi voorbeeld van hoe je bij nieuwe dingen ook rekening moet houden met de mogelijkheid dat het niet in één keer goed gaat. Marileen Driesprong, die voor de techniek zorgde, baalde enorm. De vrijwilligers bleven in vrolijkheid wat langer. De theologen citeerden uit het Pinksterlied: 'Stukwerk is ons pogen' (672:6).

Tjaard Barnard, Titus van Hille en Martine van Liempt-van Houten



Foto: Marileen Driesprong

"Bij een uitvaart gaat het niet over een dag uit het leven maar over een heel leven in één dag"

VDS
VAN DER SPEK
UITVAART
Uitert Persoonlijk

010 447 99 00

De kerkenraadsleden konden elkaar eindelijk weer echt in de ogen kijken in de Kerkenraadskamer, maar dan wel op anderhalve meter afstand.



25 JAAR *predikant*

a

Alles is relatief, ook 25 jaar predikantschap. Een negentiende-eeuwse voorvader van me was alleen al in Woerden bijna 30 jaar Luthers predikant. Toch is het een goed moment om voor jezelf eens even terug te blikken. En natuurlijk was het een mooie verrassing dat op de dag zelf, 1 juli, bloemen en taart werden gebracht namens de Gemeente. Heel veel dank daarvoor. Het is nog steeds coronatijd, niet echt geschikt voor een feestje, maar wie weet in het najaar... Op 1 juli 1995 begon ik in Oude



Wetering aan het Braassemermeer. Ik zou er tien jaar blijven, vanaf 2001 in combinatie met Rotterdam. Het grappige is dat ook in 1995 de collega's Tjaard en Eric al betrokken waren. Hoe precies, dat vertel ik u later nog eens. Ook een dominee moet iets te vertellen overhouden. Ik heb mijn draai in het predikantschap steeds meer gevonden, mede dankzij u, levende en levendige Rotterdamse geloofsgemeenschap. Wat, zo vroeg iemand, was je beste preek in die 25 jaar? Moeilijk om dat zelf te zeggen, maar als ik terugdenk, waren de meest boeiende preken een combinatie van een aansprekende Bijbeltekst en een persoonlijke motivatie. Ik begon in 2001 in Rotterdam met Job 28, over de wijsheid. Dat hoofdstuk is me nog steeds dierbaar. Dat we de komende jaren samen nog in wijsheid mogen groeien!

betreden van de kerk zag. Gino Tondat, die 10 jaar geleden de restauratie van de vloer heeft uitgevoerd, vertelde mij desgevraagd dat het mozaïek helemaal opnieuw is gemaakt, uit echte marmerstukjes is opgebouwd die de kleur hebben van het marmer dat voor het mozaïek is gebruikt. Als we straks de kerk weer via het voorplein betreden, merkt u dan, net als Dr. Groenewegen en zijn kerkgangers 123 jaar geleden, even deze prachtige marmeren mozaïekvloer met het symbool des vredes op!

**Titus van Hille, met dank aan
Joke de Bijll Nachenius-Sterkenburg**

VOOR- PLEIN *is af!*

O

Op 6 en 7 juli heeft de aannemer de openslaande hekken van het voorplein geplaatst. Dankzij de stichting 'Droom en Daad' waarvan Wim Pijbes directeur is, is het voorplein weer in oude luister hersteld. Het is te hopen dat de ingang aan de Westersingel ook weer meer kan worden gebruikt. Wanneer het voorplein officieel in gebruik wordt genomen, is nog niet vastgesteld.

(GLAS)MOZAÏEKEN IN DE KERK (6) *Marmervloer*

Nu het voorplein helemaal klaar is, gaat dit stukje over het vloermozaïek in het voorportaal van de kerk. Dr. H.Y. Groenewegen schreef in 1897 bij het binnengaan van de kerk, komende van het voorplein: 'Wij gaan de brede trap op, merken even de marmeren mozaïekvloer op van het voorportaal, waarin het symbool des vredes is aangebracht, en treden door de



Foto: Martine van Liempt-van Houten

eikenhouten deuren binnen.' Het symbool des vredes bestaat uit twee gekruiste palmtakken als vredes-symbool. Het ligt voor de hand dat de rechthoekige mozaïekvloer van het portaal ook van Facchina is, al geven noch Groenewegen, noch de architecten dat in hun beschrijvingen van het kerkgebouw aan. Architecten Evers en Stok beschrijven expliciet de kunstenaars die zij betrekken bij de decoraties in de kerk. Zouden zij hebben nagelaten de mozaïst van het hoofdtoegangsportaal van de kerk aan de Westersingel te noemen, als dat een ander was dan Facchina? Gezien de nauwgezetheid van hun beschrijving is dit onwaarschijnlijk. Het was indertijd immers het eerste wat je bij het



Foto's: Maja Ruyssenaers

ACTIEF IN CORONATIJD *Thea Petiet*



m

‘Met een vriendin zou ik een bootreis door Nederland en België gaan maken, maar dat ging natuurlijk niet door. Die staat nu voor volgend jaar op het programma.’ Ook Thea vond het gedwongen thuiszitten en niemand zien maar niks. Iedere dag drie kwartier wandelen, daar krijg je ook genoeg van.

‘Gelukkig kan er nu weer wat. Toen we met een mondkapje in de tram mochten en de musea weer opengingen, ben ik meteen op stap gegaan: in de Kunsthal heb ik de mooie grote wandkleden bekeken, heel knap gemaakt zijn die. In het Museum Rotterdam is een tentoonstelling over de oorlogstijd, erg boeiend.’ Gelukkig is de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) ook weer begonnen met lessen. Thea volgt daar bij Michel Wieggers een teken- en schilder cursus. ‘We zijn nu maar met ons drieën, de anderen doen nog niet mee. De wethouder en de directeur kwamen de eerste keer langs, heb ik ook even mee gepraat. De cursussen bij Michel zijn altijd heel leuk, want Michel is heel goed. We moeten nu portretten maken in Oost-Indische inkt, dat vind

ik helemaal niet makkelijk.’ Hierbij ziet u er een paar. De modellen haalt ze uit de krant of van een ansichtkaart. Thea, die jaren in het Stadsarchief Rotterdam oude documenten heeft getranscribeerd, zeg maar ontsloten, is ook naar het archief van Valkenswaard gegaan om genealogisch onderzoek te doen. ‘Tot mijn verrassing komt mijn familie van moederskant uit Brabant, dat wist ik eerst helemaal niet!’ Bij het afscheid zegt Thea: ‘En nu de kerkdiensten weer beginnen, heb ik mij meteen voor de eerste dienst aangemeld, want ik heb die mogelijkheid wel gemist, hoor! Een fijne groep mensen hebben we bij ons in de kerk, dus ik ben blij dat we elkaar weer kunnen zien!’

Thea Petiet in gesprek met Titus van Hille



Foto's: Titus van Hille

DIGITALE preken

Wie digitaal niet zo vaardig is om kerkdiensten op de computer te kunnen bekijken, kan de preek thuisgestuurd krijgen. Neemt u in dat geval contact op met Sity Gerrits, 010 456 4762. ■



MINI concerten

U kunt nog steeds genieten van alle mini-concerten. Dagelijks komt er een nieuwe bij uit de vierde serie. Neem dus een kijkje op ons YouTube-kanaal! ■



LEVEN MET DE CORONA-CRISIS

Anderhalvemetersamenleving



Wij zijn allemaal aan zet

Tekening: Titus van Hille