



kerkBLAD

REMONSTRANTEN ROTTERDAM GELOOF BEGINT BIJ JOU jaargang 105 NUMMER 7 juni 2020



UIT DE lockdown

1

Langzaam maar zeker komt Nederland uit de lockdown. De een staat te trappelen, de ander is onzeker en een derde terecht angstig. Vragen genoeg: welke risico's zijn verantwoord, wanneer komt er een vaccin, hoe voorkomen we een twee virusgolf? Toch begint de wereld weer te draaien en pogen we te wennen aan de nieuwe werkelijkheid, het nieuwe normaal. De wereld is niet meer hetzelfde als voorheen, maar hoe anders is ie nu precies?

Het doet denken aan Jezus' leerlingen die met Pinksteren, dat markante overgangsfest, eveneens uit hun lockdown komen (zie afbeelding van Giotto). Van leerlingen moeten ze zendingen worden, maar hoe doe je dat? Met vallen en opstaan gaan ze op weg. Experimentierend, een hoop vragen zullen ze pas gaandeweg kunnen beantwoorden. Gelukkig hebben de leerlingen elkaar, gaat er van hun leidster nog steeds geestkracht uit en beschikken ze over een gezonde portie verbeeldingskracht. Verbeeldingskracht speelt met grenzen en overschrijdt ze. Nieuwe werelden worden verkend en naast of zelfs tegenover de bestaande werkelijkheid geplaatst. Kan het ook anders? Ook in Nederland is in coronatijd veel over de toekomst nagedacht.

*De wereld is
niet meer hetzelfde
als voorheen, maar
hoe anders is ie
nu precies?*



Hoe gaan we dingen anders doen, beter, rechtvaardiger? We zullen niet de illusie hebben dat alles anders wordt. Een paar dingen, dat zou al heel mooi zijn. Dan komt er ook uit deze crisis nog iets goeds voort. En de kerken, inclusief onze eigen Rotterdamse remonstrantse gemeente? Ook die komen langzaam maar zeker uit de lockdown. Met alle vragen die daarbij horen. Wat kan al wel, wat is nog niet verantwoord? Hoe organiseren we hetzelfde anders, of moet het iets heel anders worden? Doel bij alle te nemen beslissingen blijft, ook in het post-coronatijdperk een levende en levendige gemeenschap te vormen, met zeggingskracht naar binnen én naar buiten. Daarbij zijn geestkracht, veerkracht én verbeeldingskracht nodig. Geestkracht gaat daarbij voorop, en die komt gelukkig niet alleen uit onszelf. Immers:

*De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.*

(Liedboek 686: 1)

Koen Holtzapffel

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad aanleveren uiterlijk maandag 8 juni 2020 via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl
Verschijningsdatum vrijdag 19 juni 2020]

Redactie Tjaard Barnard, Titus van Hille, Martine van Liempt-van Houten.

Correctie Dolf van Wingerden.

Vormgeving Marjorie Specht, ontwerpkantoor.nl

Drukwerk Drukkerij G.B. 't Hooft bv.

Abonnement € 30 per jaar

Belangstellenden kunnen zich abonneren op Kerkblad Remonstranten Rotterdam.

Opgave bij het kerkkantoor,

Kerkkantoor Voorlopig alleen bereikbaar via e-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

Betalingen en giften Kerkelijke bijdragen kunt u overmaken op NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam, o.v.v. 'bijdrage + jaartal'. Bij bijzondere giften graag het doel vermelden.

Diaconale giften kunt u overmaken op NL55 INGB 0000 2251 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel.

Adreswijzigingen Wij verzoeken u bij verhuizing een adreswijziging naar het kerkkantoor te zenden. Vriendelijk dank voor uw medewerking.

Ziekenhuisopname Wanneer u bij opname in het ziekenhuis bezoek van de predikant wenst, vragen wij u de wijkpredikant daarvan in kennis te stellen.

Begravenis en crematie Wanneer u dat wenst, spreken de predikanten bij een uitvaart of leiden zij een afscheidsdienst. Wilt u er aan denken pas de definitieve afspraken met de begrafenisondernemer te maken als u weet of uw predikant op dat moment ook kan?

Predikanten

Dr. Tjaard Barnard • Glasblazerij 42 • 2993 CM Barendrecht • 06 5882 0686

Dr. Koen Holtzapffel • Willem Nagellaan 23 • 3054 BV Rotterdam • 010 418 6913
 (Tijdens het studieverlof van dr. Koen Holtzapffel neemt, indien nodig, dr. Tjaard Barnard waar.)

CONTACTPERSONEN

Breda

Lex van Beek
vanbeek.alexander@gmail.com • 06 2727 6636
 Jennie van Dorp
jennievandorp@hetnet.nl • 06 2181 3858

Rotterdam

Tjaard Barnard
barnard@remonstrantenrotterdam.nl • 06 5882 0686
 Koen Holtzapffel
holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl • 010 418 6913
 Sity Gerrits
sityg18@hetnet.nl • 010 456 4762

b

Beginnen of niet beginnen. Dat is de vraag. Kerken worstelen hiermee en ook onze Gemeente. Wat is wijsheid? Het Groot Moderamen

(chic woord voor voorzitter, secretaris, penningmeester en de predikanten) heeft overwogen geen haast te hebben. Eerst maar eens kijken hoe het elders gaat. Lukt het om het te regelen? Wat zijn de risico's van het zingen? Vooralsnog lijkt het erop dat we in augustus gaan experimenteren met diensten. Intussen wordt er ook nagedacht over de vraag hoe we de zondagmiddagopenstellingen kunnen opstarten. Dat is makkelijker, omdat je dan via een eenrichtingsweg door de kerk heen weer naar buiten gaat en niet lang blijft. Wellicht moeten we de suggestie van Titus maar overnemen en wordt het tijd voor een ouderwetse hagenpreek. Het was Passchier de Fijne die 400 jaar geleden op het ijs met zijn jonge gemeente samenkwam. Op het ijs zal wellicht niet zo snel meer lukken. Maar een inspirerend voorbeeld blijft het



wel. Zonder gekkigheid, we houden u op de hoogte en ook zonder kerkdiensten hopen we dat er voldoende is dat u kan inspireren! ■

**Tjaard Barnard,
Titus van Hille
en Martine van
Liempt-van Houten**

O

Onder normale omstandigheden houden we in juni een Algemene Vergadering van Leden

en Vrienden (AVLV), die ook onze jaarcijfers en het jaarverslag over 2019 zou hebben beoordeeld - en waarschijnlijk goedgekeurd. Daarna konden deze gegevens op onze website worden geplaatst. Dat zijn wij verplicht vanwege onze ANBI-status. Door de coronacrisis zijn we echter genoodzaakt, onze vergadering uit te stellen tot een later tijdstip, wanneer we wel weer verantwoord met elkaar kunnen samenkomen. Door overmacht voldoen wij niet aan onze verplichting. Wat doen we wel? We leggen de jaarcijfers en het jaarverslag aan onze Kerkenraad ter voorlopige goedkeuring voor. En onder voorbehoud van latere goedkeuring door een echte AVLV, publiceren we de verplichte gegevens op onze website. Zo komen wij toch tegemoet aan onze ANBI-verplichtingen. Dat is belangrijk. Het maakt immers giften voor onze kerk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, houden wij een AVLV. ■

Jethro Zevenbergen
 voorzitter Kerkenraad

LEVEN MET DE CORONA-CRISIS

Kerkhonger (Column Stijn Fens - Trouw 9 mei 2020)



d

De komende weken kunt u via onze website (rotterdam.remonstranten.nl) de digitale kerkdiensten vinden.

7 juni

dr. Martijn Junte vanuit verpleeghuis De Nieuwe Plantage te Rotterdam



14 juni

dr. Sigrid Coenradie vanuit Eindhoven



21 juni

dr. Pieter Korbee vanuit Alkmaar



28 juni

dr. Koen Holtzapffel vanuit Breda



Preek digitale kerkdiensten thuisgestuurd

Wie digitaal niet zo vaardig is om deze kerkdiensten op de computer te kunnen bekijken, kan de preek thuisgestuurd krijgen. Neemt u in dat geval contact op met Sity Gerrits, 010 456 4762.



GLASMOZAÏEKEN IN DE KERK (3) *Het viooltje*

a

Aanleiding om de glasmosaïeken van Facchina in onze kerk te bespreken, zijn de prachtige foto's die Anton Doornhein

heeft gemaakt en die nu bij de orgelinstallaties worden getoond. Vanuit de kerkzaal kun je ze uit de verte wel zien, maar is de voorstelling zelf moeilijk zichtbaar. Dit keer het viooltje. Het viooltje is vanwege zijn geringe omvang wel het zinnebeeld van nederigheid en bescheidenheid. In de iconografie is Christus vaak afgebeeld met een viooltje in zijn hand. Het viooltje werd



Foto: Anton Doornhein

zo een symbool van Christus, waarbij de paarsblauwe blaadjes het lijden en sterven vertolkte. Jezus gaf de mens het voorbeeld zich nederig op te stellen en zichzelf niet altijd op de hoogste plaats neer te zetten: 'Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.' (Lucas 14:11). ■

Titus van Hille

VIRTUELE *koffie*

O

Op zondag 24 mei zijn we begonnen met virtueel koffie te drinken. Nu het wellicht nog even duurt voordat we

elkaar weer zien in de kerk, laat staan met elkaar koffiedrinken in de Kerkenraadskamer, organiseer ik wekelijks een koffiemomentje via Skype. Als u een laptop, een iPad of een smartphone heeft, kunt u meedoen zonder dat u iets hoeft te installeren. Stuur een e-mail naar tjaardbarnard@hotmail.com en u ontvangt een uitnodiging waarop u moet klikken (en dan de verdere



instructies op het scherm volgen). Als u die apparatuur wel hebt, maar vreest het lastig te vinden, stuur dan ook een mailtje, waarin u dat meldt. Dan probeer ik u op een ander moment het telefonisch uit te leggen, zodat de koffie op zondagmorgen niet koud wordt! Elke zondag in juni van 11.15 – 12.00 uur! ■

Tjaard Barnard

OVERDAAD AAN *inspiratie*



Op zondagmorgen zijn er veel remonstrantse gemeenten en predikanten die hun best doen, u van inspirerende waar te voorzien. De landelijke Broederschap organiseert

vooral nog de hele maand juni digitale diensten. Een aantal predikanten doet dat wekelijks in hun eigen kerk. Anderen maken een podcast (een geluidsopname) in hun studeerkamer, waarmee ze hun (de?) boodschap de wereld in zenden. Elke week probeer ik een blog te schrijven op onze website rotterdam.remonstranten.nl, waarin ik een reisgids voor die zondag wil maken. Daar kunt u lezen waar u voor uw spirituele honger terecht kunt. Zoekt u iets klassieks of juist iets moderns? Houdt u van de Bijbelse verhalen of bent u die een beetje beu en zoekt u iets nieuws. Dat kunt u allemaal vinden in dat blogje. En als dat allemaal te veel wordt, dan is er natuurlijk ook het dagelijkse filmpje met predikant, organist en alt op ons eigen YouTube-kanaal. Zoek op 'Remonstranten Rotterdam' op YouTube of via onze website). Daar bent u in elk geval in vijf minuten klaar voor de nieuwe dag! ■

Tjaard Barnard

BASISSCHOOLJUF *in coronatijd*

k

Kleuterjuf is een mooi vak, maar in coronatijd zwaarder dan normaal. Onderwijs op afstand was: een app voor contact met de ouders, lesgeven via de computer, instructiefilmpjes op de app of via YouTube en voor het sociale contact 'Teams' en/of videobellen. Met hulp van een collega én van mijn zoon heb ik ook allerlei functies van mijn telefoon leren gebruiken, allemaal wel veel in één keer. En dan toch nog overleg op school, soms met teveel mensen in een ruimte, vond ik. Op school én thuis maakten we filmpjes, ook voor de kleuters. De jongste kinderen zijn op school meer 'handelend' bezig en werken minder op papier of met de computer. Maar voor veel ouders gaven de online werkbladen en de computer meer houvast dan de weekoverzichten met suggesties voor leren-door-doen. De filmpjes brachten de school even thuis. Nu na zes weken de school weer open is, blijven de ouders buiten (i.p.v. in de klas met hun kleuter een 'startopdracht' te maken), de kinderen komen in halve

groepen naar school, we houden zo veel mogelijk afstand en tussendoor maken wij de tafels schoon. Zullen de kinderen volgend schooljaar met minder plezier naar school komen? Je kunt kleuters heel veel uitleggen, maar wat ze zien en voelen maakt méér indruk. Natuurlijk kan ik geen afstand houden; ik kan een kind

Ik neem weinig kinderen op schoot en ik strik weinig veters

niet leren knippen zonder samen de schaar vast te houden, ik duw een kind niet weg dat naar mij toe komt en ik doe de kraan open en dicht voor de jongste kleuters. Ze mogen maar even spelen in de hoeken, en met de



Foto: Marius Roessingh

helft van de spullen uit de kast. En ik neem geen kinderen op schoot en ik strik weinig veters. Toch komen ze met plezier, blij elkaar te zien! Als we de jassen pakken, zeggen ze hoopvol: 'Gaan we buiten spelen?', maar vinden ze het ook goed om thuis verder te gaan spelen. Ik ben wel moe van twee keer het 'ochtendprogramma' en twee keer schoonmaken en vaker bellen met ouders. En ik hoop maar, dat kinderen het virus inderdáád minder overbrengen dan volwassenen. Maar ik geniet van de kinderen: juf zijn blijft een mooi vak! ■

Ida Roessingh

"Bij een uitvaart gaat het niet over een dag uit het leven maar over een heel leven in één dag"

MDS
VAN DER SPEK
UITVAART
Uitvaart Persoonlijk
010 447 99 00

PERSONALIA

overleden:
Mw. G.H. Bakker-Lieuwen

CREATIVITEIT IN tijden van Corona



Borduurwerk van
Carla Steenhuis-Ritsema.



DE KERK ALS *ansichtkaart*

De spelling is wat merkwaardig, maar het is wel een mooie foto! Herkent u de brug van andere singels? ■



Rotterdam, Remonstrantsche Kerk, Westersingel