

Jaarverslag Remonstrantse Gemeente Rotterdam 2019

1. Algemeen



Ter gelegenheid van het jubileumjaar '400 jaar Remonstranten, geloven in vrijheid' vond op 3 maart de imposante dankdienst plaats met vier voorgangers en een speciaal voor deze dienst gecomponeerde cantate. Alle banken waren gevuld met ruim 800 aanwezigen, die na afloop van de dienst in de kerkzaal konden napraten met een hapje en een drankje.

In februari verliet Aart Bergwerff onze Gemeente als cantor-organist. Een vijftal gastorganisten is ons het afgelopen jaar enorm van dienst geweest, zodat we rustig op zoek konden naar een nieuwe organist. Maria Kuster neemt nu de cantates voor haar rekening.

Rob Rauch, organist in Breda, overleed eind dit jaar na een korte periode van ziekte. Hij was er altijd, betrokken en vol enthousiasme, met passie voor de muziek. Hij zal node worden gemist! In oktober kwamen we tot een overeenkomst met Jos van der Kooy, die vanaf januari 2020 de Westerkerk in Amsterdam verruilt voor onze Arminiuskerk! Na meer dan anderhalf jaar ondersteuning door André Meiresonne bij de verbetering van de communicatie moesten we in het nieuwe seizoen zelf op de ingeslagen weg verder. Er is veel bereikt, zoals een eigen huisstijl op basis waarvan nu het kerkblad, de website, de nieuwsbrief, de kerkfolder en jaarlijks ook de kerkkalender en de kerkgids worden gemaakt. In januari overleed Martha Rotgers, secretaris van de Kerkenraad. Haar deskundigheid en vasthoudendheid op het gebied van besturen en communicatie was voor ons van grote betekenis.

De Kerkenraad heeft naar het landelijk bestuur, de CoZa, en de leiding van het Seminarie, grote zorgen uitgesproken over de kwaliteit en inhoud van de opleiding van onze toekomstige predikanten.

Debat en beraad hierover in de breedte van de Broederschap moeten nog steeds plaatsvinden. Wel zijn in het kader van het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan landelijke werkgroepen ingesteld die een rapport hebben uitgebracht over verschillende thema's, o.a. over de predikant van de toekomst. Rotterdam heeft daar een bijdrage aan geleverd. De zorgen zijn hiermee nog niet helemaal weggenomen en daarom blijven we in gesprek met het landelijk bestuur. Tenslotte kon Arminius, met dank aan de Stichting Droom en Daad, een begin maken met de renovatie van het voorplein, dat in oude luister zal worden hersteld.



2. Kerkdienst/Liturgie



De kerkdiensten worden afwisselend geleid door onze twee predikanten en door gastpredikanten. We halen onze inspiratie uit verschillende bronnen en naast de Bijbel en de kunsten speelt muziek een belangrijke rol. Koren en musici verlenen daarom met regelmaat hun medewerking en twee keer per jaar is er een kerkdienst waarin een cantate centraal staat. Voor de kerstdiensten wordt groots uitpakket met op kerstavond het zingen van Carols voor het kerkgebouw, er wordt chocolademelk en glühwein geschonken en daarna is er in de feestelijk verlichte kerkzaal een mooie dienst. Kerstmorgen is echt een gezinsdienst met extra aandacht voor de kinderen in de dienst. In sommige diensten staat er een gastspreker op de kansel, uit een andere traditie of iemand uit de actualiteit. Na afloop van de Oudejaarsavonddienst werd met een oliebol en een drankje alvast geproost op het nieuwe jaar. Het uitbrengen van de nieuwe Rotterdamse reclameposters vormde de basis van zeven themadiensten.

3. Toerusting/Winterwerk

De vele bronnen van inspiratie zijn ook terug te vinden in het jaarprogramma, met filmcafés met soms een gastspreker, de stadsretraite, het kloosterweekend, diverse centrale en wijkgebonden gesprekskringen, cursussen en activiteiten in het kerkgebouw. Het eerste halfjaar rond het jaarthema 'Remonstranten, 400 jaar geloven in vrijheid' en vanaf Openingszondag rond het nieuwe thema 'Bijbelse helden en ons levensverhaal'. Na afloop van deze dienst kon na een lunch het toneelstuk 'Zit er nog rek in?' worden bezocht, een vertelvoorstelling met geschiedenis, verhalen en muziek over Arminius.

Het orgelconcert en de vesper tijdens de zondagmiddagopenstelling van ons kerkgebouw kregen een grotere plaats in het programma en trekken langzaam steeds meer bezoekers.

Nieuw in Breda is de Grote Kring, een centrale kring rond het jaarthema. Samen nadenken en discussiëren over helden, hun betekenis en de verbinding met ons eigen levensverhaal. De plannen,



met leden vrienden naar Israël te gaan werden meer concreet en er is veel belangstelling om met de predikanten de Bijbelse plekken te gaan bezoeken.

4. Pastoraat

Het pastoraat wordt uitgevoerd door onze predikanten Tjaard Barnard en Koen Holtzapffel. Ze worden daarbij ondersteund door de wijkcontactleden, die met regelmaat leden en vrienden thuis bezoeken. Communicatie is inmiddels een vast onderdeel van het predikantswerk. Om de Remonstranten ook onder de aandacht van velen buiten onze Gemeente te brengen is het belangrijk, de door de predikanten aangeleverde inspirerende informatie te delen via interviews en artikelen in de krant, op Facebook en onze website. Dit jaar werden 18 mensen vriend en werd een van onze vrienden lid van onze Gemeente. Door overlijden, bedanken, attestatie en uitschrijving verminderde het aantal leden en vrienden met 47 tot een totaal van 559.

Doopdiensten gedurende het jaar betreffen niet alleen de kinderdoop, ook volwassenen besloten tot een doop. Tijdens een van de kerkdiensten werd een al eerder gesloten burgerlijk huwelijk ingezegend.



5. Diaconaat

Tijdens alle kerkdiensten wordt volgens een vast rooster gecollecteerd voor een beperkt aantal relatief kleine, overzichtelijke en controleerbare projecten. Bij de selectie van de goede doelen wordt door de Diaconale Commissie gestreefd naar herkenbaarheid en persoonlijke betrokkenheid. Er is een gelijke verdeling tussen dichtbij (Rotterdam of elders in Nederland) en verder weg (Oost-Europa of elders in de wereld). Dit jaar was de Diaconale Actie bestemd voor het hospice 'De Vier Vogels' en 'SOS Kinderdorpen'.

Er werden weer kleding en goederen ingezameld voor de Stichting Maris.



6. Samenwerking

Onze predikanten zijn onderdeel van een groep voorgangers uit een verscheidenheid van kerken in Rotterdam die elke dinsdag een middagpauzedienst in de Laurenskerk verzorgen. In de zomermaanden hadden we met de doopsgezinden gezamenlijke kerkdiensten, afwisselend in een van beide kerken. De Oecumenische Leerkring, een gezamenlijke activiteit van Remonstranten en PKN, behandelde dit jaar de documentaire 'The story of God'. In Breda waren er nog diverse Schalmdiensten, een samenwerkingsverband tussen remonstranten, doopsgezinden, lutheranen en walen. Er zijn echter zorgen over de continuering van deze samenwerking, omdat de lutheranen en de doopsgezinden geen eigen kerkdiensten meer houden.

Samen met een aantal Rotterdamse kerken en organisaties worden vier Roze Vieringen georganiseerd, waar LHBTI'ers geen uitzondering zijn maar de regel. Jaarlijks vindt een van de diensten plaats in de Arminiuskerk. Ook hadden wij een stand op het Rotterdamse Pride Festival.

7. Jongerenwerk

Er is momenteel geen jongerenwerk binnen onze Gemeente. Wel was er de mogelijkheid voor ouders, hun jonge kinderen naar de crèche te brengen. Daar blijkt echter weinig animo voor te zijn. Wekelijks is er daarom nu de mogelijkheid voor jonge kinderen om tijdens de preek achter in de kerkzaal onder toezicht te kleuren. Tijdens hoogtijdagen is er een knutseltafel met begeleiding aanwezig. Voor het studentenwerk is er samenwerking met de Rotterdamse studentenpastor, die centraal de activiteiten van de diverse kerken bundelt en toegankelijk maakt voor deze doelgroep.

8. Publiciteit, werving, beleid en toekomstperspectieven.

Vaak worden er foto's van het kerkgebouw gemaakt en men vraagt zich dan af of het nog wel een kerk is. Nieuw ontworpen welkomstposters maken nu duidelijk dat het inderdaad nog een kerk is en dat iedereen elke zondag welkom is in de kerkdienst. Daarnaast zijn er in navolging van de landelijke reclamecampagne nu specifiek op de Rotterdamse Gemeente gerichte reclameposters ontworpen. Deze zijn gebaseerd op krachtige beeldelementen in en aan onze kerk, gecombineerd met een pakkende Bijbeltekst die in een actuele herformulering naar de huidige tijd direct prikkelend is en te denken geeft. De reclameposters zijn bedoeld om aandacht te vragen voor onze corebusiness, de kerkdiensten, een activiteit waar nieuwe mensen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met onze geloofsgemeenschap, een gemeenschap als zoek- en vindplaats, die speelt met de traditie, maar deze niet te zwaar neemt en verbindt met andere levensbeschouwingen en dit speels, open, maatschappelijk relevant en geworteld in een bijbels humanistische geest en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid doet. Vernieuwing is belangrijk, maar we moeten oog blijven houden voor onze traditie, die ons nog steeds zoveel inspiratie te bieden heeft. Ook volgend jaar is ons streven, uit te stralen dat wij een hartelijke, gastvrije geloofsgemeenschap zijn, die met gevoel voor traditie en overlevering op een moderne manier aan een boodschap van geloof in vrijheid en verdraagzaamheid gestalte wil geven.

