



kerkBLAD



REMONSTRANTEN ROTTERDAM GELOOF BEGINT BIJ JOU jaargang 105 NUMMER 5 mei 2020

Woord & muziek OP YOUTUBE

e

Elke dag plaatsen we een nieuw filmpje met orgelmuziek en eventueel een toelichting door een van de predikanten op ons YouTube-kanaal. U vindt het via onze site **rotterdam.remonstranten.nl/orgelconcerten**

De link naar alle liederen vindt u door op **hier** te klikken in de zin 'U kunt **hier** alle opnames beluisteren'.

Op Koningsdag was het Wilhelmus te beluisteren. En eigenlijk is dat best een gek lied om in de kerk te zingen. In de kerk hebben we het toch over het Koninkrijk Gods en niet over het Koninkrijk der Nederlanden? Het is wat patriottisch. Moeten we dat in een kerk eigenlijk wel doen? En dan staan we in een remonstrantse kerk, waarbij remonstranten van oudsher toch licht republikeins waren.

Sinds Maurits is het amper goed gekomen. Hij koos in 1619 tegen de remonstranten en tegen Van Oldenbarnevelt, toen diens hoofdrolde op het Binnenhof in Den Haag.

Lang is het niet goed geweest tussen de remonstranten en de Oranjes. Tot 1795 toe, toen veel remonstranten niet Oranjegezind, niet prinsgezind, maar juist patriotten waren. En uiteindelijk waren zij heel gecharmeerd van de Fransen, van de rechten van de mens die uit Frankrijk kwamen. Na de Bataafse Revolutie van 1795 waren zo de remonstrantse predikanten Jan Konijnenburg en Boudewijn van Rees zeer betrokken bij het landsbestuur.

Er kwam met hun medewerking een nieuwe grondwet. Een grondwet waarin vrijheid belangrijk was. Waarin ook vrijheid voor remonstranten formeel geregeld werd. Daarna werden de remonstranten brave burgerlieden en nu

zingen we het nog wel eens, het zesde vers van het Wilhelmus. Dan hebben we toch ook wel een heel mooi volkslied, een gelovig volkslied. ■

Tjaard Barnard



*Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.*

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad aanleveren uiterlijk maandag 11 mei 2020 via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl
Verschijningsdatum vrijdag 22 mei 2020

Redactie Tjaard Barnard, Titus van Hille, Martine van Liempt-van Houten.

Correctie Dolf van Wingerden.

Vormgeving Marjorie Specht, ontwerpkantoor.nl

Drukwerk Drukkerij G.B. 't Hooft bv.

Abonnement € 30 per jaar

Belangstellenden kunnen zich abonneren op Kerkblad Remonstranten Rotterdam.

Opgave bij het kerkkantoor,

Kerkkantoor Voorlopig alleen bereikbaar via e-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

Betalingen en giften Kerkelijke bijdragen kunt u overmaken op NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam, o.v.v. 'bijdrage + jaartal'. Bij bijzondere giften graag het doel vermelden.

Diaconale giften kunt u overmaken op NL55 INGB 0000 2251 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel.

Adreswijzigingen Wij verzoeken u bij verhuizing een adreswijziging naar het kerkkantoor te zenden. Vriendelijk dank voor uw medewerking.

Ziekenhuisopname Wanneer u bij opname in het ziekenhuis bezoek van de predikant wenst, vragen wij u de wijkpredikant daarvan in kennis te stellen.

Begrafenis en crematie Wanneer u dat wenst, spreken de predikanten bij een uitvaart of leiden zij een afscheidsdienst. Wilt u er aan denken pas de definitieve afspraken met de begrafenisondernemer te maken als u weet of uw predikant op dat moment ook kan?



"Bij een uitvaart gaat het niet over een dag uit het leven maar over een heel leven in één dag"

VDS
VAN DER SPEK
UITVAART
Uitert-Perzonnelyc.
010 447 99 00

k

Kwetsbaar en onzeker, dat worden we van deze weken corona. Sommigen voelen zich onzeker. Zij behoren tot de risicogroep.

Hoe lang moeten zij binnen blijven? Hoe lang kunnen zij hun geliefden niet knuffelen? Is het allemaal de opoffering waard? En dan zijn er opeens 17 miljoen virologen in het land, die het beter weten. Opvallend natuurlijk dat die zelfbenoemde deskundigen het ene moment er schande van spreken dat scholen niet dicht gingen en een volgend moment klagen dat de kappers dicht moeten blijven. Nee, het is geen eenvoudige klus voor de deskundigen en voor de regering. De meesten van ons zullen hun tijd uitzitten en in nuchterheid afwachten wat er gaat gebeuren, al is het zwaar.

We blijven elkaar vasthouden, al zit er veel meer dan 1,5 meter tussen. En als er één ding is dat opvalt, is dat mensen dat doen. Dat we solidair zijn. Dat we op elkaar betrokken zijn. Vandaar nu ook van ons een schriftelijke, maar daarom niet minder stevige hug voor allen met wie we ons zo betrokken voelen!



Tjaard Barnard, Titus van Hille en Martine van Liempt-van Houten

LEVEN MET DE CORONA-CRISIS

Regelmatig twintig seconden je handen wassen, met zeep.



Tekening: Titus van Hille

Geheugensteuntje

w

We blijven nog even aangehouden op de telefoon of de mogelijkheden van internet om met elkaar in contact te

blijven. Het is nu de beste manier om te weten hoe het met iedereen gaat. Aarzel dus niet, een van ons of een van de andere leden te bellen en laat ons weten als er iets bijzonders is. De remonstrantse kerkdiensten zijn te volgen op YouTube en de protestantse kerken in Breda zenden via kerkroep.nl een dienst uit.



De Grote Kring op maandag 11 mei gaat niet door. We hopen later in de zomer een nieuwe bijeenkomst te plannen. We zullen u hierover tijdig informeren.

CONTACTPERSONEN

Breda

- Lex van Beek
vanbeek.alexander@gmail.com
06 2727 6636
- Jennie van Dorp
jennievandorp@hetnet.nl
06 2181 3858

Rotterdam

- Tjaard Barnard
barnard@remonstrantenrotterdam.nl
0658 820 686
- Koen Holtzapffel
holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl
010 418 6913
- Sity Gerrits
sityg18@hetnet.nl
010 456 4762

VAN DE KERKENRAAD



Zelfs het Groot Moderamen van de Kerkenraad vergadert via internet.

d

De komende weken kunt u via onze website (rotterdam.remonstranten.nl) de digitale kerkdiensten vinden.

10 mei

ds. Kirsten Slettenaar
vanuit Hengelo



17 mei

ds. Friso Boogerd
vanuit Bussum



24 mei

prof. dr. Peter Nissen
vanuit Nijmegen



31 mei (Pinksteren)

prof. dr. Christa Anbeek
met seminaristen



Wie digitaal niet zo vaardig is om deze kerkdiensten op de computer te kunnen bekijken, kan de preek thuisgestuurd krijgen.

Neemt u in dat geval even contact op met Sity Gerrits, 010 456 4762.



VAN DE predikant

i

Ik geef toe, het is even wennen in de anderhalvemetersamenleving: meestal geen contact meer met gemeenteleden van aangezicht tot aangezicht, maar alleen nog via telefoon, kaartje, app en we vergaderen digitaal. Het is wennen, maar beter iets dan niets. Positiever gezegd: elke vorm van contact is belangrijk en doet een mens goed. Psychologen stellen: elk sociaal contact prikkelt onze hersenen en geeft ons energie. Zelfs een klein praatje geeft al een kortstondig geluksgevoel. In de kerk wisten we altijd al hoe belangrijk contact is. Laten we dus vooral doorgaan met contact te zoeken met elkaar. Ook als geloofsgemeenschap. Het precieze middel maakt niet uit. Intussen wordt er juist in coronatijd heel wat afvergaderd via de computer. Ook over de toekomst van ons kerkgenootschap. Maar, wat is nu een fijne kerk om in te vertoeven? Twittertheoloog Alain Verheij schreef er dit over: een fijne kerk heeft liefde voor haar eigen traditie zonder star, gezapig of kritiekloos te zijn.



Openheid naar anderen toe zonder kleurloos te worden. Oog voor de wereld zonder op te houden kerk te zijn. Genoeg voorspelbaarheid om rust te bieden in een hectische wereld, genoeg spontaniteit om de boel in de kerk levendig te houden. En zo is het!

Koen Holtzapffel

Nieuwsgierig geworden naar het verhaal achter deze foto? Zoek het op via rotterdam.remonstranten.nl/blog/inspiratie/het-gevaar-van-te-lang-haar

Hoe werd Woningsdag 2020 gevierd IN ONZE GEMEENTE?

Jan, Janny, Annemieke en Peri (kat)



Termaathuis



Lex Welter



Els de Bijl Nachenius

Danique en Iris, dochters van Betty Wymenga

Marianne Mol en haar eerste zelf gebakken brood

GLASMOZAÏEKEN in de kerk (1)

t

'Ter hoogte van de grote kapitelen (vanwaar de dakbogen in de kerkzaal omhooggaan) loopt een horizontale 'meanderende'

band van diep roodbruin geglazuurde steen in het muurwerk rond. Daarin zijn in totaal 22 mozaïeken opgenomen van de mozaïekmaker Facchina. Elk vierkant is goudkleurig met daarin een lichtblauwe cirkel met een symbool in een lichte kleur. Zes symbolen staan, steeds diagonaalsgewijs verdeeld over de kerkruimte, voor zes menselijke deugden: de leeuwenkop voor moed, het lam voor zachtmoedigheid, het viooltje voor nederigheid, de duif voor oprechtheid, de lelie voor reinheid en het boek met de slang voor wijsheid en voorzichtigheid.' Dit schreef Joke de Bijll Nachenius in 'Arminianen in de Maasstad' (pag. 159/160). Wat is de herkomst van de zes symbolen voor die menselijke deugden, waarom zijn juist deze zes in het kerkinterieur ingemetseld en wie was Facchina? Daar zullen we in deze en in de komende kerkbladen aandacht aan besteden, want daarvoor had Joke indertijd niet voldoende ruimte. In dit kerkblad het eerste mozaïek, de duif. Het mozaïek van de duif is gekozen vanwege de deugd van de oprechtheid die van de discipelen werd gevraagd: in Matteüs 10:16 zegt Jezus bij de roeping en uitzending tegen de apostelen: 'Zie, ik zend u als schapen midden onder de wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.' Voorwaar wordt van de discipelen de deugd oprechtheid, het niet hebben van bijgedachten, gevraagd. Geen eenvoudige deugd 'onder de wolven', maar ook niet altijd voor ons! ■

Titus van Hille



ANNEKE & WILLEMIJN Wolthuis

Hoe is het om school te hebben, als alles vanwege corona anders is? Anneke en Willemijn Wolthuis vertellen ieder hoe hun dagelijkse routine is veranderd en wat ze ervan vinden.

a

Anneke (links): 'Op een zondagavond, net nadat ik het hele weekend had geleerd voor twee toetsen die ik die maandag zou hebben, hoorden we op tv dat de scholen dichtgingen en hoorde ik van mijn school dat we de volgende maandag vrij zouden hebben. Mijn school had zich deels al voorbereid en zette die maandag hun noodplan in werking, de volgende dag kregen wij gewoon school met een verkort lesrooster via de iPad en de computer. Voor sommige vakken moeten we ons alleen via een chat aanwezig melden en krijgen we huiswerk. Voor sommige vakken moet het ingeleverd worden door een foto te sturen naar de docent, andere vakken hebben een online werkboek waarin de docent kan zien wat je hebt gemaakt. Er zijn ook vakken waarbij we elke les een video call hebben, dan kan de docent uitleg geven en vragen beantwoorden. Aan het begin hoopte ik dat we geen toetsen zouden hebben, maar dat was niet het geval. Voor sommige vakken kregen we een openboektoets, omdat ze niet konden checken of we spiekten of niet. Voor Duits kregen we geen openboektoetsen, maar ze hadden ook geen manier om te checken of we spiekten of niet, dus waarschijnlijk heeft iedereen het boek er gewoon bij gehouden. Frans had wel een manier gevonden om ervoor te zorgen dat we niet spiekten. We moesten de toets maken op de computer via een specia-

le site en op de iPad in een video call met de docent zitten, waarbij hij je ogen en handen kon zien. Verder is wiskunde van plan een mondeling te geven en voor biologie krijgen we een toets zodra de school weer opengaat. Ik vind het wel vreemd dat iedereen een andere oplossing heeft, er is duidelijk geen communicatie tussen de docenten van de verschillende vakken en dat vind ik niet logisch. Niemand gaat overigens klagen, want anders kunnen we straks voor geen enkel vak meer afkijken. Ik vind het fijn dat we nog steeds school hebben, anders zou ik me helemaal vervelen.'



Minder auto's op straat maakt het rijden door rood een stuk veiliger

Willemijn (rechts): 'Sinds het coronavirus is er niet veel veranderd in mijn leven, mijn dagelijkse routine is grotendeels hetzelfde gebleven. Ik ga elke dag op de fiets naar een school, op de route zijn er in de ochtend veel minder auto's dan op de terugweg, dit is zeer prettig, want dat maakt het rijden door rood een stuk veiliger. Op de heenweg fiets ik langs een enorm

speelplein waarnaast een bankje staat waar elke dag een man met mondkapje zit die vogels komt voeren, elke dag komt een leger duiven hem bezoeken voor eten. De school is van 9 tot 4 uur. De regels zijn aangepast sinds corona, we moeten anderhalve meter afstand houden binnen het gebouw, de wekelijkse wandelingen zijn afgezegd en we moeten voor elke activiteit onze handen wassen met zeep en alcohol. Na school is er wat meer veranderd. De waterpolotrainingen die ik normaal drie tot vier keer per week volgde, zijn afgelast. En de pianoles die ik elke week had, gaat nu via de FaceTime. Hierdoor heb ik veel meer vrije tijd die ik kan spenderen met mijn familie, aangezien zij nu altijd allemaal thuis zijn.' ■