



kerkBLAD

REMONSTRANTEN ROTTERDAM GELOOF BEGINT BIJ JOU jaargang 105 NUMMER 3 april 2020

EEN ONTSTOKEN Paaskaars

Crisistijd is een tijd van tegengestelde gevoelens en ervaringen. Er is angst, onzekerheid, verdriet en eenzaamheid. Dagelijks worden ziekenhuisopnames en dodencijfers door het RIVM gepubliceerd. Er zijn ook zorghelden die vechten voor levens. Er zijn verrassende hulpacties, creatieve oplossingen, warme blijken van solidariteit. Er is humor. Wat maakt in deze verwarrende tijd godsdienst waardevol? Godsdienst reikt mensen een oriëntatiekader aan. Biedt troost, vertrouwen, uitzicht op zin én een handelingsperspectief. In een werkelijkheid die van toeval aan elkaar lijkt te hangen en waarin mensen in al hun kwetsbaarheid samen een begaanbare weg moeten zien te vinden.

Godsdienst maakt daarbij gebruik van precies die middelen die ook psychologen nu aanbevelen om de crisis door te komen: rituelen die angst reduceren en houvast bieden; symbolen die ons bepalen bij wat echt belangrijk is in het leven. En... verhalen, de schat aan verhalen die elke godsdienst, ook het christendom, bewaart en doorgeeft. Successchrijver Yuval Noah Harari benadrukt het keer op keer in zijn boeken: wij mensen zijn verhalenvertellers: 'homo sapiens is a storytelling animal'. Juist in tijden

Alle bijeenkomsten van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam zijn tot tegenbericht afgezegd. Effe niks in de kerk, maar digitaal zijn we zeer actief!



Op de ochtend van Pasen wordt in het duister een licht ontstoken dat nooit meer dooft.

van crisis zuigen we eindeloos veel verhalen in ons op. Via de krant, de telefoon, sociale media, via de vele boeken en films die we (nog gaan) lezen en bekijken. Godsdienstige verhalen vertellen van mensen die eerder dan wij geconfronteerd werden met onverwachte ziekte, dood en verdriet. En die daarin hun weg moesten vinden, zoekend naar licht, naar liefde, naar God. Ook zij poogden de moed niet te verliezen. Soms ontvingen ze steun uit onverwachte hoek, zagen licht in het duister en ervoeren op bijzondere wijze Gods aanwezigheid in hun bestaan. Bijvoorbeeld op Paasochtend in alle vroegte. Het Paasverhaal getuigt ervan. Het is een verhaal van toen voor mensen van nu. De Paastijd zal dit jaar anders dan anders zijn. De Mattheüs klinkt niet in het openbaar, de Stille Week wordt letterlijk stil. Maar juist nu krijgt de boodschap van Pasen extra zeggingskracht: de dood heeft nooit het laatste woord. Op de ochtend van Pasen wordt in het duister een licht ontstoken dat nooit meer dooft. ■

Koen Holtzapffel

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad aanleveren uiterlijk dinsdag 14 april 2020 via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl
Verschijningsdatum vrijdag 24 april 2020

Redactie Tjaard Barnard, Titus van Hille, Martine van Liempt-van Houten.

Correctie Dolf van Wingerden.

Vormgeving Marjorie Specht, ontwerpkantoor.nl

Drukwerk Drukkerij G.B. 't Hooft bv.

Abonnement € 30 per jaar

Belangstellenden kunnen zich abonneren op Kerkblad Remonstranten Rotterdam.

Opgave bij het kerkkantoor,

Kerkkantoor Voorlopig alleen bereikbaar via e-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

Betalingen en giften Kerkelijke bijdragen kunt u overmaken op NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam, o.v.v. 'bijdrage + jaartal'. Bij bijzondere giften graag het doel vermelden.

Diaconale giften kunt u overmaken op NL55 INGB 0000 2251 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel.

Adreswijzigingen Wij verzoeken u bij verhuizing een adreswijziging naar het kerkkantoor te zenden. Vriendelijk dank voor uw medewerking.

Ziekenhuisopname Wanneer u bij opname in het ziekenhuis bezoek van de predikant wenst, vragen wij u de wijkpredikant daarvan in kennis te stellen.

Begrafenis en crematie Wanneer u dat wenst, spreken de predikanten bij een uitvaart of leiden zij een afscheidsdienst. Wilt u er aan denken pas de definitieve afspraken met de begrafenisondernemer te maken als u weet of uw predikant op dat moment ook kan?



Johan Kranendonk

d

De crisis duurt voort en zal ongetwijfeld nog een tijd blijven. Het gemeentelieven, voor zover dat bestaat uit samenkomen in kerkdiensten en kringen, ligt stil. Maar niet het naar elkaar omzien. Velen hebben zich gemeld bij hun predikant met de vraag of zij kunnen helpen. Graag geven wij namen en adressen door. We zien hoe mensen met elkaar meeleven. Dat is waar we kerk voor zijn. Het kerkelijk leven krijgt op dit moment een bijzondere impuls. Vele voorgangers in den lande, van wat voor denominatie ook, proberen digitaal aanwezig te zijn. Op zondagmorgen organiseert de landelijke Remonstrantse Broederschap een bijzondere dienst. U vindt in dit blad het rooster. Maar ook andere gemeenten zijn present op YouTube of op hun eigen website. Gezamenlijk laten zij zien hoe breed het kerkelijk leven is. Van zeer klassieke diensten, met een enkele predikant en organist, tot diensten die geheel vernieuwend zijn. Allemaal plekken en manieren om zin te zoeken en te vinden. Kijkt u eens rond op het net, u vindt ongetwijfeld iets van uw gading. Zoals beloofd brengen wij eens per twee weken een nieuw blad uit totdat het leven zijn normale gang weer hernomen heeft. Tot die tijd groeten wij u in verbondenheid, in de hoop dat u gezond blijft en dat wij voor elkaar een plek van inspiratie mogen blijven. ■

Tjaard Barnard, Titus van Hille en Martine van Liempt-van Houten

VAN DE PENNINGMEESTER

C

Corona en het College van Collectanten; is er een correlatie? In mijn krant las ik: Corona legt de economie plat. Zelf had ik al geconstateerd dat ons College van Collectanten werkloos was geworden, daar we voorlopig geen kerkdiensten houden. Toch willen wij van onze aanwezigheid blijf geven. De predikanten laten opnamen maken van de preken en deze kunt u via onze website bijwonen. Onze organist komt met een aantal orgelconcerten vanuit onze kerk, die zeer de moeite waard zijn. Ook deze zijn binnenkort digitaal beschikbaar voor u. De correlatie is nonsens, behalve dat dit alles ons veel geld kost. Uw Gemeente waardeert daarom een extra bijdrage op bankrekening NL 23 INGB 0000 1707 14 o.v.v. 'extra gift' zeer! ■

i

In deze ongewone tijden zijn we aangewezen op de telefoon of de mogelijkheden van internet om met elkaar in contact te blijven. Het is voor ons ook de beste manier om te weten hoe het met iedereen gaat. Aarzel dus niet om een van ons (zie gegevens pagina 4) of een van de andere leden te bellen en laat ons weten als er iets bijzonders is.



We blijven hopen dat het iedereen goed gaat en we hopen dat het niet te lang duurt dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.

Vanuit de landelijke Broederschap zijn er kerkdiensten te volgen op YouTube. Ook de protestantse kerken in Breda zenden via Kerkomroep.nl uit de Johanneskerk een dienst uit. Het plan is om in de week voor Pasen opnamen te maken in de Lutherse kerk die via YouTube te zien zullen zijn. ■

Jennie van Dorp, Lex van Beek en Koen Holtzapffel



LEVEN MET DE CORONA-CRISIS

Afstand houden 1,5 meter. '...je komt alleen de poortjes niet door!'



Tekening: Titus van Hille

d

De kerkdiensten in alle remonstrantse gemeenten zijn geannuleerd. De Remonstrantse Broederschap zorgt ervoor dat er elke week een dienst te bekijken en te beluisteren valt via YouTube. De link vindt u op onze site rotterdam.remonstranten.nl. Ook de eerder uitgezonden diensten zijn daar nog te bekijken.



ZEGEN VAN *St. Patrick*

De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten

en om u te beschermen tegen gevaar.

De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.

De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.

Hij omgeve u als een beschermende muur, wanneer anderen over u heen vallen.

De Heer zij boven u om u te zegenen.

Zo zegene u God, vandaag, morgen en in der eeuwigheid.

Amen.

ORGELCONCERT *Jos van der Kooy*

b

Bij de internetdienst van 15 maart hebben velen genoten van het orgelspel van Jos van der Kooy.

Bijzonder was dat je hem nu ook zag spelen! Op 1 april heeft Jos een orgelconcert met improvisaties bij bekende liederen opgenomen. Dit concert is op internet te beluisteren. Nadere informatie

vindt u op rotterdam.remonstranten.nl.

Naast het concert worden ook opnames gemaakt van andere liederen die, met een korte toelichting of overdenking van Tjaard Barnard of Koen Holtzapffel, verspreid zullen worden via internet. Zo zal de muziek ook een steun kunnen zijn in deze bijzondere tijden.

5 april

ds. Claartje Kruijff
(vernieuwingspredikant)
Naarden-Bussum



12 april (Pasen)

ds. Marthe de Vries
Utrecht



19 april

ds. Lenze Leizen
Groningen



26 april

dr. Jan Berkvens
Hoorn Jongergemeente
Arminius



WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE *mij geleidt des Heren hand*

v

Voor het orgelconcert door Jos van der Kooy zijn verzoeknummers gevraagd. Opvallend was dat het lied 'Wat de toekomst brengen moge' met stip bovenaan stond. Dat is een lied dat bij ons niet vaak wordt gezongen. Veel mensen vinden het te vroom of te ouderwets. Als je het als predikant laat zingen, krijg je dat vaak te horen. 'Dat was wel erg uit de oude doos!' Toch blijkt het dus een lied dat veel mensen waarderen. Voor mij laat dat zien dat een lied veel meer is dan de tekst, waar je al dan niet van harte mee kunt instemmen. Laten we eerlijk zijn: voor veel vrijzinnigen zijn bijna alle liederen te vroom.

Toch heeft zo'n vroom lied wel wat. Het getuigt van een geloof, het trekt ons op boven onszelf. Mijn verre neef Willem Barnard vond ook dat je het geloof niet moest 'uitzingen'. Een lied zou je helpen om het 'in te zingen'.

Tenslotte: geloof is gevoel. Een vertrouwd lied brengt je in verbinding met diepere lagen in jezelf. Het doet je herinneren aan andere momenten waarop je het zong. Het lied verbindt ons met gelovigen voor ons, die zich door dit lied gedragen wisten. En zo zal het ook ons blijven dragen!

Tjaard Barnard

LvdK Gezang 293

m: J. Zundel 1870
t: J.E. van der Waals

1. Wat de toe-komst bren-gen mo-ge,
mij ge-leidt des He-ren hand;
moe-dig sla ik dus de o-gen
naar het on-be-ken-de land.
Leer mij vol-gen zon-der vra-gen;
Va-der, wat gij doet is goed!
Leer mij slechts het he-den dra-gen
met een rus-tig, kal-me moed!

HERINNERINGEN AAN HET PAASSPEL *in de Nieuwe Rem*

d

Dit jaar ook geen palm-paasstocken, verbeelding van de palmtakken waarmee men zwaaide bij Jezus' intocht in Jeruzalem. Dat deed me terugdenken aan de kerk in mijn jeugd in Amsterdam. In de Nieuwe Remonstrantse Kerk (nu Vrijburg) werd in de jaren vijftig en zestig het paasspel van ds. Modderman opgevoerd. Zij had in die jaren het in Amsterdam befaamde 'verteluur' voor jonge kinderen. 55 jaar geleden (ik was net 12) werd ik door haar gevraagd om mee te doen aan het paasspel en mijn ouders vonden dat dat goed voor mijn ontwikkeling was. Het spel, 'De kinderen van Jeruzalem', verhaalt hoe de Joodse Hanna en haar vriendjes, waaronder ook tollenaarskinderen en enkele Romeinse kinderen, de tijd vanaf Palmzondag tot en met Pasen beleven. De kinderen ruziën en nemen elkaar de maat, zoals kinderen dat kunnen doen, maar verzoenen zich op de dag van de Opstanding. Mijn rol was die van de Romeinse jongen Titus, wat ds. Modderman erg leuk vond: Titus die Titus speelde, dat was in al die jaren nog niet voorgekomen. Toen, ongeveer 60 jaar oud, was zij niet altijd de strenge regisseur om die soms al puberende kinderen in goede banen te leiden en mijn rol begon ook pas laat in het spel, dus ik was er niet altijd met mijn gedachten bij. Ik herinner mij dat Jan van Olden, een aantal jaren ouder dan ik en dat jaar de aartsengel, mij bij ons thuis onder handen nam. Daardoor begreep ik meer van het karakter, werd veel beter bij het stuk betrokken en vond het daarvoor ook leuker. De kerk was, zeker bij de eerste opvoering, stampvol en ook veel kinderen uit andere kerken kwamen kijken. Ds. Modderman heeft daarmee in al die jaren veel kinderen bij het Bijbelverhaal betrokken die daar jaren later nog met plezier aan terugdenken. ■

Titus van Hille



Titus die Titus speelde, dat was in al die jaren nog niet voorgekomen.



OPROEP



Het blijven bijzondere tijden. Veel mensen in onze Gemeente leven met elkaar mee. Wilt u iets voor anderen doen, of zou u het fijn vinden om eens een belletje of een kaartje te ontvangen? U kunt zich aanmelden bij een van de contactpersonen.

Tjaard Barnard (0658 820 686)
barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Lex van Beek (076 503 5550)
vanbeek.alexander@gmail.com

Jennie van Dorp (076 565 3931)
jennievandorp@hetnet.nl

Sity Gerrits (010 456 4762)
sitygr8@hetnet.nl

Koen Holtzapffel (010 418 6913)
holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl



"Bij een uitvaart gaat het niet over een dag uit het leven maar over een heel leven in één dag"

VDS
UITVAART
Uitert Persoonlijk
010 447 99 00

HUISARTS TIJDENS *Coronacrisis*

W

We leven in onzekere tijden. Dat geldt ook zeker voor mijn werk als huisarts. Mijn beroepsgroep doet er alles aan om mensen van de juiste zorg te voorzien. Daarbij moeten soms, meer dan ooit, lastige keuzes worden gemaakt. De huidige coronapandemie doet dan ook vaak een flink beroep op de mens achter de dokter. Ook nu ervaar ik veel steun van mijn geloof. Sinds november volg ik een meditatiecursus bij de Franciscaanse Beweging in 's-Hertogenbosch. Hierin staat het contemplatief gebed centraal. Het is een manier om tot de Eeuwige te komen en zijn kracht en bemoediging te mogen ervaren. Ook nu geldt voor mij het remonstrants motto: *eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde*. En zeker de (naasten)liefde. Wees zorgzaam voor elkaar. Onze geloofsgemeenschap kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Bel eens een gemeentelid op van wie u weet dat die eenzaam is of stuur een kaartje. Ik hoop van harte dat naast al het verdriet dit ook een tijd mag zijn van verbinding. ■

David Pols

