



kerkBLAD

REMONSTRANTEN ROTTERDAM GELOOF BEGINT BIJ JOU jaargang 105 NUMMER 1 februari 2020

PAULUS ONDER *filosofen*

i

In onze Gemeente komt de apostel Paulus niet vaak ter sprake. Een goede aanleiding om dat wel te

doen is dat Paulus zich in de belangstelling mag verheugen van een aantal hedendaagse filosofen (Agamben, Badiou). Een passage die hen intrigeert is te vinden in Paulus' brief aan de Korintiërs (1 Kor. 7). Paulus adviseert daarin zijn lezers, hoe zich als kersverse christenen te verhouden tot hun etnische identiteit als jood of niet-jood, hun sociale status als slaaf of heer en hun burgerlijke status als gehuwde of ongehuwde. Je moet daar volgens Paulus geen al te grote kwesties van maken, ze raken het hart van het geloof niet. Wie besneden is, hoeft zich daarvoor niet te schamen, wie slaaf is, moet niet ten koste van alles vrij man willen worden en wie ongehuwd is, kan dat rustig blijven. Volgens de filosofen spreekt uit deze adviezen een levenshouding die Paulus deelde met de stoïcijnen. De stoïsche levensfilosofie was populair op plekken waar Paulus vertoefde en mag zich ook nu in belangstelling verheugen. In hun leer ligt nadruk op beheersing van passies door de rede. Eén van hun ethische, ook door Paulus gebruikte, concepten betreft de zogenoemde adiaphora.



S' PAVLVS

*Beoefen
de deugd
van matigheid*

Apostel Paulus, Abraham Bloteling, naar Anthony van Dyck, 1652 – 1690, Rijksmuseum.

Het zijn dingen die in zichzelf goed noch slecht zijn, ethisch neutraal dus. Rechtvaardigheid is altijd goed, maar adiaphora als genot en bezit zijn in zichzelf goed noch verkeerd. Alles hangt af van de intentie waarmee en de wijze waarop zij gebruikt worden. Het verwerven van materiële goederen is moreel niet verwerpelijk, als het maar niet leidt tot het najagen van rijkdom en/of uitbuiten van anderen. Oftewel: Geniet van de dingen, zonder dat je er dermate door in beslag wordt genomen dat je anderen en jezelf daarmee schade berokkent. Beoefen dus de deugd van matigheid. Een nuttig advies lijkt me, juist ook aan het begin van een jaar waarin onze verhouding tot het milieu en ons gebruik van materiële goederen opnieuw ter discussie staan. Aandacht voor duurzaamheid is er volop, 'Groene theologie' werd vorig jaar verkozen tot beste theologische boek van het jaar. Lang geleden leverden Paulus en de stoïcijnen daar op hun wijze reeds een bijdrage aan. ■

Koen Holtzapffel

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad aanleveren uiterlijk woensdag 11 maart 2020 via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl
Verschijningsdatum vrijdag 27 maart 2020

Redactie Tjaard Barnard, Titus van Hille, Martine van Liempt-van Houten.

Correctie Dolf van Wingerden.

Vormgeving Marjorie Specht, ontwerpkantoor.nl

Drukwerk Drukkerij G.B. 't Hooft bv.

Abonnement € 30 per jaar

Belangstellenden kunnen zich abonneren op Kerkblad Remonstranten Rotterdam.

Opgave bij het kerkkantoor,

Kerkkantoor Telefonisch bereikbaar op

maandag en donderdag van 9.00-13.00 uur.

Telefoon: 010 43 60 543

E-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

Betalingen en giften Kerkelijke bijdragen kunt u overmaken op NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam, o.v.v. 'bijdrage + jaartal'. Bij bijzondere giften graag het doel vermelden.

Diaconale giften kunt u overmaken op NL55 INGB 0000 2251 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel.

Adreswijzigingen Wij verzoeken u bij verhuizing een adreswijziging naar het kerkkantoor te zenden. Vriendelijk dank voor uw medewerking.

Ziekenhuisopname Wanneer u bij opname in het ziekenhuis bezoek van de predikant wenst, vragen wij u de wijkpredikant daarvan in kennis te stellen.

Begravenis en crematie Wanneer u dat wenst, spreken de predikanten bij een uitvaart of leiden zij een afscheidsdienst. Wilt u er aan denken pas de definitieve afspraken met de begrafenisondernemer te maken als u weet of uw predikant op dat moment ook kan?

Vervoer Breda Voor vragen over vervoer voor kerkdiensten, lezingen e.d. kunt u contact opnemen met Jennie van Dorp, 076 565 39 31.

h

Het nieuwe kalenderjaar is begonnen. Voor u ligt het eerste nummer van een nieuwe jaargang. Met vreugde blijven wij ons kerkblad maken. We houden u op de hoogte van wat er speelt in de Gemeente. De drukte van de kersttijd ligt achter ons. Ondanks het feit dat we niet op ons kerkplein terechtkonden, hebben we toch buiten gezongen en glühwein en chocolademelk gedronken. Op kerstmorgen leken er in de kerk wat meer jonge mensen met hun kinderen te zitten. De kinderen konden geboeid luisteren naar een kerstverhaal en daarna achterin de kerk kleuren. Dit willen we vaker doen bij de feestdagen: een verhaal voor de kinderen en een plek om te kleuren. Neemt u dus vooral uw (klein)kinderen mee!

Het muzikale programma dat u aantroef in de folder KerkMuziek is begonnen. En het is nu al een succes. Verderop in het blad ziet u enkele foto's. Een groeiende groep mensen komt zingen op vrijdagmorgen. Het was druk bij het eerste orgelconcert tijdens de openstelling op 19 januari. Eerder die dag was er een bijzondere dienst met rabbijn **Albert Ringer** en sopraan **Elena van Slogteren**. (Deze activiteit was niet goed aangegeven in dit KerkBlad waarvoor onze excuses!) Let op: in uw geloofsgemeenschap gebeuren bijzondere dingen die u niet wilt missen! ■

Tjaard Barnard, Titus van Hille en Martine van Liempt-van Houten



Graag geef ik aan het begin van dit nieuwe jaar een gedicht aan u mee, over verlangen. De fiets ontbreekt in het gedicht niet, voor mij een heel herkenbaar element! Maar het verlangen naar licht en een wereld zonder angst, daar gaat het om. Ik hoop dat we daar als betekenisvolle groep remonstranten in Breda ook in 2020 onze bijdrage aan mogen leveren.

*Als de dagen korter worden
 en de nachten langer
 Als de koude wind guur om zich heen slaat
 en je voorovergebogen op je fiets
 Jezelf zou willen beschermen tegen het donker
 Tegen het kwaad en onrecht in de wereld
 Op die momenten kan een groeiend
 verlangen voelbaar worden
 Verlangen naar licht naar warmte naar vrede
 Naar een wereld zonder angst waar
 verlamming nooit de overhand krijgt
 Waar recht wordt gedaan aan ieder mens
 ver weg en dichtbij.
 Dat verlang ik*

(bron ZZG bulletin)

Maandag 9 maart is de volgende bijeenkomst van de Grote Kring o.l.v. **Koen Holtzapffel** bij Jennie van Dorp, Irenestraat 19 B Breda. Voor iedereen toegankelijk. Aanvang 15.00 uur. Graag aanmelden bij **Lex van Beek** vanbeek.alexander@gmail.com. We onderbreken één keer ons jaarthema om ons te richten op het Bijbelse Israël (waar trouwens de verhalen van de Bijbelse helden zich ook afspelen). Koen Holtzapffel is dan net één dag terug van de Israëlreis van onze Gemeente, dus vers van de pers! U bent van harte uitgenodigd! ■

Koen Holtzapffel

PERSONALIA

Overleden

- Mw. J.G. Oudijn
 - C. T. Smiet
 - Mw. E. Pleijte- Schlink
- We dragen hen op aan Gods eeuwige liefde.*

Gedoopt

Op 15 december zijn gedoopt door dr. Koen Holtzapffel: Dora Eva Majoros, Richard Ferenc Otto Pieters Majoros en Konrad Zoltan Jacques Pieters Majoros.

"Bij een uitvaart gaat het niet over een dag uit het leven maar over een heel leven in één dag"

VDS
 UITVAART
 VAN DER SPEK
 Uiterst Persoonlijk
 010 447 99 00

DE ZIN *van het leven*

e

Een boek
'De zin van
het leven.

Gesprekken

over de essentie van het bestaan' van Volkskrantjournalist Fokke Obbema trok vorig jaar veel aandacht. Het boek bestaat uit 40 interviews met mensen die zich om diverse redenen intensief met die zinvraag in hun leven hebben beziggehouden.

Obbema noemt de zinvraag een heel nuttige vraag die ons dwingt stil te staan bij wat essentieel is in ons leven. Hij was verrast over de enorme respons op zijn boek en realiseert zich nu beter dan vroeger, hoeveel mensen met deze vraag bezig zijn zonder de definitieve antwoorden te hebben. Als dominee ben ik natuurlijk zeer in zo'n boek geïnteresseerd. Gaat het in onze kerk



niet ook om de zin van het leven? Om de essentie van ons bestaan? En gaan we daarover niet ook in 2020 weer intensief met elkaar in gesprek? En nee, ook wij hebben de antwoorden niet direct paraat. Maar we kunnen putten uit een enorme rijkdom aan verhalen, symbolen en rituelen waarin over die zin van het leven is nagedacht.

Zoals ik ergens las: de Kerk als een baken van betekenis. De bakermat van al die mooie verhalen is Israël. Het is bijzonder dat we daar begin maart met een groep van bijna veertig gemeenteleden zullen vertoeven. Benieuwd welke antwoorden op de zinvraag ons daar ten deel zullen vallen...

Koen Holtzapffel



*En nee, ook wij
hebben de antwoorden
niet direct paraat.*

BIJZONDERE *groet*

v

Vele kaarten met goede
wensen heb ik in de kerst-
tijd van u mogen ontvangen.

Grote dank daar-

voor! Het is bijzonder om aan elkaar te denken en dan een kaartje te sturen. Ook als geloofsgemeenschap doen we dat. U ontvangt een kaart met kerst en een kaart met uw verjaardag. En sinds kort ligt er in de kerk op zondagmorgen ook een kaart die met een bijzondere groet naar een van u gaat. Ondertekend door veel kerkgangers. We proberen met die nieuwe kaart mee te leven met mensen voor wie het leven niet meezit. Ouderdom, ziekte en andere bijzonderheden, zij maken dat het aardig is om een steuntje in de rug te krijgen.



Dat proberen we met elkaar te doen. En laten we eerlijk zijn: Is dat naast alle inspiratie die we in de kerk aan elkaar mogen geven, misschien wel het belangrijkste, meest concrete: met elkaar meeleven? Dat, zo vind ik, maakt mijn vak ook bijzonder. Je mag met mensen meeleven, van de wieg tot het graf. En gewoon door er te zijn, door de geloofsgemeenschap te representeren en heel soms eens een wijs woord (gelukkig reikt de traditie die aan, hoef ik niet zelf te verzinnen) te spreken, kun je wat voor je medemens betekenen.

Tjaard Barnard



*Je mag met mensen
meeleven, van de wieg
tot het graf.*

KOFFIE of muziek

Met de komst van **Jos van der Kooy** als organist hebben we besloten, muziek een nog grotere plaats te geven in ons gemeentelven. U hebt daarover kunnen lezen in onze folder KerkMuziek. U kunt de folder nog ophalen in de kerk of downloaden van de website.

Om onze diensten nog meer een feest van Preek & Muziek te maken, hebben we besloten, ernaar te streven dat van-

af 10.15 uur rustig naar het orgelspel kan worden geluisterd in de kerkzaal. Wie op dat moment meer behoefte heeft elkaar uitgebreid te begroeten, is welkom in de Kerkenraads-kamer. Daar staan kannen met thee en koffie voor u gereed. U moet dus kiezen: koffie of thee met gesprek in de Kerkenraads-kamer of muziek (en verder stilte) in de kerkzaal. Zoals altijd dus: voor elk wat wils!



23 februari

CANTIAMO

In deze dienst treedt het koor Cantiamo onder leiding van **Nicky Bouwers** op. Voorganger is **Friso Boogerd**. Hij is predikant in de Gemeente Naarden-Bussum.



22 maart

LIJDENSTIJD

Vandaag is de vierde zondag in de Lijdenstijd. In deze dienst staat de tekst centraal: 'Je leeft maar één keer'. U kent de tekst van de Rotterdamse campagneposter. De bijbehorende tekst is: 'Drink met een vrolijk hart je wijn' (Prediker 9:9). **Koen Holtzapffel** gaat voor.

9 februari

LAAT TOCH LOS

In deze dienst staat 'Laat toch los', een van de nieuwe reclameposters centraal. De bijbehorende tekst is: 'Mijn tijden zijn in uw hand' (Psalm 31: 3). Een bijzondere dienst van muziek & meditatie, waarin Jos van der Kooy orgelmuziek van **Arvo Pärt** speelt. **Koen Holtzapffel** gaat voor.



16 maart

TWEE dominees

Bij het opheffen van de Remonstrantse Gemeente Delft en de verkoop van het kerkgebouw aldaar heeft de oude Kerkenraad besloten, de predikantsportretten die daar in de Kerkenraads-kamer hingen te schenken aan onze Gemeente. Inmiddels zijn twee schilderijen schoongemaakt en opgehangen in het trapgat naar het orgel (waar ook Jan Herman de Ridder sr. hangt). Op zondag 16 maart tijdens de dienst zullen wij deze 'dominees' plechtig verwelkomen in onze kerk. **Tjaard Barnard** gaat voor in deze dienst.



23 februari Breda

GELIJKENIS

Thema van deze dienst is: 't Is alles een gelijkenis... **Koen Holtzapffel** gaat voor.

In de rubriek: 'Mijn bezieling' laten we gemeenteleden aan het woord over hun geloof. Wat drijft hen, waar vinden ze hun inspiratie? En hoe doe je dat eigenlijk, geloven in het dagelijks leven? Waar loop je tegenaan en waar verlang je naar? En de kerk, wat vind je daar? In deze aflevering Maria Kuster, al 10 jaar gastorganist in onze Gemeente en vanaf vorig jaar cantor bij onze Cantatediensten.

MARIA Kuster



*Bach is voor mij
een onuitputtelijke
inspiratie*



W

Wat leuk dat ik iets mag vertellen over hoe fijn ik het al die tijd (misschien al wel tien jaar geleden voor het eerst?) heb gevonden, bij jullie in de diensten te spelen. Eerst nog even op het grote orgel, tijdens de restauratie daarvan op het elektronische Johanusorgel, op het kistorgel en soms ook op de vleugel. Sinds kort weer op het grote orgel.

Vader helpen Muziek is mij vanaf mijn eerste dag zeer vertrouwd: Mijn vader was organist in de katholieke O.L.V. Rozenkrans aan de Provenierssingel hier in Rotterdam. Van jongs af aan ging ik met hem mee om te registreren en blaadjes om te slaan. Bijzonder was dat hij al begin vijftiger jaren de orgelwerken van Charles Tournemire en Olivier Messiaen studeerde en in de diensten speelde. Ik ben dus opgegroeid met oude muziek tot en met de (toen) eigentijdse muziek. Als oudste van het gezin met nog vier kinderen moest ik al snel meehelpen, de kost te verdienen: op mijn tiende speelde ik mijn eerste dienst, zodat

mijn vader meer tijd had om les te geven. Ik speelde al een tijdje piano en viool, en was toen zo eigenwijs om niet ook nog orgelpedaal te willen studeren. Daarom ben ik eigenlijk geen 'echte' organist. Maar er was genoeg repertoire om te kunnen spelen op veel verschillende plekken: in veel katholieke kerken, in de diensten in het Dijkzigtziekenhuis, in de Laurenskerk, bij jullie.

Conservatorium Het was vanzelfsprekend dat ik naar het Rotterdams Conservatorium ging. Aanvankelijk voor viool en piano, uiteindelijk werd mijn specialisme solfège en gehoorsanalyse. Op mijn negentiende jaar werd ik docent aan het Conservatorium, later ook onder meer adjunct-directeur. De belangrijkste ervaring in mijn arbeidzame leven is dat muziek en mensen heel erg met elkaar verbonden zijn. Ik vond het heerlijk, in de diensten de liederen goed te laten zingen. Ik heb dat bij jullie heel sterk ervaren, met hart en ziel klonk het vaak! Ik heb ook goede herinneringen aan de paar keer dat er bij jullie muziekmiddagen waren

met gemeenteleden. Er blijkt genoeg talent te zijn!

Geloven Ik moet bekennen dat ik tijdens mijn gymnasiumtijd boven bij het orgel vaak mijn huiswerk zat te maken en zodoende niet alles heb gehoord wat er op de preekstoel werd gezegd. Later heb ik altijd geluisterd naar wat er vanaf de kansel klonk. Het interesseert me, soms raakt het me ook, vooral door de sterke betrokkenheid op de grote vragen van alle tijden. In die zin hang ik niet zozeer het (een) geloof aan als wel het leven en kan ik me dus bij veel vormen van geloof, bij veel kerken, thuis voelen.

Bach Eén heb ik nog niet genoemd en dat is Johann Sebastian Bach, een onwaarschijnlijk groot componist en denker, voor mij een onuitputtelijke inspiratie. Door zijn grootse muziek voel ik me heel soms een heel klein beetje beter mens. Dat is een existentiële ervaring die met geen andere woorden te beschrijven valt, onmisbaar in mijn leven. Fijn dat ik bij en met jullie Bachs cantates blijf uitvoeren! ■

NIEUWS VAN *De Kerkenraad*

Kitty Havinga heeft haar werkzaamheden als KR-lid beëindigd. Het bleek niet te verenigen met de drukere werkzaamheden op de school waar zij lesgeeft. De deskundigheid en de inbreng van Kitty zullen wij zeer missen.

In vervolg op onze brieven van diepe zorg aan de Commissie tot de Zaken (CoZa), het landelijk hoofdbestuur – ter zake van het beleid in het algemeen en het seminarie in het bijzonder – en ons verlangen dat ‘beraad’ kan plaatsvinden, heeft een gesprek plaatsgevonden met **Annemarie Gerretsen** (Algemeen Secretaris van de Broederschap). Dat was een goed gesprek en biedt uitzicht op een vruchtbare dialoog in het voorgeno-

men vervolggesprek met **Teddy van den Burg** (voorzitter van de CoZa). Op zaterdag 4 april vindt een Landelijke Beraadslag plaats, waar verder gesproken zal worden over het landelijke beleid van ons kerkgenootschap. De precieze invulling van deze dag is nog niet bekend, dus let u op onze en landelijke digitale kanalen!

Er zijn bij de Doopsgezinde Gemeente enige veranderingen opgetreden. Zo is ds. **Han Cuperus** vertrokken om voltijdpredikant in Dordrecht (bij de Doopsgezinde en de Vrij Evangelische Gemeenten) te worden.

Ds. Anniek Lenselink was studentenpastor in Rotterdam. Zij had een tijdelijke aanstelling. Met ingang van februari wordt zij aangesteld als geestelijk verzorger in een ziekenhuis. Bedoeling is dat het project, waaraan ook de Remonstranten deelnemen, voortgang zal vinden. ■

BIJZONDERE *dag*

Op 14 januari in de ochtend bekeek de Oecumenische Leerkring de aflevering ‘Waar komt het kwaad vandaan’ uit de documentaire ‘The Story of God’. Morgan Freeman reisde de wereld over om dit te vragen bij religieuze en culturele bewegingen. Daarna discussieerden we over goed en kwaad, de definitie van ‘het kwaad’ en wat de rol van God is m.b.t. het kwaad. Die middag ging het bij de Doopsgezinde Kring Krimpen a/d IJssel over ons jaarthema aan de hand van Psalm 121:1 ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen: *Vanwaar komt mijn hulp?*’. Geven Bijbelteksten ons houvast in ons geloofsleven, als we denken aan holocaust en hedendaagse genocides? ’s Avonds werd in het Remonstrantse Filmcafé de film ‘The Shack’ vertoond. Alle drie bijeenkomsten gingen over verlies, hoe om te gaan met het kwaad en hoe God ons daarbij kan helpen. Omdat ik daarvan veel heb ervaren in mijn eigen leven, was het voor mij een dag om nooit meer te vergeten. ■

Eva Obbes

16 februari & 15 maart

ORGELconcert

O Op zondag 19 januari gaf **Jos van der Kooy** een fenomenaal concert op het orgel van onze kerk.

Hij weet het instrument prachtige klanken te ontfutselen, die velen nog niet eerder hebben gehoord. Een grotere groep dan ooit was naar onze kerk getogen om dit mee te maken. Ongeveer 80 personen luisterden eerst naar de toelichting door Jos en daarna naar zijn spel. Bijzonder was dat er een groep nazaten van Recourt aanwezig was, de orgelbouwer die in de dertiger jaren verantwoordelijk was voor de aanpassingen van het orgel. De eerstvolgende concerten zijn op 16 februari en 15 maart om 15.00 uur. Komt allen! ■

12 februari 20.00 uur

BIJBELCursus

In januari is onder leiding van **Tjaard Barnard** een Bijbelcursus begonnen. De volgende bijeenkomst is op 12 februari. Dan bespreken we Genesis 3. Ook wie de vorige keer niet aanwezig kon zijn, is van harte welkom. De derde bijeenkomst staat gepland op 18 maart. Dan bespreken we Marcus 16 en 1 Korintiërs 15. Telkens op woensdagavond van 20.00-22.00 uur in de Kerkenraads-kamer. ■



Oproep

BLOEMEN
brengen?

Elke week gaan er bloemen met een groet uit de Gemeente naar mensen toe. U krijgt vast zelf ook graag bloemen. Vanaf de kansel gezien lijkt het erop, dat het vaak dezelfde mensen zijn die ze wegbrengen. Misschien vindt u het ook aardig om dat eens te doen? Schroom niet uw hand op te steken. Het leidt tot de leukste ontmoetingen! ■



21 februari & 27 maart 10.00 uur

KERKLIEDEREN
samen zingen

Zingen verbindt. Daarom start de Remonstrantse Arminiuskerk met bijeenkomsten rond het kerklied. Samen zingen en met elkaar praten over de betekenis van liederen. Het zijn interactieve bijeenkomsten. Ze vinden plaats in de monumentale Arminiuskerk op vrijdagochtenden en op woensdagavonden. Cantor-organist Jos van der Kooy licht de liederen toe en begeleidt ze op het prachtige orgel. Om u op adem te laten komen, zijn er een paar momenten dat hij op piano of orgel geliefde werken van grote meesters en improvisaties speelt. ■

Vrijdag 21 februari

Liederen uit Duitsland en Frankrijk, ook in Nederlandse vertaling

Vrijdag 27 maart

Liederen voor de Passietijd, met bijzondere aandacht voor de Passionen van Bach

14 februari 10.30 uur

TUSSEN
koffie & lunch

koen Holtzapffel blikst vooruit op de reis naar het Bijbelse Israël en zal iets vertellen over het Bijbelse Israël aan de hand van een film (twintig minuten) die gaat over plekken die tijdens de Israëlreis bezocht gaan worden. Er zijn beelden met een toelichting van onder meer de Dode Zee, Jeruzalem en het Meer van Tiberias. De film is gemaakt door ons gemeentelid Piet Bogaards, die



verscheidene reizen naar Israël maakte. Het belooft een bijzondere ochtend te worden. Natuurlijk gaat het daarnaast om gezelligheid en ontmoeting. U bent van harte welkom, ook als u niet mee gaat met de reis. Als u vervoer nodig hebt, neemt u dan tijdig contact op met het kerkkantoor. Er zijn altijd gemeenteleden te vinden die u naar de kerk willen brengen en weer naar huis. ■

Jaap van Meerkerk & Koen Holtzapffel

25 februari 19.00 uur

FILMcafé

'Incendies' Na de dood van hun moeder worden Jeanne en Simon geconfronteerd met haar verleden in hun geboorteland in het Midden-Oosten. Ze ontdekken dat ze nog een broer hebben en dat hun vader nog in leven is. De laatste wens van hun moeder is dat zij een bezoek brengen aan hun broer en vader en dat ze hun enkele brieven geven. Daarvoor moeten ze op reis naar het Midden-Oosten. Hier ontdekken ze het tragische lot van hun moeder, dat zowel getekend was door oorlog en haat als door de moed van een uitzonderlijke vrouw. Deze veelbekroonde film heeft het vermogen u van begin tot eind op het puntje van uw stoel te laten zitten. Laat u meevoeren in een zoektocht naar de waarheid achter mysterieuze gebeurtenissen, waarbij rouw, maar ook veerkracht, vergeving en liefde een belangrijke rol spelen. ■



NB Omdat er aangrijpende gebeurtenissen in de film voorkomen, kan deze film minder geschikt zijn voor mensen met een ernstig (oorlogs)trauma.

17 maart 19.00 uur

FILMcafé

'Walk with me' In een leven vol afspraken, werkzaamheden en verplichtingen zoeken steeds meer mensen naar een manier om hier rust in aan te brengen. Een woord dat in dit kader aan populariteit wint, is mindfulness ofwel aandachtig/bewust leven. Mindfulness vindt zijn oorsprong in het boeddhisme, waarin bewust leven een centrale pijler vormt. 'Walk With Me' biedt een nooit eerder vertoonde toegang in Plum Village, een leefgemeenschap in Zuid-Frankrijk, waar Thich Nhat Hanh samen met andere zen-boeddhistische monniken en -nonnen mindfulness tot een wereldwijd fenomeen heeft doen uitgroeien. Drie jaar lang werden de levens van de bewoners van Plum Village gevolgd en komen existentiële vragen waarmee ze geconfronteerd worden aan bod. Als gast is deze avond José Riezebos, mindfulnessdocente, aanwezig. Zij zal na afloop van de documentaire een of meer mindfulnessoefeningen met ons doen. ■



Beide avonden worden begeleid door Koen Holtzapffel (predikant) & Amber de Rooij (psycholoog).



kerkDIENSTEN

ROTTERDAM ARMINIUSKERK

Museumpark 3 • 3015 CB Rotterdam

010 43 60 543 • rotterdam.remonstranten.nl

AANVANG 10.30 UUR TENZIJ ANDERS VERMELD

9 februari

Dr. Koen Holtzapffel



16 februari

Dr. Tjaard Barnard

12.30 uur Kerk&Museum

15.00 uur Orgelconcert met Jos van der Kooy

16.00 uur Vesper met Tjaard Barnard



23 februari

Ds. Friso Boogerd

m.m.v. het koor Cantiamo



1 maart Lijdenstijd - 1

Mr. André Meiresonne M.A.



8 maart Lijdenstijd - 2

Dr. Jan Berkvens



15 maart Lijdenstijd - 3

Dr. Tjaard Barnard

12.30 uur Kerk&Museum

15.00 uur Orgelconcert met Jos van der Kooy

16.00 uur Vesper met Tjaard Barnard



22 maart Lijdenstijd - 4

Dr. Koen Holtzapffel



29 maart Lijdenstijd - 5

Dr. I Leng Tan



BREDA LUTHERSE KERK

Veemarktstraat 11 (voor) • 3015 CB Breda

Stadserf 3 (achter) • rotterdam.remonstranten.nl/breda

AANVANG 10.30 UUR TENZIJ ANDERS VERMELD

16 februari Ekklesia

23 februari Remonstrantse Gemeente

Dr. Koen Holtzapffel



1 maart Ekklesia

15 maart Ekklesia

22 maart Remonstrantse Gemeente

Ds. Els de Bijl Nachenius



BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN

Dr. Tjaard Barnard

barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Bereikbaar maandag t/m vrijdag 9.00 - 9.30 uur,

tel. 0180 64 9576. Stuur u gerust een mailtje of

een appje, dan belt hij zsm terug 06 58 820 686

www.tjaardbarnard.nl

Wijken Rotterdam (met uitzondering van Kralingen, Oosterflank en Prinsenland), Heerjansdam, Barendrecht, Ridderkerk, Albrandswaard, Nissewaard en Hoekse Waard.

Wijksecretaris is Sity Gerrits. Zij maakt de afspraken voor de huisbezoeken. Tel. 010 456 4762.

E-mail: sityg18@hetnet.nl

Dr. Koen Holtzapffel

holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl

Bereikbaar op maandag t/m donderdag 8.45 - 9.15 uur

tel. 010 418 6913.

Wijken Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Breda, Capelle-, Nieuwerkerk- en Krimpen a/d IJssel, Kralingen, Oosterflank en Prinsenland, Termaathuis, Schiedam en Zevenhuizen.

Preken van de predikanten vindt u terug op rotterdam.remonstranten.nl/overdenkingen.

AFWEZIGHEID PREDIKANTEN

Van 1 tot en met 8 maart zijn de beide predikanten afwezig. Ds. Kim Magnee vervangt tijdens deze periode onze predikanten. Contact via het kerkkantoor, telefoon 010 436 0543.