



kerk MUZIEK

REMONSTRANTSE ARMINIUSKERK MUSEUMPARK 3 ROTTERDAM (TEGENOVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN)

REMONSTRANTEN ROTTERDAM GELOOF BEGINT BIJ JOU PROGRAMMA EERSTE HELFT 2020

WEES *welkom*
IN DE ARMINIUSKERK
ELKE ZONDAG | 10.30 UUR



Iedereen is welkom bij alle activiteiten: de wekelijkse kerkdiensten op de zondagmorgen, de openstellingen op de zondagmiddag en bij de zangbijeenkomsten. De toegang is vrij. Een bijzonder hartelijk welkom geldt voor mensen die onze kerk nog niet kennen, uit een andere kerk komen of helemaal niet bij een kerk behoren. We staan open voor ieders inspiratie.

*Kerkdiensten,
feest van preek
en muziek.
Met organist
Jos van der Kooy*

*muziek*PROGRAMMA

KERKdiensten

ZONDAG 10.30 UUR

Zondag 26 januari

voorganger dr. Koen Holtzapffel
Kees Alers (fluit) speelt werken van Bach, Händel en Debussy.

Zondag 9 februari

voorganger dr. Koen Holtzapffel
Dienst van muziek en mediatie,
Jos van der Kooy speelt orgelmuziek van Arvo Pärt.

Zondag 23 februari

voorganger ds. Friso Boogerd
Koor Cantiamo o.l.v. Nicky Bouwers zingt Engelse kerkmuziek van Stanford en Rutter.

Zondag 15 maart

voorganger dr. Tjaard Barnard
Anne-Marieke Evers (mezzo-sopraan) zingt muziek voor de Lijdenstijd van Viadana, Van Rennes en Fauré.

Donderdag 9 april Witte Donderdag 20.00 uur

voorganger dr. Tjaard Barnard
Jan-Willem van der Kamp (viool) speelt muziek van Bach voor ongeleide viool, Jos van der Kooy speelt passiekoralen van Brahms.

Vrijdag 10 april Goede Vrijdag 20.00 uur

voorganger dr. Koen Holtzapffel
Het Statensingelkoor o.l.v. Sonja Bakker zingt passiemuziek uit de Anglicaanse traditie, Jos van der Kooy speelt Engelse orgelmuziek.

Zondag 12 april Paasdienst

voorganger dr. Tjaard Barnard
Samenzang en feestelijke muziek van Stanley en Händel m.m.v. Ad Klink (trompet).

Zondag 10 mei Cantatedienst

voorganger dr. Tjaard Barnard
Het Remonstrants Cantatekoor en -orkest o.l.v. Maria Kuster voert uit de cantate BWV 108, 'Es ist euch gut, dass ich hingehe'.

Zondag 28 juni

voorganger dr. Tjaard Barnard
Jos van der Kooy improviseert commentaren op lezingen uit de Bijbel.

Zondag 12 juli

voorganger dr. Tjaard Barnard
Elena van Slogteren (sopraan) zingt 'Le Bouquet' van Daan Manneke, een sensationeel werk over Psalmmelodieën.

KERK & museum

ORGELCONCERTEN

Op deze zondagmiddagen is de kerk van 13.00 tot 17.00 uur open voor iedereen. De toegang is gratis. Er is een boekenmarkt in de hal en in de monumentale Kerkenraadskamer is een tearoom ingericht met hemelse appeltaart. In de kerkzaal bespeelt Jos van der Kooy van 15.00 tot 15.45 uur het orgel. Om 16.00 uur vindt een korte vesper plaats onder leiding van dr. Tjaard Barnard.

Zondag 19 januari

Bach, Mendelssohn, Franck, Elgar, improvisatie.

Zondag 16 februari

Bach, Boyce, Schumann, Widor, improvisatie.

Zondag 15 maart

Händel, Brahms, Guilmant, Andriessen, improvisatie.

Zondag 5 april

Bach, Franck, Brahms, Reger, Zwart, improvisatie.

Zondag 31 mei

Bach, Mozart, Franck, Reger, improvisatie.

Zondag 28 juni

Buxtehude, Bach, Wesley, Reger, improvisatie.

GRATIS
TOEGANG
ORGELCONCERTEN





SAMEN KERKLIEDEREN *zingen*

Zingen verbindt. Daarom start de Remonstrantse Gemeente in de monumentale Arminiuskerk met bijeenkomsten rond het kerklied. Samen zingen en met elkaar praten over de betekenis van liederen. Het zijn interactieve bijeenkomsten die plaatsvinden op vrijdagochtenden en op woensdagavonden. Cantor-organist Jos van der Kooy licht de liederen toe en begeleidt ze op het prachtige orgel. Om u op adem te laten komen, zijn er een paar momenten dat hij op piano of orgel geliefde werken van grote meesters en improvisaties speelt. Voor koffie en thee wordt gezorgd. De liederen sluiten deels aan bij wat 's zondags in de Arminiuskerk wordt gezongen.

Lied aanvragen Wilt u een lied aanvragen voor een van de bijeenkomsten, dan kunt u mailen naar Jos van der Kooy, info@josvanderkooy.com of uw verzoek doorgeven aan het kerkkantoor administratie@remonstrantenrotterdam.nl of bellen naar 010 436 0543. Vergeet bij uw verzoek vooral niet de datum van de bijeenkomst te vermelden!

Vrijag 13 december 10.00 - 12.00 uur

Liederen voor Advent & Kerst

Vrijag 17 januari 10.00 - 12.00 uur

Liederen uit Engeland,
ook in Nederlandse vertaling.

Vrijag 21 februari 10.00 - 12.00 uur

Liederen uit Duitsland en Frankrijk,
ook in Nederlandse vertaling.

Vrijag 27 maart 10.00 - 12.00 uur

Liederen voor de Passietijd, met bijzondere
aandacht voor de Passionen van Bach.

Maandag 20 april 19.00 - 21.30 uur

Liederen voor Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
in vele talen.

Maandag 18 mei 19.00 - 21.30 uur

Avondliederen in vele talen.

Maandag 8 juni 19.00 - 21.30 uur

Liederen gebaseerd op volksliederen in vele talen.

Vrijag 10 juli 10.00 - 12.00 uur

Liederen van vroeger in combinatie met
liederen van nu.

Vrijag 7 augustus 10.00 - 12.00 uur

Gezangen die gebaseerd zijn op Psalmen.

JOS VAN DER KOOY

Jos (Rotterdam, 1951) is cantor en organist van de Remonstrantse Arminiuskerk. Hij bespeelt het monumentale, romantische Steenkuylorgel uit 1898, dat een grote rol speelt in kerkdiensten en concerten. Met predikanten en Kerkenraad realiseert hij een ambitieus plan op het gebied van kerk- en concertmuziek.

Jos is docent voor de hoofdvakken orgel en improvisatie aan het Koninklijk Conservatorium te 's-Gravenhage en aan de Faculteit der Kunsten van de Universiteit Leiden. Hij is organist van de Gotische Zaal van de Raad van State in 's-Gravenhage. Sinds 1970 geeft hij veel concerten in binnen- en buitenland. Van der Kooy was meer dan vijftig jaar kerkmusicus in Amsterdam. Bijna veertig jaar was hij daar verbonden aan de Westerkerk. Van 1990 tot 2017 was hij stadsorganist van de Grote- of Sint Bavokerk te Haarlem. Hij staat bekend om een groot en veelzijdig repertoire, inzet voor hedendaagse muziek en een grote beheersing van de improvisatiekunst. Voor meer informatie: www.josvanderkooy.com





ZONDER SCHROOM *voluit kerk zijn*

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam wil zonder schroom voluit kerk zijn, terwijl zij helemaal in de wereld van vandaag staat. Zij laat zich inspireren door het Evangelie van Jezus Christus én door verhalen van mensen. Wie toetreedt, schrijft zelf een belijdenis. Want geloof kan alleen van waarde zijn als het je eigen geloof is. Je kunt niet het geloof van een ander geloven. Remonstranten geloven in vrijheid en nemen de vrijheid om te geloven.

Het kerkgebouw werd tussen 1895 en 1897 gebouwd door de architecten J.P. Stok en H. Evers, die ook het Rotterdamse stadhuis maakte. Het gebouw, waarin onbehandelde bakstenen en gietijzeren palen een vernieuwende rol spelen, is ontworpen in eclectische stijl, waarin elementen van de Jugendstil een grote plaats hebben. De kerk en het orgel zijn rijksmonument.

REMONSTRANTEN ROTTERDAM

GELOOF BEGINT BIJ JOU

Arminiuskerk
Museumpark 3
3015 CB Rotterdam
(tegenover Museum
Boijmans van Beuningen)

telefoon 010 436 0543
rotterdam.remonstranten.nl
administratie@remonstrantenrotterdam.nl

