



# kerkBLAD

REMONSTRANTEN ROTTERDAM GELOOF BEGINT BIJ JOU jaargang 104 NUMMER 4 juni 2019

## Predikant TE ROTTERDAM

**a**

Al jaren kijk ik in de kerkenraadskamer tegen zijn gezicht aan. Hij staat op een van die zeventiende-eeuwse predikant-

sportretten die daar hangen: Assuerus Matthisius (Thijs Sweers), die leefde van 1583-1651. Nu is hij aan de vergetelheid ontrukkt door het werk van een kerkhistoricus van gereformeerd-vrijgemaakte huize. **Erik de Boer** heeft een prachtig boek geschreven over de geschiedenis van de Remonstranten in Kampen gedurende de bestandstwisten. De stad Kampen was een van de weinige plekken buiten Holland, waar remonstranten veel invloed hadden. Ze hadden een meerderheid gekregen in het stadsbestuur en daarna ook bij de kerkelijke bestuurders. Contra-remonstrantse predikanten moesten verdwijnen. En inderdaad: die vroege remonstranten waren niet zo tolerant als we nu zouden hopen. Als zij de macht hadden, moesten de anderen hun diensten buiten de stad houden. Zo kregen die ook de bijnaam van Slijkgeuzen: ze hielden hun diensten in de modder, in het slijk, soms als hagepreek. (De Remonstranten heetten dan Bavianen, een verbastering van Arminianen).

Het boek, *De macht van de minderheid*. Het remonstrantisme in Kampen in de spiegel van de nationale synode te Dordrecht (1618-1619), bevat een schat aan informatie over die periode.



*Matthisius kon niet  
beloven zich  
stil te houden*



Besproken wordt, wie die vier predikanten precies zijn, hoe hun levens in elkaar zaten en in wat voor context ze functioneerden. Veel bronnen zijn te vinden in de collectie van onze Gemeente, in ons archief en in onze bibliotheek (die bij het Stadsarchief is ondergebracht). Met zijn Kamper collega's Th. Gosuinus, Ev. Voskuyl, en J. Schotlerus schreef hij een geschrift waarin hij duidelijk stelling nam: Oprecht ende clær bericht. Daar werden ze later stevig op afgerekend. De kwestie Kampen was zo groot dat het een aparte plek innam in de Synode in Dordrecht.

Uiteindelijk zouden Matthisius en de zijnen in Dordrecht veroordeeld worden en uit hun ambt gezet. Van Matthisius is bekend hoe hij reageerde op zijn afzetting. Hij kon niet beloven, zich stil te houden (door bijvoorbeeld niet meer te preken), omdat hij het tegenover zijn Heer niet kon verantwoorden om de hem geschonken talenten in de grond te stoppen. Hij werd, net als de andere predikanten verbannen en kon pas jaren later teruggekomen. Hij is de enige van de vier Kampense predikanten die tot het einde toe trouw bleef aan de remonstrantse zaak. Uiteindelijk werd hij tot zijn dood in 1651 predikant in Rotterdam. ■

**Tjaard Barnard**

**Kopij** U kunt uw kopij voor dit kerkblad aanleveren uiterlijk woensdag 7 augustus 2019 via [kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl](mailto:kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl)  
**Verschijningsdatum** vrijdag 23 augustus 2019

**Redactie** Tjaard Barnard, Piet Bogaards, Martine van Liempt- van Houten en André Meiresonne  
**Vormgeving** Marjorie Specht, ontwerpkantoor.nl  
**Drukwerk** Drukkerij G.B. 't Hooft bv.  
**Abonnement** € 30 per jaar  
 Belangstellenden kunnen zich abonneren op Kerkblad Remonstranten Rotterdam.  
 Opgave bij het kerkkantoor, tel. 010 43 60 543  
**Kerkkantoor** Telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag van 9.00-13.00 uur. E-mail: [administratie@remonstrantenrotterdam.nl](mailto:administratie@remonstrantenrotterdam.nl)

**Betalingen en giften** Kerkelijke bijdragen kunt u overmaken op NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam, o.v.v. 'bijdrage + jaartal'. Bij bijzondere giften graag het doel vermelden.

**Diaconale giften** kunt u overmaken op NL55 INGB 0000 2251 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel.

**Adreswijzigingen** Wij verzoeken u bij verhuizing een adreswijziging naar het kerkkantoor te zenden. Vriendelijk dank voor uw medewerking.

**Ziekenhuisopname** Wanneer u bij opname in het ziekenhuis bezoek van de predikant wenst, vragen wij u de wijkpredikant daarvan in kennis te stellen.

**Begrafenis en crematie** Wanneer u dat wenst, spreken de predikanten bij een uitvaart of leiden zij een afscheidsdienst. Wilt u er aan denken pas de definitieve afspraken met de begrafenisondernemer te maken als u weet of uw predikant op dat moment ook kan?

**Vervoer Breda** Voor vragen over vervoer voor kerkdiensten, lezingen e.d. kunt u contact opnemen met Jennie van Dorp, 076 565 39 31.

e

Er is een tijd van komen en gaan. Eerder kondigden we al het vertrek van **André Meiresonne** aan. Gelukkig konden we hem nog even in ons midden houden. Maar nu is het echt voorbij. We zijn André heel dankbaar voor wat hij voor ons heeft gedaan. Niet alleen het kerkblad, maar de communicatie in brede zin is zeer in kwaliteit verhoogd. Als lid van de redactie is inmiddels **Titus van Hille** aangetreden. Terwijl velen van u hem reeds kennen vanuit zijn diaconale werk en zijn optreden als hulpkoster, gaat hij nu met ons het Kerkblad maken. We verheugen ons op de samenwerking met hem. ■

**Tjaard Barnard, Piet Bogaards, Titus van Hille en Martine van Liempt-van Houten**



## Alles heeft zijn tijd

Het is mooi geweest. Meer dan anderhalf jaar gewerkt aan de communicatie van de Remonstranten Rotterdam. En inmiddels is het zover dat ik weer verder kan. Want het werkt. We hebben op basis van de landelijke huisstijl een eigen plaatselijke variant ontwikkeld. Op basis daarvan maken we nu een kerkblad, jaarlijks een kerkkalender en produceerden we een kerkfolder. We zijn reclamecampagnes begonnen, de een rond de beide predikanten ('Welkom'), de ander rond krachtige beeldelementen in en aan de kerk (zoals de 'Effe niks!'). Niet onbelangrijk, we combineren die sterke beelden met pakkende Bijbelteksten en directe spreektaal. Inmiddels is er een groeiende groep vrijwilligers die enthousiast meewerkt aan het creëren van tekst en beeld. We blijken prima auteurs, redacteurs en fotografen in huis te hebben! En op het kerkkantoor is er inmiddels een soepele manier van werken zodat de communicatie gestructureerd verloopt. Daar is **Martine van Liempt-van Houten** zich aan het ontpoppen als een waar communicatiedier. Ze produceert de kerknieuwsbrief en is onze webmaster geworden.

De zomerperiode komt er aan. Het was fijn op 26 mei in Breda voor te gaan en daarbij weer op fantasievolle wijze op de vleugel begeleid te worden door **Rob Rauch!** Ik hoop met een aantal van u nog af te spreken voor een bezoek. Een goede zomer gewenst en ik licht graag vast een tijpje van de sluier op ten aanzien van het thema voor het komende seizoen.



Ons levensverhaal is een uniek verhaal, dat zich dagelijks verder schrijft in verbinding met heel veel andere unieke levensverhalen. Wat gebeurt er met ons levensverhaal als we het lezen en vertellen in het licht van het levensverhaal van een Bijbelse 'held'? Een verhaal dat al eeuwen lang individueel en collectief wordt gelezen, doorverteld en dat herkenning oproept, omdat het universele thema's bevat van het geleefde leven: verlangen en angst, aanpassing en verzet, kwetsbaarheid en maakbaarheid, grensen en contrastervaringen, de zoektocht naar zin en geluk, naar geloof, hoop en liefde.

We lezen dit jaar in een aantal bijeenkomsten ons eigen levensverhaal in het licht van Bijbelse helden die vaak een soort tragische helden zijn met ook in hun leven hoogte- en dieptepunten. Wat dacht u van Simson, Paulus, Ruth, enzovoorts. In het volgende nummer van het blad worden concrete data genoemd. ■

Kortom, het werkt, dankzij alle mensen die onder de bezielende leiding van **Tjaard Barnard** nu bij de communicatie betrokken zijn. Ik ben tevreden, ik kan weg. Dank voor het vertrouwen! ■

**André Meiresonne**



"Bij een uitvaart gaat het niet over een dag uit het leven maar over een heel leven in één dag"

**VAN DER SPEK**  
UITVAART  
Uitvaart Personeel  
010 447 99 00

## ZOMERTIP VAN *uw predikant*

**g**

Graag gebruik ik dit laatste kerkblad voor de zomer om u te tippen over een leuk zomeruitje. Gaat u vooral eens naar het oer-Hollandse stadje Oudewater. Niet alleen omdat het prachtig gelegen is in het Groene Hart aan de Hollandse IJssel, maar zeker ook omdat hier op 8 juni een Arminiuskunstwerk onthuld werd aan het Arminiusplein. Arminius werd in 1559 of 1560 in Oudewater geboren. Zijn familie werd er door de Spanjaarden uitgemoord en zijn remonstrantse geest raakte bedolven onder contra-remonstrantse geesten. Maar zie, de SGP-burgemeester van Oudewater vond de herdenking van de Synode van Dordrecht een mooie aanleiding om daarin verandering te brengen. Op de dag voor Pinksteren, 410 jaar na Arminius' overlijden, werd een kunstwerk onthuld, zie foto rechts. Als vertegenwoordiger namens de Remonstranten heb ik daar de verwachting uitgesproken dat de geest van Arminius over de bewoners van Oudewater

vaardig zal worden. En dat het ideaal waar Arminius voor stond, een vrije en verdraagzame geloofsgemeenschap met respect voor elkaars visies en standpunten, ook in Oudewater handen en voeten zal krijgen. De burgemeester hoopt dat veel remonstranten deze Arminiusstad zullen bezoeken. Er is bij de plaatselijke VVV een heuse Arminius-stadswandeling verkrijgbaar. In uw aandacht aanbevolen dus. Tot slot enige van de woorden van remonstrants historicus Gerard Brandt, die op het kunstwerk zijn aangebracht: 'Geleerde en schrandere man, hoe hebt gij in uw leven de waarheid ondersocht, de reukelijkheid gedreven, de broedertwist betreurt'. Ik wens u een goede zomer. ■

**Koen Holtzapffel**



*Hoe hebt gij in uw leven de waarheid ondersocht, de reukelijkheid gedreven?*

## PLECHTIGHEDEN *in de etalage*

**h**

Het herdenkingsjaar begint langzamerhand tot een einde te komen. Althans: we zijn nog in blijde afwachting van een grootse bijeenkomst in Amsterdam op 14 september waar **Laura van Dolron** (zie zomernummer van AdRem) zal optreden en de hoogleraren **Rik Torfs** en **Christa Anbeek** zullen spreken. Ook zal er in die maand een bijzondere tentoonstelling in het Rijksmuseum plaatsvinden rondom Rembrandts bekende schilderij van Johannes Uytendogaert. Maar zelfs ik begin dezer dagen toch iets te krijgen van een geschiedenis-moeheid. Terwijl ik allerlei lezingen heb gehouden over het verleden, in allerlei discussies gedoken ben in de rol van de vroege vaders uit de zeventiende eeuw, jeukt het nu om verder te gaan met de vraag, hoe we als actuele geloofsgemeenschap grotere bekendheid kunnen krijgen. Zo wil ik na de zomer onze kerkelijke plechtigheden 'in de

etalage' zetten. Niet als een goedkope aanbieding, maar als een mogelijkheid die voor veel meer mensen de moeite waard is, dan alleen diegenen die nu Remonstrant zijn. Juist door onze openheid en de vrijheid om zelf onder woorden te brengen wat je gelooft, zal het voor mensen een geloofwaardige manier zijn om zoekend uitdrukking te geven aan hun emoties bij het dopen van een kind of bij het trouwen. Ik wil reclame maken voor wat we aanbieden. Ook nu al komen mensen die helemaal niet remonstrants zijn voor doop en huwelijk bij ons. Bedoeling is in eerste instantie niet dat men direct lid of vriend wordt. We zullen vragen om te betalen wat de kosten ervan zijn. En als men in latere instantie, als men ons heeft leren kennen, Remonstrant wil worden, zullen we dat zeker niet ontmoedigen. Maar daarover later dus meer. ■

**Tjaard Barnard**



*Maar niet als een goedkope aanbieding!*

## Zomerdiensten



## ZES VERTREKPUNTEN VOOR *een vrijzinnige zomer*

**O**ok deze zomer zijn er van 21 juli tot en met 25 augustus weer wisseldiensten in de Remonstrantse Kerk en de Doopsgezinde Kerk in Rotterdam. Dit jaar hebben we gekozen voor een thema dat geïnspireerd is door het pamflet ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de Remonstranten. Een boekje met vijf artikelen over de opdracht, waarvoor de Remonstranten zich voor de komende 400 jaar gesteld zien, geïnspireerd door de kritische geest van Arminius. Dit pamflet wordt "De vijf artikelen van de Remonstranten" genoemd. Die vijf V's zijn vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap. Daar is nog een zesde aan toegevoegd, namelijk de V van vertrouwen. Een oude en nieuwe invulling van het woord Geloven. Hier sluiten de vier focuspunten van het Doopsgezind Seminarium, vrede, vrijheid, verleden en vakmanschap mooi bij aan. Die verzameling van V's heeft tot ons zomerthema 'Vertrekpunten' geleid.

Te beginnen met Vertrouwen (**Koen Holtzapffel**), daarna Verantwoordelijkheid (**Margreet Eberwijn**), Vrijheid (**André Meiresonne**), Verdraagzaamheid (**Henriette van Dunné**), Verleden (**Tjaard Barnard**) en Vrede (**Han Cuperus**).

*Elkaars  
vertrekpunten leren  
kennen en nadenken  
over eigen en ander-  
mans traditie*

De insteek voor deze diensten is een 'confrontatie' tussen deze remonstrantse woorden en de wijze waarop die vanuit de doopsgezinde traditie zouden worden bekeken. Het is een mooie uitdaging in

## Terugblik 19 mei

## DIACONAATSzondag



vruchtbaar samenwerken, elkaars vertrekpunten leren kennen en nadenken over eigen en andermans traditie. Niet omdat de een beter dan de ander zou zijn, maar juist om er gezamenlijk van te groeien. U bent van harte uitgenodigd, met ons mee te denken en te vieren. ■

### Ds. Henriette van Dunné

Onderstaande foto symboleert het vertrekpunt van Henriette van Dunné. Het is de brug over de sluis in Hattem (foto: Henriette van Dunné).



In de rubriek 'Mijn bezieling' laten we gemeenteleden aan het woord over hun geloof. Wat drijft hen, waar vinden ze hun inspiratie? En hoe doe je dat eigenlijk, geloven in het dagelijks leven? Waar loop je tegenaan en waar verlang je naar? En de kerk, wat vind je daar? In deze aflevering de heer Leo de Waal, op 1 juli a.s. 100 jaar oud, en nog steeds in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt.



Foto: Piet Bogaard

*Het gelukkige  
leven van  
een bemoeial*

## LEO de Waal

**i**

Ik ben geboren in Breda, maar vanaf mijn derde opgegroeid in Den Haag, waar we in 1923 naartoe verhuisden. Mijn vader was beroepsofficier bij de cavalerie. In 1937 ging ik in Rotterdam economie studeren, aan de Nederlandsche Handelshoogeschool, de voorloper van de huidige Erasmus-Universiteit. Tijdens de meidagen logeerde ik bij kennissen in het veiliger geachte Kralingen. De bom in de tuin van de burens ontplofte gelukkig niet. Na mijn kandidaats, eind 1940, ben ik in Amsterdam gaan werken. Reeds in Rotterdam was ik als kaderlid actief bij de in 1940 opgerichte Nederlandsche Unie. Op 12 juli 1942 werd ik als gijzelaar opgepakt, waarschijnlijk omdat de Duitsers wat namen hadden geplukt uit de lijst van kaderleden van de Unie, die in december was verboden. We werden ondergebracht in Kamp Haaren, daarna in kamp Sint-Michielsgestel. In de kampen kwam ik met veel interessante mensen in contact en in gesprek. Er ontstond een gevoel van saamhorigheid en vernieuwing: de Geest van Gestel.

Maar we zaten er wel als gijzelaar. Na een aanslag op 12 augustus werden vijf kampgenoten gefusilleerd.

**Poppenkast** December 1943 lieten de Duitsers een aantal gijzelaars vrij. Ik ging werken bij het Rode Kruis en heb meegewerkt aan de oprichting van de Stichting Nederlands Volksherstel. Na de bevrijding ontmoette ik mijn vroegere buurmeisje Jopie Bogaardt. Het klikte en we zijn nog in 1945 getrouwd. In tegenstelling tot mijn streng katholiek opgevoede vrouw ben ik niet kerkelijk opgegroeid. We kregen van een mede-oud-gijzelaar, pater Gal, uitleg over hoe trouwen in de kerk zou gaan. Jopie vroeg: 'Wat vond je ervan?' Ik antwoordde: 'Poppenkast'. Ik was wel bij de remonstrantse dienst waarin een broer werd bevestigd. De echte interesse kwam toen mijn schoonzus besloot haar kinderen te laten dopen in de Remonstrantse Kerk in Den Haag. In 1946 werd onze eerste zoon geboren, drie jaar later verhuisden wij van Den Haag naar Rotterdam. Onze kinderen zijn gedoopt in de Remon-

strantse Kerk. Wij volgden daar bij ds. Noordhoff een soort oriëntatiecursus en werden daarna als lid geïnaugureerd. Ik werd ook gedoopt en ben intensief gaan meeleven, eerst in de Commissie van Vertegenwoordiging, later in de Kerkenraad.

**Gelukkig** De rode draad in mijn leven? Ik heb een heel actief en gelukkig leven gehad. De titel van het boek met mijn levensverhaal luidt dan ook 'Het gelukkige leven van een bemoeial'. Maar er is iets in het leven dat je niet kunt begrijpen, dat je te boven gaat. Hier, in de Remonstrantse Geloofsbelijdenis, staat het mooi omschreven: 'Het wonder van het leven, de verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt'.

Toen mijn vrouw in 2005 overleed, waren we 60 jaar getrouwd. Bij de uitvaartdienst heb ik gekozen voor die mooie tekst van Paulus over de liefde, mijn lievelingstekst. Ik ben nog lang naar de kerk in Rotterdam gegaan, maar nu ga ik naar de maandelijkse diensten in Termaat, oecumenisch en niet zwaar. ■



## NU HANGT *Koen*

Deze zomer hangt de poster met **Koen Holtzapffel** op het kerkplein om alle voorbijgangers binnen te noden. Velen lopen voorbij en vragen zich af: Is dit een kerk? Jazeker, en u bent welkom! ■



## PERSONALIA

### Overleden

- Dhr. H.W. van Oosterom

### Gedoopt

- Op 26 mei door dr. Barnard.
- David Teunis Dirk Vink en
  - Willem Olav Abraham Vink, zonen van dhr. en mw. Vink-Severijnen.

## DOPEN OP Z'N *remonstrants*

**e** Eigenlijk is het best een wonder, dat we vorig jaar zes doopdiensten hebben gehad en ook vorige maand twee kinderen hebben kunnen dopen. Als ik hierover spreek met collega's van de Protestantse Kerk in Nederland raken ze jaloers. Zo gebruikelijk is dopen niet meer in onze tijd.

Misschien zegt het wel iets over onze manier van kerk-zijn, dat jonge ouders bij ons komen. Ik vermoed zelf, dat het te maken heeft met onze vrijheid. Wij nemen de vraag van ouders serieus, terwijl we niet direct een grote klauw op de schouders van hun kinderen leggen. Wie bij ons gedoopt is, krijgt later als hij of zij 18 is niet direct een acceptgirokaart. Je wordt wel gedoopt, maar niet opgesloten binnen onze kerkmuren!

Ook inhoudelijk past het bij ons. Ouders krijgen de gelegenheid, zelf onder woorden te brengen waarom zij hun kind willen laten dopen. Zij bekijken verschillende verantwoordingen en soms schrijven zij zelf iets. Meestal komt het neer op de gedachte 'Je wilt je kinderen toch iets meegeven'.

Als Gemeente dopen we niet in de hoop dat de kinderen later lid van deze kerk zullen zijn – hoewel we dat natuurlijk wel graag aanmoedigen – maar omdat we hopen dat ze uit het grote verhaal zullen leven. Dat er in hun leven iets mag stralen van de warmte en de liefde van Gods aanwezigheid in onze wereld.

Dat ze, welke levenskeuze ze ook later zullen maken, er zo zullen kunnen zijn voor hun naasten en voor zichzelf. Namelijk als mensen die leven vanuit het vertrouwen dat ze er mogen zijn. Gewenste, geliefde mensen die soms iets voelen van een roeping om van deze wereld iets beters te maken. Een roeping die hen boven hen zelf uittilt. Een roeping die groter is dan wat deze kerk of deze religie ervan maakt. ■



*Ouders krijgen de gelegenheid, zelf onder woorden te brengen, waarom zij hun kind willen laten dopen.*

... er is een boek voor iedereen!

VOOR IEDER ÉÉN?

Onze sortering – op elk gebied - is zo groot, dat er vast wel meer te vinden zijn op uw terrein van studie of ontspanning!

We hebben ook honderden Engelse pockets!

OOSTERBOEKHANDEL

**J. Amesz**

Voorschoterlaan 145 (vlakbij Oostzeedijk)  
telefoon 010-4123638

## KERK OPEN op 14 juli

**t** Terwijl in de zomer het kerkelijk leven tot een minimum lijkt stil te vallen, gaat de zondagmiddagopenstelling gewoon door. Dat is natuurlijk ook het moment dat er veel mensen op straat lopen en er veel toeristen deze enige wereldstad in Nederland komen bezoeken. Daarmee rekenen we dus op veel bezoekers. Als altijd zal de kerk open zijn tussen 13.00-17.00 uur. Er zal de gebruikelijke boekenmarkt zijn, er is als altijd huisgebakken appeltaart (kom die proeven, die is geweldig) en er is de prachtige kerkzaal die noodt tot verstillen en bezinning.

Om 15.00 uur vindt er een orgelconcert plaats door **Niels Jan van der Hoek**. U heeft hem eerder meegemaakt, toen hij een paar jaar bij de pool van organisten hoorde, na het overlijden van Krijn Verhagen. Nu is hij de vaste organist van de Lutherse Kerk. Inmiddels studeert hij aan het conservatorium. Zo kunnen wij elke maand genieten van de meest geweldige literatuur die hij instudeert. Om 16.30 uur vindt er een korte vesper plaats onder leiding van **Tjaard Barnard**.

In deze korte dienst wordt een enkel lied gezongen en een korte gedachte ter overweging uitgesproken. In twintig minuten staat u weer buiten. Komt u dus gerust eens langs bij de openstelling! ■

## BEDANKT!

Hierbij willen wij namens de Stichting Maris iedereen hartelijk bedanken voor de geweldige bijdrage aan kleding, bedengoed, speelgoed en een rollator, die wij zaterdag 11 mei mochten ontvangen bij de jaarlijkse inzameling. Het busje van de familie Toth zat weer afgeladen vol. Het vorige jaar zijn er 2300 aanvragen voor hulp bij de Stichting in vervulling gegaan. Tot volgend jaar! ■

**Nanda Muileboom & Joke Schoehuizen**

## UITNODIGING Roze Viering

**Z** Zondag 29 september is er weer een Rotterdamse Roze Viering. Voorganger is **Koen Holtzapffel**. Het thema is: Vier de Vrijheid. We maken er weer een inspirerende bijeenkomst van met muziek, een levensverhaal en het vaste onderdeel van de viering: de heilige chaos. Dat zou u echt eens mee moeten maken! De viering begint om 15 uur in de



Arminiuskerk. Na de viering is er tijd voor ontmoeting en er is een nabespreking. Wees welkom. Schrijft u het alvast in uw agenda! ■

## TUSSEN KOFFIE & lunch

De volgende bijeenkomst is op 4 oktober 2019 met Eric Cossee



Foto's: Piet Bogaard

ZONDAG  
29/9

VRIJDAG  
4/10



# kerkDIENSTEN

## ROTTERDAM ARMINIUSKERK

Museumpark 3 • 3015 CB Rotterdam  
010 43 60 543 • rotterdam.remonstranten.nl  
AANVANG 10.30 UUR TENZIJ ANDERS VERMELD

**30 juni**

*Crèche*

Dr. Koen Holtzapffel



**7 juli**

Dr. Tjaard Barnard



**14 juli – crèche**

*Doopdienst*

Dr. Eric Cossee

13.00 uur *Openstelling Kerk @ Museum*

16.30 uur *Vesper*



**21 juli – in Doopsgezinde Kerk**

*Start Zomerdiensten*

Dr. Koen Holtzapffel



**28 juli – in Remonstrantse Kerk**

Ds. Margreet Eberwijn



**4 augustus – in Doopsgezinde Kerk**

Mr. André Meiresonne



**11 augustus – in Remonstrantse Kerk**

Ds. Henriette van Dunné



**18 augustus – in Doopsgezinde Kerk**

Dr. Tjaard Barnard



**25 augustus – in Remonstrantse Kerk**

Ds. Han Cuperus



**1 september**

Ds. Roger Dewandeler



## BREDA LUTHERSE KERK

Veemarktstraat 11 (voor) • 3015 CB Breda  
Stads erf 3 (achter) • rotterdam.remonstranten.nl/breda  
AANVANG 10.30 UUR TENZIJ ANDERS VERMELD

In de maanden juli en augustus zijn er geen remonstrantse kerkdiensten in de Lutherse Kerk. Er zijn gezamenlijke diensten van 7 juli tot en met 18 augustus in de Grote Kerk.

**11 augustus – in de Grote Kerk**

*Schalmdienst*

Mw. Maaïke Rosen Jacobson-van Dam  
en Ds. Paul Thimm (Doopsgezind)



## BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN

**Dr. Tjaard Barnard**

barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Bereikbaar maandag t/m vrijdag 9.00 - 9.30 uur,  
tel. 0180 64 9576, stuurt u gerust een mailtje of  
een appje, dan belt hij zsm terug 06 58 820 686  
www.tjaardbarnard.nl

Dr. Tjaard Barnard is afwezig van 20 juli tot 10 augustus.

Wijksecretaris is Sity Gerrits. Zij maakt de afspraken voor de huisbezoeken. Tel. 010 456 4762.

E-mail: sitygr8@hetnet.nl

**Dr. Koen Holtzapffel**

holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl

Bereikbaar op maandag t/m donderdag 8.45 - 9.15 uur  
tel. 010 418 6913.

Dr. Koen Holtzapffel is afwezig van 27 juli tot 25 augustus.

Bij het kerkkantoor kunt u opvragen welke predikant tijdens de zomervakantie bereikbaar is.

Preken op rotterdam.remonstranten.nl/overdenkingen.

## BEREIKBAARHEID KERKKANTOOR ZOMER

Het kerkkantoor is gesloten van 15 juli t/m 8 september. Via de voicemail is te beluisteren welk nummer u in zeer dringende gevallen kunt bellen.