



kerkFOLDER

REMONSTRANTEN ROTTERDAM **GELOOF BEGINT BIJ JOU**



400 JAAR *geloven in vrijheid*

d

De monumentale Arminiuskerk is in 1897 gebouwd door de Rotterdamse Remonstranten.

Nog steeds houden we er elke zondagochtend een kerkdienst. We zijn een geloofsgemeenschap van zo'n zeshonderd mensen die al 400 jaar bestaat. Geworteld in de traditie van het christendom geven wij op onze eigen manier handen en voeten aan ons geloof. Omdat je nu eenmaal niet het geloof van een ander kunt geloven, is er bij ons alle vrijheid om je eigen gedachten en inzichten te vormen – je bepaalt immers zelf wat jou inspireert. Wie toetreedt tot de kerk, schrijft een persoonlijke belijdenis. Je wordt niet gevraagd in te stemmen met andermans opvattingen, laat staan met dogma's.

d

De Rotterdamse Remonstranten vormen een kerk die aan de ene kant veel waarde hecht aan ieders eigen en eigentijdse inbreng en aan de andere kant staat in een lange Nederlandse, protestantse traditie. Zo dragen predikanten bijvoorbeeld een klassieke, zwarte toga en worden de diensten door onze internationaal gevierde organist Aart Bergwerff muzikaal begeleid op ons monumentale orgel.

Bijzondere geschiedenis

Remonstranten hebben een bijzondere geschiedenis. De kerk ontstond aan het begin van de zeventiende eeuw uit een godsdiensttwist tussen 'de rekkelijken en de preciezen'. Moest je de Bijbel en de belijdenisgeschriften nu helemaal letterlijk nemen, of was er ook ruimte voor ieders eigen gedachten? Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) werd daar fel over

gestreden. Het was een turbulente tijd, waarin Johan van Oldenbarnevelt werd onthoofd. Nadat de toenmalige Remonstranten uit de nationale protestantse kerk waren gezet – en enige tijd zelfs uit het land verbannen! – richtten zij hun eigen geloofsgemeenschap op, met een – zeker voor die tijd ongebruikelijke – nadruk op vrijheid en verdraagzaamheid.

Open en toegankelijk

Openheid en toegankelijkheid vinden wij belangrijk. Iedereen is van harte welkom om aan ons kerkelijk leven deel te nemen. Om bij ons te trouwen hoef je geen lid te zijn. Ook niet wanneer je je kind wilt laten dopen of bij ons een rouwdienst wilt houden. Wist je trouwens dat je kind niet automatisch lid wordt van onze kerk? Lid word je pas door als volwassene belijdenis te doen. En behalve lid kun je ook vriend worden. Dan doe je (nog) geen



belijdenis, maar je laat wel zien dat je je betrokken voelt bij onze kerk.

Ruimdenkend

We kennen een ruimdenkende historie. Al in 1915 konden vrouwen predikant worden. En in 1986 waren de Remonstranten het eerste kerkgenootschap dat het homohuwelijk in hun kerkorde een plek gaf: volstrekt gelijkwaardig aan het huwelijk tussen man en vrouw.

Bij de tijd

Voor Remonstranten staat niet alleen hun persoonlijke, individuele invulling van het geloof centraal. Het is ook belangrijk dat het geloof niet los staat van andere, aardse kanten van het leven. We staan midden in de wereld, waarin politiek, cultuur, literatuur en wetenschap een rol spelen. Zo kun je Remonstranten horen zeggen: 'Mijn God schiep de oerknal!' Want

juist wanneer alle terreinen van het leven elkaar mogen raken, wordt het spannend en aantrekkelijk. Wie gelooft, zet zijn verstand niet uit, maar begint juist na te denken.

Activiteiten

Op de website zijn alle activiteiten van onze geloofsgemeenschap te vinden. Elke zondagochtend houden we een kerkdienst. Soms speelt muziek daarin een bijzondere rol, zoals bij de cantatediensten. Er zijn lezingen en gesprekskringen. En elke maand is de kerk op een zondagmiddag open voor alle belangstellenden, gelovig en ongelovig. Trouwens, om naar een kerkdienst te komen hoeft je helemaal niet gelovig te zijn: je kunt ook een uur komen genieten van de stilte en de rust, van inkeer en gebed, van een inspirerende overdenking en bezielende orgelmuziek. Een moment in de week waarop je even niets hoeft.



400 JAAR *geloven in vrijheid*

Wees welkom

Informatie over onze geloofsgemeenschap kun je vinden op onze website, in onze wekelijks e-mailnieuwsbrief en op Facebook. Maar het leukste is als je een keer langs komt. Je bent van harte welkom!

Beginselverklaring

De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het Evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen.

Adres

Arminiuskerk
Museumpark 3
3015 CB Rotterdam
010 436 0543
rotterdam.remonstranten.nl
administratie@remonstrantenrotterdam.nl

Predikanten

Dr. Tjaard Barnard
Dr. Koen Holtzapffel

