



kerkBLADBIJLAGE

JAARVERSLAG REMONSTRANTSE GEMEENTE ROTTERDAM 2017

1 Algemeen

De remonstranten in Breda kerken vanaf 22 januari in de Lutherse kerk. Zij voelen zich daar inmiddels helemaal thuis. Het was wel even wennen, mede omdat er hier maar eens per maand een remonstrantse dienst is. De kruisbestuiving tussen de remonstranten, de lutheranen en de Ekklesia werkt inspirerend en maakt wederzijds bezoek aan de diensten boeiend. In 2017 namen we afscheid van onze predikante Christiane Berkvens-Stevelinck. Eerst als predikant van onze Gemeente Rotterdam, waar de Bredase remonstranten deel van uitmaken en waar zij tijdens de afscheidsdienst aldaar een koninklijke onderscheiding ontving. Op 23 november overleed zij en namen we in onze kerk definitief afscheid in een dankdienst voor haar leven. Wij zijn dankbaar voor al hetgeen zij voor onze Gemeente heeft gedaan en zullen haar heel erg missen. Als mens, als verhalenverteller in columns en boeken, maar ook haar pastorale bewogenheid en haar creatieve, vernieuwende en humoristische inbreng. De Kerkenraad moest besluiten, onze Gemeente is in de afgelopen jaren kleiner geworden, de vacature niet in te vullen. Dat betekende een herverdeling van de wijken. Per 1 april heeft dr. Barnard al haar Rotterdamse wijken overgenomen en per 1 november werd dr. Holtzapffel ook wijkpredikant voor de Bredase remonstranten. De zeer kleine groep hulpkoster heeft samen bijna anderhalf jaar alle praktische taken van de zondagsdiensten uitgevoerd. Maandenlang werd er gepoogd meer hulpkoster te werven, zowel binnen als buiten onze Gemeente. Uiteindelijk moest de Kerkenraad besluiten, een vacature voor een betaalde functie uit te zetten. We zijn verheugd dat Ed Stevens als algemeen koster per 1 juni bij ons in dienst is gekomen. Stages waren er van André Meiresonne bij dr. Barnard en Corrie Vis bij dr. Holtzapffel. Beiden sloten hun stage af met een kerkdienst, waarin zij voorgingen. De portretten van Uytendogaert en Grevinckhoven kwamen prachtig gerestaureerd terug naar de Kerkenraadskamer. De Uytendogaert Stichting kon dankzij giften en fondsenwerving opnieuw enkele portretten, die

van Batelier en zijn echtgenote en van Geesteranus, voor restauratie uitzetten.

2 Kerkdienst/Liturgie

Naast het jaarthema vormen kunst, cultuur en muziek met regelmaat de boventoon. Ook dit jaar waren er drie cantate-/vriendendiensten en de cantorij Non Semper luistert met regelmaat een kerkdienst op. Er was een muziekdienst met fluitist Kees Alers, er was een dienst waar chansons centraal stonden en een kerkdienst waarin een verband werd gelegd tussen film- en Bijbelverhalen. Door de dienst 'Twee op de kansel' met oud-kamerlid mw. mr. Tanja Jadnanansing en de dienst 'Preken voor andermans parochie' met imam Ali Chishti maakten wij kennis met andere inspiratiebronnen en inzichten die kunnen bijdragen onze droom van vrede niet alleen te koesteren, maar ook een heel klein beetje concreet te maken met ander mensen in de stad. De kerkdiensten tijdens de hoogtijdagen, Pasen met een krentenbol tijdens de dienst, Pinksteren met de brunch, de kerkdiensten in de veertigdagentijd, de kerstdiensten en de dienst op oudejaarsavond gevolgd door een maaltijd en oliebol, vormen een vast onderdeel van het jaarprogramma. Vele vrijwilligers zetten zich in om iets moois te maken van deze diensten. Rotterdam gedenkt zijn overledenen tijdens de Rozenzondag begin november, waar drie rozen voor nabestaanden geloof, hoop en liefde symboliseren. Opnieuw staken tijdens de dienst meer mensen dan in voorgaande jaren, in herinnering aan hen die zij missen, een kaarsje aan. De Bredase remonstranten gedenken dit op hun eigen wijze jaarlijks op de Eeuwigheidszondag. Gastpredikanten gaan gedurende het jaar met regelmaat voor in onze kerkdiensten. Een inspirerende aanvulling op ons eigen team van predikanten en ook zeer de moeite waard om eens te beluisteren. Na afloop van elke dienst kan men in de Kerkenraadskamer koffiedrinken, met elkaar bijpraten, nieuwe mensen leren kennen of de dienst bespreken.

3 Toerusting/Winterwerk

In juni werd het thema 'Pleidooi voor de vrijheid' afgesloten en met de dienst op

Openingszondag ging in Rotterdam het nieuwe jaarprogramma rond het thema 'Houvast' van start. De remonstranten in Rotterdam en Breda hebben veelal een eigen invulling van activiteiten rond het jaarthema, die goed aansluit bij de wensen van de achterban. Breda gaf eigen kleur aan het nieuwe landelijke thema en vond inspiratie in 'Veerkracht' met avonden met lezingen, voordrachten en documentaires. Een goede samenwerking met de boekwinkel tegenover de kerk levert beide partijen profijt op. Het zorgt voor grote publiciteit voorafgaand aan de lezingen en voor de verkoop van boeken na afloop. In Rotterdam worden rond het jaarthema lezingen, de filmcafés, een stadsretraite, de dansexpressie en gesprekskringen georganiseerd. De oriëntatiecursus onder de titel 'Dwars Geloven', vijf avonden waarin men een duidelijke plaatsbepaling van de remonstranten in het geheel van het christelijk geloof leert, trok ook dit jaar veel belangstelling en bracht ons nieuwe vrienden. De Remonstrantse Salon is een gezellige en informele bijeenkomst, waar leden, vrienden en belangstellenden met elkaar genieten van de optredens, maar ook van het zelf optreden. Het jaarprogramma kan geen uitvoering vinden zonder de vele vrijwilligers, mensen die onze geloofsgemeenschap een warm hart toedragen en zich inspannen om die te laten bloeien. Dit jaar geen Buitendag, maar iedereen was welkom bij de Vrijwilligersontvangst. In de Centrale Bibliotheek was er een ontvangst met koffie en gebak, een enthousiast verhaal over de geschiedenis en toekomst van de bibliotheek en bracht men een kort bezoek aan de kluis. Daar zag men de collectie die door onze Gemeente aan de bibliotheek in bruikleen is gegeven en kreeg men bijzondere werken uit de erfgoedcollectie te zien. Tenslotte werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling 'De Erasmus Experience'. In het kader van het project 'Vergroting naamsbekendheid' werd de Kerkennacht groots aangepakt met een boekenmarkt, een orgelconcert, zang en een derwisjdanser en kon men genieten van heerlijke hapjes, gemaakt door onze Syrische vluchtelingen. Hoogtepunt van deze avond was het pleidooi

voor de vrijheid gehouden door 'ds. Gremdaat'. Onderdeel van dit project is ook de museale openstelling van het kerkgebouw op de zondagmiddag, dat vanaf september van start ging. De boekenmarkt, een bezichtiging van het gebouw met zijn vele kunst en de mogelijkheid koffie met versgebakken appeltaart te nuttigen, verleidt vele voorbijgangers ertoe het gebouw binnen te gaan. De aanwezige vrijwilligers zijn dan graag bereid, vragen over het gebouw te beantwoorden en iets over ons gedachtegoed te vertellen. In december ging het eerste Spirit café van start met een lezing van schrijver Maarten van der Graaff.

4 Pastoraat

Afgelopen jaar was onze Gemeente nog gezegend met drie predikanten, alle drie heel verschillend, maar daarin schuilt ook de kracht. Een hecht team dat elkaar aanvult en inspireert vanuit diverse perspectieven. Gezamenlijk stonden zij ook dit jaar weer voor onze Gemeente. Er zijn zorgen over het kleiner worden van onze Gemeente, terwijl we toch onder de indruk zijn van het aantal nieuwe leden (4) en vrienden (22) dat in de loop van het jaar tot onze Gemeente is toetreden. Onze Gemeente telt nu 370 leden en 234 vrienden. Predikanten worden in het pastoraat ondersteund door de contactleden. Werk dat veelal op de achtergrond plaatsvindt. Door het onderhouden van persoonlijke contacten zijn zij de schakel tussen leden en vrienden en de Gemeente. Zij leven mee in lief en leed. Dat kan door een persoonlijk bezoek, regelmatig telefonisch contact, een kaart met de verjaardag of een bloemetje bij bijzondere gebeurtenissen. Dit werk is een wezenlijk onderdeel van alles dat maakt dat wij als Gemeente een gemeenschap vormen.

5 Diaconaat

Natuurlijk heeft diaconaat te maken met geld, maar ook met bewustwording en zelf op velerlei manieren dienstbaar zijn. De Diaconie beoordeelt of gekozen of voorgedragen projecten voldoen aan de gestelde criteria en of het past bij wat wij als remonstranten een warm hart toedragen. De Diaconie houdt dan persoonlijk contact over de voortgang van de verschillende projecten en de besteding van het gedoneerde geld. De Diaconale Actie bracht voor twee doelen, een dichtbij en een veraf, weer een mooi bedrag op. Dit werd tijdens een kerkdienst symbolisch aan vertegenwoordigers van die doelen overhandigd. De projecten worden regelmatig toegelicht tijdens de dienst,

in het kerkblad en bij de Diaconale Tafel vertellen de diakenen vaak over hun persoonlijke betrokkenheid hierbij. Gezien de geringe verkoop van artikelen van de Wereldwinkel werd besloten daarmee te stoppen. Velen leverden spullen in voor Stichting Maris, die zorgt dat dit in Hongarije wordt verdeeld over kinderen die in de zomervakantie de Maris-boerderij aldaar bezoeken. Het project, waarbij opvang en ondersteuning aan Syrische gezinnen en LHBT-vluchtelingen werd gegeven, kon worden afgesloten, omdat allen inmiddels een verblijfsstatus hebben gekregen.

6 Samenwerking

De Rotterdamse remonstranten participeren in het platform Gay Rotterdam, dat wil bijdragen aan een herkenbaar profiel van LHBT-Rotterdam en tot het doel heeft de bezoeker op een herkenbare en prettige manier digitaal de weg te wijzen in Gay Rotterdam. Tijdens het Pride Festival bezochten velen het marktkraampje van onze Gemeente, waar werd gediscussieerd, geluisterd naar levensverhalen, maar ook duidelijk werd gemaakt dat men bij ons welkom is. Dit werd onderstreept door de Roze Viering bij onze Gemeente. Geen traditionele dienst, maar een spiritueel samenzijn met een diversiteit aan liturgische momenten en persoonlijke getuigenissen. In de samenwerking met de doopsgezinden kregen de kerkdienst op de Werelddiaconazondag met als thema het project 'share the sun' en de zomerdiensten met als thema 'Uit en thuis' vorm. In samenwerking met de PKN ontstond ruim twintig jaar geleden de Oecumenische Leerkring die, steeds in wisselende samenstelling uit een verscheidenheid van christelijke kerken, dit jaar het boek 'Liberaal Christendom' besprak. Participatie in het project 'Alledagkerk', de middagpauzediensten op de dinsdag in het centrum van Rotterdam, werd gecontinueerd.

7 Jongerenwerk

Tot september was er elke twee weken Kinderkring, maar alle deelnemers zijn inmiddels naar de middelbare school. Op verzoek van deze jongeren zijn er nu in dezelfde frequentie jongerenbijeenkomsten. Toegelicht vanuit onze remonstrantse traditie is er ruimte, vrij met elkaar van gedachten te wisselen en een eigen mening te vormen. Dit jaar daarom geen traditioneel kinderkerstspel, maar een nieuwe aanpak. Muziek en zang, maar ook werd een bewerkt kerstverhaal voorgelezen, terwijl tekeningen van

vrouwelijke wijzen – door hen bedacht en vormgegeven – met behulp van de beamer het verhaal zichtbaar maakten. Ook de groep jonge remonstranten is ouder geworden en heeft daarmee andere interesses gekregen. Zij komen nog steeds met regelmaat bijeen tijdens de gesprekskring 'Praatje Pot'. Er is op dit moment geen nieuwe groep jonge remonstranten. Daarom stopten de projecten 'Voor het stappen gaan' en 'Na het zingen de kerk uit', die specifiek op studenten waren gericht. De Kerkenraad houdt echter aandacht voor het jeugd- en jongerenwerk en hoopt dat ouders van jonge kinderen en jonge remonstranten belangstelling zullen krijgen voor het nieuwe aanbod, waaraan wordt gewerkt. Tijdens vele kerkdiensten zijn er vrijwilligers aanwezig om hele jonge kinderen op te vangen, zodat hun ouders in alle rust de kerkdienst kunnen volgen. Toch blijkt vaak dat de ouders het prettiger vinden, de kleintjes bij zich te houden. Het College van Collectanten zorgt bijna elke dienst dat op de traditionele manier de collecte wordt opgehaald.

8 Publiciteit, werving, beleid en toekomstperspectieven

Ons gedachtegoed is de moeite waard, te worden uitgedragen. Wij willen een kerk zijn die maatschappelijk relevant is, niet alleen intern gericht, maar die ook de straat op gaat. Een die laagdrempelige taal spreekt, die door velen wordt verstaan. Bijzondere activiteiten gekoppeld aan effectieve reclame, bijvoorbeeld doelgerichte advertenties via Facebook, mede mogelijk gemaakt door de quotumgelden van de Broederschap, moeten ruime aandacht voor onze geloofsgemeenschap gaan opleveren. De 'Stoel van Arminius' werd uitgeleend aan het Museum Prinsenhof in Delft. Een filmpje met EO-presentatrice Rachel Rosier was niet alleen een toelichting op de historische plaatsing van het object, maar was gelijktijdig, wellicht onbedoeld, een reclamefilm voor de remonstranten. De website werd gemoderniseerd volgens de landelijk huisstijl en ook andere communicatieve media zullen volgend jaar in deze huisstijl uitgevoerd gaan worden. Alles zal bijdragen aan een betere herkenbaarheid. We hopen zeer dat onze geloofsgemeenschap het komend jaar opnieuw door mensen ervaren wordt als een plek waar zij worden verrast en uitgenodigd vragen te stellen, om tot nieuwe inzichten te komen en gebruik te maken van hun verbeeldingskracht! Zoals het nieuwe communicatieplan voorstaat, gaan wij moedig voorwaarts! ■