



kerkBLAD

REMONSTRANTEN ROTTERDAM GELOOF BEGINT BIJ JOU jaargang 103 NUMMER 3 mei 2018

PINKSTEREN & naastenliefde

Naastenliefde, daar gaat het uiteindelijk om met Pinksteren. Maar dan moet je wel even doordenken hoe dat zit. Want op het eerste gezicht lijkt Pinksteren te gaan over het neerdalen van de Heilige Geest. En voor je het weet, zit je met ingewikkelde beschouwingen over de verhouding van de drie Personen binnen de Triniteit. We laten dat nu maar even zitten!

En oh wonder, ze begrijpen elkaar! Maar wat kunnen die daden anders zijn, dan wat ze zelf hebben meegemaakt? Of wat ze met elkaar meemaakten?

Naastenliefde, dat is wat Jezus uitstraalde. Dat is hoe hij omging met zijn medemens. Mensen kregen ruimte om te zijn hoe ze waren. Om zich te ont-

wikkelen naar wie ze zouden kunnen worden. Dat is de inspiratie van al deze mensen die elkaar werkelijk gingen verstaan, al spraken ze alle talen van de wereld!

Pinksteren dus niet als theologisch feestje van nadenken over de dogmatiek. Ook niet als mystieke belevenis van stil maar in een hoekje het hogere aanvoelen. De essentie is: naar buiten gaan. Dingen doen, met elkaar. Dingen beleven, aan elkaar en met elkaar. Naastenliefde, ondanks alle verschillen. Of misschien wel *juist vanwege* alle verschillen? ■

Tjaard Barnard

*En oh wonder,
ze begrijpen elkaar!*

W

Wat gebeurt er eigenlijk? De leerlingen zijn voor het eerst na de hemelvaart weer bij elkaar. Hoe moet het verder?

Is alles over? Er zijn wel verschijningen geweest van Jezus, maar echt duidelijk werd het er niet van. Er is ook dat gekke verhaal, waarbij ze de Heer naar de hemel zien zweven. Daar wordt het ook niet concreet van.

Maar toch. Ze zijn bij elkaar. Ongemerkt gebeurt er toch wat. Dan gaat het eigenlijk vanzelf verder. Er gebeurt iets bijzonders. Er is zomaar, zonder dat ze het weten, inspiratie. Ze praten met elkaar over de 'grote daden Gods'.

Rechts: gedeelte van Pinksterraam in Vrijburg, de Remonstrantse Kerk in Amsterdam (foto: Liesbeth Orthel).



BRONNEN VAN VEERKRACHT

Op 9 april jl was er een goede maaltijd rond bronnen van veerkracht. We dachten met elkaar na over de relatie tussen houvast, veerkracht en geestkracht. Het leidde tot een boeiend en persoonlijk gesprek onder het genot van heerlijke hartige taarten en salades. Bij toonbeelden van veerkracht werden vele inspirerende voorbeelden genoemd en dachten we natuurlijk aan Christiane Berkvens die we zo missen. Houvast helpt ons om veerkracht te herstellen. Maar daarbij hebben we soms hulp nodig, externe bronnen die onze geestkracht versterken om op te staan en verder te gaan onder gewijzigde omstandigheden, hoe moeilijk dat soms ook is. ■

HOUVAST

Op maandagmiddag 28 mei a.s. komen we bijeen rond dat andere landelijke thema Houvast. Het gaat om een ad-hoc kring, waarbij alle ruimte is voor nader persoonlijk gesprek en uitwisseling van ervaringen. Koen Holtzapffel vertelt over het waarom van het themaboekje *Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan*. In de bijbehorende Handreiking staan meer dan voldoende vragen voor een goed gesprek. Wat geeft ons al dan niet houvast in het leven of juist niet? ■



Voor u ligt het Pinkster-nummer. We besteden aandacht aan het Pinksterfeest en u vindt allerlei berichten van de diaconie hoe naastenliefde een plek kan krijgen. In dit nummer ontbreken de meeste van de gebruikelijke mutaties. De kerkenraad is druk doende te overwegen hoe een en ander vermeld kan worden met het oog op het inwerking treden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). ■

Martha Rotgers, André Meiresonne en Tjaard Barnard

Deelname Voelt u voor deze ad-hoc-kring (in de Lutherse Kerk), geeft u zich dan nu vast op bij Jennie van Dorp: jennievandorp@hetnet.nl of 076 565 39 31. Ook voor vragen over het boekje en het thema. Voor de organisatie willen we graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. ■

Koen Holtzapffel en Jennie van Dorp

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad aanleveren uiterlijk 13 juni 2018 via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl
Verschijningsdatum 18 mei 2018

Redactie Tjaard Barnard, André Meiresonne en Martha Rotgers
Vormgeving Marjorie Specht, ontwerpkantoor.nl
Drukwerk Drukkerij G.B. 't Hooft bv.
Abonnement € 27,50 per jaar
Belangstellenden kunnen zich abonneren op Kerkblad Remonstranten Rotterdam. Opgave bij het kerkkantoor, tel. 010 4360543
Kerkkantoor Telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag van 9.00-13.00 uur. E-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

Betalingen en giften Kerkelijke bijdragen kunt u overmaken op NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. 'bijdrage + jaartal'.
Bloemenbijdragen en bijzondere giften kunt u overmaken op NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam, o.v.v. het doel van uw gift.
Diaconale giften kunt u overmaken op NL55 INGB 0000 2251 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel.

Adreswijzigingen Wij verzoeken u bij verhuizing een adreswijziging naar het kerkkantoor te zenden. Vriendelijk dank voor uw medewerking.

Ziekenhuisopname Wanneer u bij opname in het ziekenhuis bezoek van de predikant wenst, vragen wij u de wijkpredikant daarvan in kennis te stellen.

Begrafenis en crematie Wanneer u dat wenst, spreken de predikanten bij een uitvaart of leiden zij een afscheidsdienst. Wilt u er aan denken pas de definitieve afspraken met de begrafenisondernemer te maken als u weet of uw predikant op dat moment ook kan?

Vervoer Breda Voor vragen over vervoer voor kerkdiensten, lezingen e.d. kunt u contact opnemen met Jennie van Dorp, 076 565 39 31.

... er is een boek voor iedereen!

VOOR IEDER ÉÉN?

Onze sortering – op elk gebied – is zo groot, dat er vast wel meer te vinden zijn op uw terrein van studie of ontspanning!

We hebben ook honderden Engelse pockets!

OOSTERBOEKHANDEL

J. Amesz

Voorschoterlaan 145 (vlakbij Oostzeedijk)
telefoon 010-4123638

Arminius

congres- en debatcentrum

VERHUUR KERKGEBOUW

Wilt u een ruimte huren in het kerkgebouw?
Neemt u contact op via verhuur@arminius.nu of 010 4363800.

Gezondheid

IS MEER DAN AFWEZIGHEID VAN ZIEKTE

Hopelijk bent u al gewend aan de nieuwe vormgeving van ons blad! Ik hoorde er veel positieve reacties op. Een enkeling moet wennen. Data van gesprekskringen worden in het vervolg niet meer opgenomen in het blad. De informatie is slechts voor een zeer beperkte kring van lezers relevant en neemt teveel kostbare ruimte in. De kringsecretaris geeft ook altijd data apart door aan kringleden.



O

Over twee aandachtspunten geef ik u graag nog iets door. Eenzaamheid (bijvoorbeeld onder ouderen) is zeker in de grote stad een probleem. Ook Rotterdammer minister Hugo de Jonge vraagt er aandacht voor: 'De samenleving heeft aandacht voor elkaar niet overal onder de knie'. Juist doordat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen neemt de kans op vereenzaming toe. Vanuit de diaconie en de contactleden bezien we hoe we ook als geloofsgemeenschap hieraan aandacht kunnen besteden resp. meehelpen bepaalde activiteiten te ontplooiën.

Jaarthema Daarnaast kom ik nog een keer terug op het jaarthema Houvast en het daaraan verbonden onderwerp zingeving. Ik sprak daarover de laatste

tijd met diverse geestelijk verzorgers die daarmee te maken hebben buiten de kerkmuren. Zij noemen zich zelfs specialisten in zingevingsvragen. Ook al lijken de Grote Verhalen zeggingskracht verloren te hebben, mensen blijven op zoek naar zin en betekenis in hun leven.

Veel vragen Juist in een ziekenhuis kunnen zulke vragen mensen heel erg bezighouden, of zij zich nu godsdienstig noemen of niet: Hoe moet ik verder na een ingrijpende operatie, hoe geef ik mijn leven opnieuw betekenis, hoe aanvaard ik wat niet meer te herstellen valt? Geestelijk verzorgers zijn ervaren in het voeren van gesprekken over zulke vragen. Zij hebben oog voor heel de mens en weten dat gezondheid meer is dan afwezigheid van ziekte.

Goed om te weten dat ook buiten de kerk levensvragen een belangrijke rol spelen. Maar natuurlijk, de kerk, ook de onze, lijkt me bij uitstek een plek om ons samen op deze vragen te bezinnen. Ook als er gelukkig geen acute noodzaak toe bestaat.

Pinksterdienst Ik noem u nog graag de Pinksterdienst van 20 mei a.s. en de 'proefviering' van Jan Berkvens op 3 juni a.s. (zie pagina 7). Onze reis naar Amerika stelden we nog even uit. Als u dit leest zijn we net terug van een week wandelen in de Harz, richting De Brocken, de hoogste berg van Noord-Duitsland – met Heinrich Heine's *Harzreise* in onze rugzak. ■

Koen Holtzapffel
holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl

i

In korte tijd overleden drie markante gemeenteleden, drie contactleden die ieder op haar eigen

wijze het menselijke aspect van onze geloofsgemeenschap vormgaven: **Nel Heijboer, Janny van Vliet en Toop de Vries.**

Toop de Vries (foto boven) deed dit werk al vanaf 1964. Zij stierf 'in het harnas', heel plotseling toen zij zich voorbereidde om op Paasmorgen naar de kerk te gaan. Hun nagedachtenis zij tot een zegen!



Op donderdag 26 april ontving **Johan Steenhuis** (foto rechts), onder meer voor zijn werk als hulpkoster in onze gemeente, een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. ■

Tjaard Barnard
barnard@remonstrantenrotterdam.nl



Remonstrant na de dood?

Zolang wij leven zijn wij remonstrants. En als wij ons best doen zelfs daarna. Want ook als wij er niet meer zijn, kunnen wij bijdragen aan de instandhouding van hetgeen wij nu al in stand houden: christendom dat wij een warm hart toedragen, het remonstrantse gedachtegoed. Dat is: overtuigend en overtuigend, verdraagzaam en open, gastvrij en meelevend.

Wij kunnen die bijdrage leveren door bij leven te beslissen over hetgeen wij na het einde daarvan zullen nalaten – onze erfenis. Daarvan kunnen wij een deel (zelfs het geheel zou denkbaar zijn) laten toevallen aan de Remonstrantse Gemeente te Rotterdam. Dat dient te worden geregeld bij testament. Daarin worden een of meer erfgenamen aangewezen. Of worden legaten bepaald.

Van uw testament gaat gezag uit. Het is mogelijk, daarin te bepalen dat uw legaat of nalatenschap een specifieke bestemming zal hebben, zodat zij zullen worden gebruikt voor bepaalde, door u omschreven, doeleinden. Voor wat u belangrijk vindt. Wilt u meer over dit alles weten, dan is (behalve uw notaris) ons kerkkantoor graag bereid u verder te helpen. ■

Bert Fibbe

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Leden en Vrienden

De kerkenraad nodigt alle leden en vrienden uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Leden en Vrienden op zondag 17 juni 2018 om 12.00 uur.

Reglementair treedt dit jaar af: Martha Rotgers. Voor herbenoeming komen dit jaar in aanmerking: Jennie van Dorp, Maja Ruysenaers, Betty Wymenga en Fred Zaat.

Betty Wymenga heeft aangegeven geen tweede termijn voor de Kerkenraad te kunnen vervullen. Tegenkandidaten kunnen tot 27 mei bij de voorzitter van de kerkenraad, Bert Fibbe, worden ingediend.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen AVLV van 19 november 2017
4. Jaarcijfers 2017
5. Wijziging Kerkenraad
6. Voortgang Plan 'Vergroting naamsbekendheid'
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag
9. Sluiting

Vanaf 3 juni 2018 kunt u de stukken uit de kerk meenemen of opvragen bij het kerkkantoor.

In de rubriek 'Mijn bezieling' laten we gemeenteleden aan het woord over hun geloof. Wat drijft hen, waar vinden ze hun inspiratie? En hoe doe je dat eigenlijk, geloven in het dagelijks leven? Waar loop je tegenaan en waar verlang je naar? En de kerk, wat vind je daar? In deze aflevering Maaïke Rosen Jacobson, die op allerlei gebied veel gedaan heeft in de gemeente, zoals in de kerkenraad, als contactlid, in het jeugdwerk en de Bergkapelcommissie. Wat is haar bezieling?



DE BEZIELING VAN *Maaïke Rosen Jacobson – van Dam*

O 'Opgegroeid in een liberaal doopsgezind gezin was naar de kerk gaan niet vanzelfsprekend. Wel bezocht ik met plezier de zondagsschool, mede omdat ik met een goed vriendinnetje ging. Tijdens mijn opleiding verpleegkunde in Leiden leerde ik de donkere kanten van het protestants-orthodoxe christendom kennen. Patiënten waren bang voor Gods oordeel en beschouwden hun ziek zijn als een straf van God. Dat kon toch niet de bedoeling zijn? Het betekende echter wel dat ik mij van het geloof afkeerde.'

Goede kanten 'Pas na mijn huwelijk leerde ik langzamerhand de goede kanten van geloof weer kennen, mede doordat ik de zondagsschool leidde. Het uitleggen aan kinderen van de Bijbelteksten is boeiend, want kinderen hebben vaak een verrassende kijk op het leven. In 1990 besloot ik lid te worden van de Remonstrantse gemeente in Apeldoorn. Vrijwilligerswerk en dan vooral voor jonge mensen heeft mijn kerkelijk leven vele jaren bepaald, zowel op plaatselijk als landelijk niveau. Door dit werk kreeg ik steeds meer belangstelling voor religie

in al haar aspecten. Hoe komen mensen tot religie is voor mij een belangrijke vraag. Maar ook de vraag hoe je religie praktisch maakt. Dat is niet altijd makkelijk. Je moet soms nederig zijn, jezelf wegcijferen in het gesprek met de ander. Dat betekent echt openstaan.'

Israël, luister goed. De Heer, onze God, is de enige God! Houd van hem met je hele hart, met je hele ziel, en met al je kracht. Vandaag zal ik jullie de regels van de Heer geven. Onthoud ze goed, vergeet ze niet! Zorg ervoor dat jullie kinderen ze goed leren. Blijf ze herhalen, thuis en onderweg, als je naar bed gaat en als je weer opstaat. Schrijf de regels op en bewaar ze goed. Schrijf ze op een band die je om je arm doet. En schrijf ze op een band die je om je voorhoofd draagt. Schrijf de regels ook op de deurposten van je huis, en op de poorten van de stad. – Deuteronomium 6: 4-9.

Werk voor kinderen 'Nog steeds houd ik mij bezig met het werk voor kinderen. Geïnspireerd door de tekst uit Deuteronomium 6, al is dat nu op het vlak van godsdienstige vorming. Hoewel de secularisatie in alle delen van de

samenleving steeds duidelijker wordt, merk je ook dat het religieuze gevoel niet afneemt. Bij kinderen is dit vaak nog verrassend helder.'

Inspiratie 'Inspiratie haal ik vooral uit de Bijbel, maar ook uit literatuur, die vaak doordrenkt is door toespelingen op bijbelse geschriften. De natuur is voor mij ook een inspiratiebron. Het dagelijks leven met al zijn beslommingen geeft veel stof tot overdenken. Dat helpt mij om het kerkelijk werk praktisch te maken.'

Nieuwe wegen 'Mijn zorg is de teruggang in het aantal leden bij onze kerkelijke gemeenschap. Hoe het tijdgekeerd moet worden is niet duidelijk. Oude wegen en gewoonten zullen wij voor een deel moeten verlaten. We moeten nieuwe wegen inslaan om het religieus en spiritueel gevoel om te zetten in wezenlijke bijdragen aan de gemeenschap. Hoe kan het mooie beeld uit de Bijbel van de wijnstruik met zijn verdragende ranken ('Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken.' – Johannes 5:5) tot een groeiende gemeenschap leiden?' ■



Marc Chagall, *Le sacrifice d'Isaac* (1966)

3 juni

THE SPARK of love

The Spark of Love. Zo zou ik de film noemen als ik het verhaal van Abraham en Isaak zou mogen verfilmen. Het zou een spannende film worden. U kent het verhaal misschien, waarin Abraham van God de opdracht krijgt om zijn met grote moeite gekregen zoon te offeren om zijn vertrouwen en liefde voor God te laten zien. Zijn vrouw Sarah laat hem begaan. Het verhaal van godsdienstwaaninnigen. Maar waren zij dat eigenlijk wel? Of zijn er andere Abrahams en Sarahs denkbaar? Abrahams en Sarahs waar je misschien zelf een beetje op zou willen lijken? En wat voor gevoelens roept dat bij je op? *In de dienst van 3 juni heb je daar zelf invloed op. Kom ontdekken wat voor Abraham of Sarah jij zou kunnen zijn.*

Jan Berkvens is predikant in opleiding. Deze dienst is zijn proefviering en zal nabesproken worden met vertegenwoordigers van het Seminarium. Jan hoort ook graag van jou wat je van de dienst vond, via Facebook <https://www.facebook.com/jan.berkvens.98> of e-mail janberkvens@gmail.com. Tijdens de dienst worden ook de resultaten van de jaarlijkse Diaconale Actie bekend gemaakt en overhandigd aan vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. ■

STRUIKELStenen

Op 26 april was ik aanwezig bij het leggen van twee *Stolpersteine* of wel struikelstenen. Het gaat om een project van de Duitse kunstenaar Gunther Demnig. Door heel Europa legt hij deze kleine stenen neer voor huizen waarvandaan (voornamelijk) joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd. Wie over straat loopt, 'struikelt' zo over de rampzalige geschiedenis die hier plaatsvond.

Vijf jaar was ik betrokken bij dit werk, de laatste jaren als voorzitter van de *Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument*. Toch was ik er weer even bij. Het ging nu om twee bijzondere stenen en wel voor het echtpaar Mendel en Zirly Rokach-Bernfeld. Vorige jaar waren er al vier stenen gelegd voor hun kinderen. Mendel was chazzan (voorzanger) van de joodse gemeente. De stenen dit jaar waren aangevraagd door een bijzonder iemand: Namgyel Dörr. Hij is zoon en kleinzoon van Mari en Abraham Dörr. Mari en Abraham waren samen met enige andere remonstranten (o.a. klinken de namen Meuter, Quispel en Tukker) betrokken bij een verzetsgroep die onderduikers hielp, waaronder de familie Rokach. Wie meer weet over deze groep, melde zich bij mij.

De plechtigheid was deze keer heel bijzonder. De oude rabbijn Ies Vorst

(1938) vertelde over de chazzan, die hij als vijfjarige jongen nog had meegeemaakt. Van hem had hij een bijzonder lied geleerd dat hij zelf doorgegeven heeft aan zijn zoon Jehoeda, die nu rabbijn van de orthodoxe synagoge in Rotterdam is. Jehoeda zong dat lied. Daarna werd de steen gelegd door Dörr die treffende woorden sprak.

Een van de vele struikelstenen in Rotterdam kreeg toen een gezicht en stem.

Tjaard Barnard

Meer informatie over de Rotterdamse struikelstenen is te vinden op: www.loods24rotterdam.nl/
Meer informatie over Mendel Rokach: www.joodsmonument.nl (onder Rokach).

Onderstaande foto is niet gekozen om zijn fotografische kwaliteit. Maar wel omdat u er heel veel op ziet. In het midden legt Namgyel Dörr de twee stenen. Met de twee hoeden staan de rabbijnen Ies (links) en Jehoeda Vorst. Op de rug ziet u Paul Hellmann, die als klein joods kind van zeven jaar oud in de Remonstrantse Kerk werd gedoopt door ds. W.J. Wegerif – in de hoop van zijn ouders dat dit hem zou redden van het oorlogsgeweld. Hij zou onderduiken en zo de oorlog overleven.





20 mei, Pinksteren

FEEST *van de Geest*

Laat het Pinksterfeest een feest zijn van, door en voor de gemeente. De geschonken vruchten van de geest moeten in al hun diversiteit benut worden. Ten dienste van elkaar en van de wereld. Dankzij de liturgiecommissie zal er ook dit jaar een Pinksterbrunch verzorgd worden tijdens de dienst. Ouders die hun kind de laatste jaren in onze gemeente hebben laten dopen zijn met een speciale brief extra uitgenodigd om deze dienst mee te maken met hun kinderen natuurlijk. Er is een aparte creatafel voor en met de kinderen. Ook voor hen is er veel lekkers op deze Pinksterochtend. We lezen natuurlijk het Pinksterverhaal en daarnaast uit Paulus zijn brief aan de gemeente te Korinte, over de vele gaven en de ene geest. Dr Koen Holtzapffel gaat in deze dienst voor. ■

DIACONIE

VAN DE DIACONALE COMMISSIE

Op 3 juni vindt de jaarlijkse diaconale dienst plaats. Tijdens de dienst wordt bekend gemaakt hoeveel geld u hebt overgemaakt voor de twee diaconale doelen, de landelijke **Stichting Exodus** en de **Rabbit School in Cambodja**. Jan Berkvens stapt dan even uit zijn rol als predikant. Hij neemt de cheque in ontvangst namens Rabbit School, waar ook zijn moeder Christiane zeer mee begaan was.

Het **Ouders Kinderen Detentie Programma (OKD)** van de Stichting Exodus maakt (extra) bezoeken mogelijk van kinderen (3-16 jaar) aan hun gedetineerde ouder. Vrijwilligers rijden de kinderen eens per maand naar de gevangenis voor een kindvriendelijk bezoek met frisdrank en spelletjes. In de penitentiaire inrichting kan het kind zonder andere volwassenen familieleden op een ongedwongen wijze spelen en praten met zijn of haar ouder.

De **Rabbit School** in Phnom Penh is de eerste school die onderwijs geeft aan kinderen met een intellectuele beperking. De school werd in 1997 opgericht om educatieve en therapeutische activiteiten te ontplooiën voor kinderen met meerdere en ernstige handicaps. Het werk van de Rabbit School is gebaseerd op het geloof dat kinderen met een handicap het fundamentele recht hebben op een gelijkwaardig en fatsoenlijk leven. ■

Overleden

- Dhr. J. van Poeteren, Rotterdam-Schiebroek, 67 jaar.
- Mw. A.J. de Vries-Petit, Rotterdam-Hillegersberg, 89 jaar.
- Mw. J.L.A.M. van Vliet, Rotterdam, 71 jaar.

Gezocht: fotografen Zoals u in dit blad ziet, houdt uw redactie erg van fraaie foto's bij of in plaats van de artikelen. Onder u zijn vast velen die ons graag willen helpen en met een mooie camera het kerkelijk leven kunnen vastleggen. Stuur uw foto's (graag in hoge resolutie!) naar kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl. Als het veel, grote bestanden zijn, dan wellicht via WeTransfer. Alvast hartelijk dank!

Doop De afgelopen weken is de doop bediend aan vier kinderen en één volwassene. Op deze foto ziet u de doopplechtigheid van Tijn Groot.



DOUWE EGBERTS-PUNTEN VOOR DE VOEDSELBANK

We zijn enthousiast begonnen om Douwe Egberts koffiepunten in te zamelen voor de voedselbank. Gedurende de dienst treft u 's zondags in de hal een kartonnen doos aan met daarop de logo's van DE en de Soroptimisten. U kunt uw Douwe Egbertspunten daar achterlaten en daarmee maakt u een mooie gift mogelijk. Vriend van onze kerk en Soroptimist Marianne Mol heeft dit fantastische initiatief in gang gezet. Zij gelooft in de kracht van sociale netwerken en doet daarom aan onze gemeenteleden een oproep om in de keukenkastjes nog eens te speuren naar vergeten DE-punten.

Doe mee! Met uw koffiepunten 'koopt' de Voedselbank Westland pakken koffie bij Douwe Egberts. Koffie wordt gezien als een luxe product en zit daarom niet standaard in de voedselpakketten. Met uw hulp krijgen in december de cliënten van de voedselbank een pak koffie [of thee] in hun pakket. Voor 600 punten koopt de voedselbank één pak koffie. ■

Ook de punten van Perla-koffie tellen mee!





kerkDIENSTEN

ROTTERDAM ARMINIUSKERK

Museumpark 3 • 3015 CB Rotterdam
010 43 60 543 • rotterdam.remonstranten.nl

AANVANG 10.30 UUR TENZIJ ANDERS VERMELD

13 mei

Dr. Tjaard Barnard
Hemelvaart: de hoofdpersoon uit het verhaal
geschreven...



20 mei, Pinksteren

Dr. Koen Holtzapffel
Feest van de Geest
tijdens de dienst Pinksterbrunch



27 mei, Trinitatis

Dr. Tjaard Barnard
Lof zij de drie-enige God?



3 juni, Proefviering

Dr. Jan Berkvens
Afsluiting diaconale actie



10 juni

Dr. Eric Cossee



17 juni,
na afloop vergadering leden en vrienden

Dr. Tjaard Barnard
*Geen vuurwerk vandaag:
een realistische lezing van het boek Jona*



24 juni

Ds. Tina Geels



BREDA LUTHERSE KERK

Veemarktstraat 11 (voor) • 3015 CB Breda
Stadserf 3 (achter) • breda.remonstranten.nl

AANVANG 10.30 UUR TENZIJ ANDERS VERMELD

20 mei, Pinksteren

Ekklesia

27 mei

Maaïke Rosen Jacobson – van Dam



3 juni

Dienst Ekklesia

10 juni

Lutherse Gemeente

17 juni

Ekklesia

24 juni

Dr. Petra Galama



UYTENBOGAERT STICHTING
Stichting tot beheer van de kunstwerken van de
Remonstrantse Gemeente Rotterdam
Postadres: Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam
www.uytenbogaertstichting.nl
Restaureer mee!

IBAN: NL82 ABNA 0535 5592 67
t.n.v. Uytendogaert Stichting te Rotterdam.