



Museumpark 3 3015 CB Rotterdam  
010 4360543 rotterdam.remonstranten.nl

remonstranten Rotterdam

## Preken voor andermans Parochie

Pakistan Islamic Centre, Rotterdam ~ zondagmiddag 21 mei 2017, 14.30 uur  
Preek dr. K.J. Holtzapffel, voorganger Remonstrantse Gemeente Rotterdam

Geachte aanwezigen, veel dank voor de uitnodiging, het is goed om elkaar op een dag als vandaag te ontmoeten. Ik ben ervan overtuigd dat vrede in de stad Rotterdam begint met mensen van heel verschillende achtergrond en levensovertuiging die elkaar ontmoeten. Die bij elkaar op bezoek gaan en met elkaar in gesprek gaan. Pas dan kom je los van vooroordelen. Je praat niet meer over elkaar maar je praat met elkaar. Inspirerende ontmoetingen geven een nieuwe kijk op het leven samen in de stad. We kunnen samen het kampioenschap van Feyenoord vieren, dan kunnen we elkaar ook op andere manieren verrijken.

Ik begin met twee teksten voor te lezen, de eerste is uit het Nieuwe Testament - van de Bijbel -, de Bergrede. Het is een woord toegeschreven aan Jezus, uw profeet Isa:

*Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden (Matteus 5: 9)*

Daarnaast lees ik een tekst over liefde uit het boekje *Een jihad van liefde*, van Mohamed El Bachiri. Zijn vrouw kwam om bij de aanslagen in Brussel vorig jaar. Hij heeft daarover in alle verdriet een heel vredelievend boekje geschreven. Haatgevoelens zijn hem vreemd, hij is bij uitstek een man van vrede en liefde. En zijn tekst over liefde deed me heel sterk denken aan een tekst uit het Nieuwe Testament over liefde, van de apostel Paulus (het hooglied van de liefde in 1 Korinthe 13).

*Liefde, dat wat me drijft, me laat leven en overleven,  
Liefde, de basis, de sokkel waarop ieder geloof moet rusten.  
Liefde, de bron waar iedere mens uit moet kunnen putten.  
Liefde, het begin van elke bloei.  
Liefde, het schuiloord voor wie in zijn tranen verstikt.  
Liefde, de omhelzing voor een onbekende ziel.*

*Liefde kan niet leiden tot haat, want vreugde leidt nooit tot pijn.  
Liefde kent alleen genade en vergeving.  
Liefde oordeelt niet, liefde is onschuldig.  
Liefde kun je uitdrukken en voelen.  
Liefde is niets dan delen en aanvaarden .  
Liefde kan intiem zijn en toch overal.  
Als jij Liefde bent, heb ik dezelfde godsdienst.  
Het hart van ieder mens is groot genoeg om heel de mensheid te omvatten.  
We hoeven het alleen open te stellen zonder vrees.*



Museumpark 3 3015 CB Rotterdam  
010 4360543 [rotterdam.remonstranten.nl](http://rotterdam.remonstranten.nl)

emonstranten Rotterdam

Geachte aanwezigen,

Ik kom hier vanmiddag namens een vrije en verdraagzame kerk, op de hoek van de Westersingel en het Museumpark, tegenover Museum Boijmans. Eigenlijk heel dicht bij het Pakistan Islamic Centre, en toch hadden we elkaar voorafgaand aan vandaag nog nooit ontmoet. Wisten we niet eens van elkaars bestaan. Voor onze remonstrantse manier van geloven zijn de twee V's heel belangrijk: *Vrijheid* en *Verdraagzaamheid*. En ik denk dat die twee V's ook heel belangrijk zijn voor de derde V, voor Vrede, een stabiele Vrede, in de wereld en in Rotterdam.

Vrijheid en Verdraagzaamheid gaan hand in hand met Vrede. Wie niet vrij is zal willen vechten voor meer vrijheid. En wie het slachtoffer is van intolerantie zal zich miskend en gefrustreerd voelen. Ook niet bevorderlijk voor vrede.

Nu nog iets meer over die eerste twee V's.

Vrijheid, dat klinkt misschien een beetje als 'alles kunnen doen en laten wat je maar wilt'. Zelf alles bepalen. Maar zo is het niet bedoeld. Je bent vrij, misbruik de vrijheid dan niet maar gebruik haar om er iets goeds, iets positiefs mee te doen dat ook een ander ten goede komt. Vrijheid en Verantwoordelijkheid horen bij elkaar. Vrijheid en Verdraagzaamheid, tolerantie ook. Tolerantie, dat is het vermogen om je eigen standpunt hoog te houden, zonder dat van een ander te onderdrukken of de ander voor jouw standpunt te willen winnen. Het is de ander echt accepteren zoals hij/zij is en ruimte geven. Tolerantie begint dichtbij huis. Hoe gaan we om met verschillende opvattingen en gedragingen thuis, op school, op het werk, in de geloofsgemeenschap?

God zelf heeft zowel die ander als jou als de zijne aangenomen. wij zijn kinderen van één Vader. Met allemaal onze eigen relatie met God waar niemand anders tussen kan komen. God heeft die ander net zo lief als jou.

Wáárin we ook geloven, het gaat er om dat we de universele waarden bevorderen waar de toekomst van af hangt: gerechtigheid, vrijheid, vrede en liefde!

En dan nu nog een enkel woord over *Vrede*. Wat is dat precies? Negatief is het de afwezigheid van oorlog, het zwijgen van de wapens. Positief is vrede veel meer; de afwezigheid van uitbuiting en armoede, maar ook waardering van diversiteit, open staan voor elkaars opvattingen en gedragingen. Lastig genoeg! Het is vrede als een proces, een proces van contact en dialoog.

Er is daarnaast ook nog een innerlijke vrede. Ik ben ervan overtuigd dat godsdiensten de innerlijke vrede kunnen helpen bevorderen en dus de vrede in de stad. Iedereen kan zich daarbij inzetten, op kleine schaal vechten voor vrede. Door je burens gedag te zeggen, door mensen te vergeven, door te strijden tegen je eigen vooroordelen.

Je kunt bidden voor vrede, je kunt dromen van vrede, je kunt verlangen naar vrede, je kunt vechten voor vrede. Ik zou zeggen Vechten voor Vrede is Dromen van Vrede en Werken aan Vrede

Vechten voor Vrede is dromen van vrede.



Museumpark 3 3015 CB Rotterdam  
010 4360543 [rotterdam.remonstranten.nl](http://rotterdam.remonstranten.nl)

emonstranten Rotterdam

Ja, wij moeten durven dromen. In de bijbel zijn dromen belangrijk. Aartsvader Jakob, op de vlucht voor zijn broer Esau, ziet in een droomgezicht te Betel een ladder. De ladder staat op aarde en reikt tot in de hemel. Engelen gaan erlangs omhoog en weer naar beneden (Genesis 28). Jakobs zoon Jozef maakt in Egypte carrière als droomuitlegger, eerst van de dromen van de schenker en de bakker (Genesis 40), later van de droom van Farao (Genesis 41). Farao droomt over zeven mooie, vette koeien, die opgegeten worden door zeven lelijke, magere koeien. Dromen zijn hier geen bedrog, maar willen mensen in beweging krijgen.

Ik gelóóf in dromen, de droom van een aards paradijs, van vrede op aarde. Het visioen van Jesaja, zwaarden die omgesmeed worden tot ploegscharen, de leeuw en het lam die vreedzaam leven met elkaar. Die droom nodigt mensen uit er hier en nu een bescheiden begin te maken.

Dromen durven doen!

Natuurlijk zijn er ook gevaarlijke dromen. Maar de droom van Liefde, Vrede en Gerechtigheid in Vrijheid en Verdraagzaamheid, die droom maakt geen slachtoffers. Wel vraagt die droom enige 'offers', in de eerste plaats van onszelf. Hij vraagt ons om te geven en te delen. Om respectvol te luisteren. Om het kleine te eren, diversiteit te waarderen en de zachte krachten te versterken. Deze dagdroom verbindt mensen ver weg en dichtbij. En, is een geloofsgemeenschap niet bij uitstek een plek om die dagdroom te blijven dromen en samen handen en voeten te geven? Bijvoorbeeld door onze ontmoeting vandaag.

Tot slot vertel ik u een kort verhaal.

Het verhaal heet *De parabel van de drie ringen* en werd verteld door een bekende schrijver uit de tijd van de 18<sup>e</sup>-eeuwse Europese Verlichting, Gotthold Ephraim Lessing. De parabel is een ode aan de verdraagzaamheid. De drie ringen staan voor de drie godsdiensten die voortkwamen uit vader Abraham: jodendom, christendom en islam.

Nathan, een joodse handelaar uit Jeruzalem, heeft zorg voor een pleegdochter die christelijk is, de naam van het meisje is Recha. Ze is van de dood gered door een ridder. De drie hoofdspelers: Nathan, Recha en sultan Saladin vertegenwoordigen jodendom, christendom en islam. De sultan stelt Nathan een vraag: *welke van de drie godsdiensten aanbidt nu de ware God?*

En de wijze Nathan antwoordt dan met het volgende verhaal:

Een koning heeft drie zonen die hem allemaal even lief zijn. Hij heeft ook een ring, en wie die ring draagt, zal in vrede geliefd worden door alle mensen. Aan wie o wie moet hij die bijzondere ring geven? De wijze koning laat van de ene ring nog twee gelijke exemplaren maken en geeft elke zoon een ring. Welke van die drie ringen nu de echte ring? Niemand die het weet.



Museumpark 3 3015 CB Rotterdam  
010 4360543 [rotterdam.remonstranten.nl](http://rotterdam.remonstranten.nl)

Remonstranten Rotterdam

De vader zegt tegen zijn zonen: “Ga er maar vanuit dat de ring die jij draagt de echte is, en gedraag je ernaar. Dien God en je medemens in liefde en vrede. Maar vergeet niet dat ook de ander de drager kan zijn van de ware ring. Benader ‘m dus met respect en doe zelf ontzettend je best!”

De zonen zullen er de rest van hun leven de handen vol aan hebben.

Wie nu de echte ring draagt weet niemand, maar leef zó alsof je de drager van de echte ring bent. Heb elkaar lief, wees verdraagzaam en barmhartig, en leef in vrede met elkaar.

Ik dank u voor uw aandacht en de hartverwarmende ontvangst.