



Museumpark 3 3015 CB Rotterdam
010 4360543 rotterdam.remonstranten.nl

Remonstranten Rotterdam

Thema: Roze Viering aan het eind van Rotterdam Pride

Zusters en broeders, gemeente van Christus,
Rotterdam Pride heeft een prachtig visioen geformuleerd, maar dan wel een visioen dat hier en nu werkelijkheid moet worden:

Rotterdam Pride is een evenement dat de vrijheid van seksuele diversiteit wil vieren met alle nationaliteiten die Rotterdam rijk is. Laat Rotterdam een inclusieve, een gastvrije stad zijn waarin alle burgers zich thuis voelen en op hun gemak, met alle verschillen die er tussen burgers zijn. Een stad waarin iedereen zich veilig voelt, een stad waarin je het niet eens hoeft te zijn met elkaar maar elkaar toch respecteert, een stad waarin de liefde wordt gevierd en waarin diversiteit als een kracht wordt gezien en ervaren.

Wat een prachtig statement is dat.

Helaas zijn religies lang niet altijd positief met dit statement verbonden. Ook daar bestaat angst voor diversiteit, ook daar bestaat behoudzucht en vooroordeel. Maar tegelijk zit er in heel veel religies ook een uitnodiging om elkaar te ontmoeten, de liefde zonder vooroordelen en labeltjesplakkerij te vieren en elkaar respectvol welkom te heten, *Welcome in my backyard, (Un)labelled*. In echte ontmoetingen, waar ze ook plaatsvinden, vallen scheidslijnen weg, krijg je begrip voor elkaar, ook elkaars moeilijke situatie en blijkt wat je allemaal gemeenschappelijk hebt. Elke ontmoeting tussen mensen bevat ook een belofte, een belofte van toenadering en van groeiend wederzijds begrip.

Welcome in my backyard, (Un)labelled, dat is ook wat Abraham tegen de vreemdelingen zegt in een bijbelverhaal dat scheidslijnen doorbreekt, grenzen tussen hemel en aarde, tussen God en mensen, tussen vreemdeling en allochtoon, tussen wat normaal wordt gevonden en ongeloofwaardig klinkt. De vreemdelingen in dit stukje oudoosterse vertelkunst staan onverwacht voor Abrahams tent. In de middaghitte, op zoek naar schaduw, voedsel en rust. Natuurlijk hopen ze stiekem op Abraham gastvrijheid, en Abraham geeft hen die, de oosterse cultuur van gastvrijheid gebiedt 't. *Welcome in my backyard*.

De heren mogen natúúrlíjk hun stoffige voeten wassen, uitrusten in de schaduw en de maaltijd gebruiken. Abraham gaat ijverig aan het werk, nu ja, als een ouderwets heer des huizes zet hij vooral anderen aan het werk: Sara in haar tent moet van fijn meel deeg maken en brood bakken. De knecht moet een mals kalf klaarmaken.

In het tweede deel van het verhaal blijkt het thema van het verhaal niet een lofzang op de oosterse culinaire gastvrijheid. Nee, het draait om een bijzondere boodschap van Godswege die de heren met hun engelachtige gestalten bij zich hebben. Een boodschap die grensoverschrijdend is. Het is de belofte dat Abrahams vrouw Sara, oud en



Museumpark 3 3015 CB Rotterdam
010 4360543 rotterdam.remonstranten.nl

remonstranten Rotterdam

onvruchtbaar, vernederd door de geboorte van een zoon bij de slavin Hagar, dat uitgerekend zij toch nog een zoon zal krijgen. De uitgerekende datum is precies over een jaar. Sara vangt deze hemelse boodschap op in haar tent en moet er om lachen. Natuurlijk! Zij kent toch haar eigen lichaam en geest? De liefde is voor háár niet meer weggelegd. Wat valt er voor haar nog te vieren. Zo lacht ze in haar ongeloof de wonderen de wereld uit. Later schrikt ze ervan terug en ontkent ze dat ze gelachen heeft. Dat levert nog een komisch spelletje welles-nietes op: *Nee, ik heb niet gelachen. Ja, jij hebt wel gelachen.* We kennen dat soort dialogen wel. Maar, waar t om gaat, dat is dat wonderen de wereld níet uit zijn. Als de God van Abraham een belofte doet, dan doet Hij die belofte gestand, al klinkt ie in mensenoren nog zo wonderlijk. Of dat nu gaat om een onverwachte geboorte, om bevrijding, om een visioen van vrede, of een belofte van verdraagzaamheid, acceptatie, en positieve waardering van pluriformiteit. En inderdaad, een jaar later ontvangt Sara een zoon, Isaak, 't betekent *God moge lachen*. Hoe is 't in Godsnaam mogelijk.

Gemeente, zoals in het verhaal ontmoeting over grenzen heen mensen met elkaar verbindt, zo zijn wij dat ook vandaag in deze kerk, bij deze roze viering. In het weekend dat Rotterdam Gay Pride de stad een fleurig aanzien geeft omdat het de liefde van mensen in al hun diversiteit viert.

Wij geloven in de belofte van Godswege dat als wij mensen op elkaar betrokken zijn, als wij ons gastvrij voor elkaar openen over grenzen heen, als wij respect voor hebben en elkaar echt durven ontmoeten, dat er dan bijzondere dingen kunnen gebeuren die ons leven kleur geven. Elke ontmoeting is een belofte en een kans. Een wonder ook, juist over grenzen heen, letterlijke grenzen en denkbeeldige barrières die mensen van elkaar verwijderd houden.

Maar dat vraagt dan wel van ons dat wij samen in het wonder blijven geloven, in het door Rotterdam Pride geformuleerde visioen: zonder etikettenplakkerij samen de liefde in de stad vieren. Gelukkig dat daarvoor in Jezus zelf een prachtig vb gegeven is. Want bij Jezus tellen alle mensen mee, ongeacht hun afkomst, huidskleur en sexuele geaardheid. Wat kerken en gelovigen daar verder ook van vinden en mee hebben gedaan. Duidelijker dan in Galaten 3 is het eigenlijk niet te zeggen. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, homo's of hetero's – gezegend ben je, in Christus Jezus zijn jullie allen één. En omdat jullie Christus toebehoren, daarom zijn jullie ook nakomelingen van Abraham, erfgenamen van zijn belofte die in Jezus definitief werkelijkheid werd.

De cirkel is rond, van Abraham en zijn belofte naar Jezus, en weer terug naar Abraham. *Welcome in my backyard, (Un)labelled.* Laten we daar samen aan blijven werken, in navolging van hem die het ons heeft voorgedaan. En elke druppel op de gloeiende plaat is er daarbij een.

Ter bemoediging tot slot een tekst met als titel *Gedachte om mee te gaan*



Museumpark 3 3015 CB Rotterdam
010 4360543 rotterdam.remonstranten.nl

remonstranten Rotterdam

Gedachte om mee te gaan

Je draaft en de wereld verandert niet.

Je leest en er is altijd nog veel meer te weten.

Je grijpt en het mooiste blijft liggen.

Je offert je op en er blijven altijd nog slachtoffers helaas.

Maar

Je poogt en er verschuift iets in de wereld.

Je staat op en je wordt zichtbaar voor iemand.

Je houdt vast en je wordt een strohalm voor een ander.

Je hebt lief en je schiept veiligheid en rust.

Geloof in de druppel die de kracht van de golf draagt;

in de gloeiende vonk die de warmte van het vuur sticht.

Ieder mens trekt een spoor.

Ieder mens trekt een lichtspoor,

langs de blauwe oneindigheid van Gods eeuwige liefde.